

# ONTMOETING & VERDIEPING

## Protestantse Gemeenten Beverwijk/ Wijk aan Zee en Heemskerk

**Meestal richten we ons als plaatselijke kerken met onze activiteiten op onze 'eigen' gemeenschappen. U leest er regelmatig over in Samenklank. Van een aantal activiteiten denken we dat ze de moeite waard zijn voor een breder publiek. We bieden ze daarom op deze pagina's gezamenlijk aan onder het 'Ontmoeting & verdieping'. Ontmoeting, omdat we hechten aan ontmoetingen tussen leden van verschillende geloofsgemeenschappen. En Verdieping, omdat we geloven dat het goed is om met elkaar diepgang te zoeken.**

**We nodigen u van harte uit om een keer mee te doen aan een van de activiteiten.**

### Van liefde gesproken - Miniaturen bij Johannes

In het seizoen 2021-2022 lezen we fragmenten uit het Johannes evangelie aan de hand van 'miniaturen' uit het nieuwste boek van Sytze de Vries. In dit evangelie reflecteert Johannes op Jezus' leven en dood, in een route 'van feest naar feest'. De taal die Jezus spreekt is vaak raadselachtig. Zijn woorden blijken niet letterlijk maar overdrachtelijk bedoeld; de mensen die hij ontmoet verkijken zich erop. Maar juist in die tweede laag schuilt het geheim van het evangelie; daarin wordt God zichtbaar en worden de verhalen wegwijzers naar een vernieuwd bestaan. De miniaturen zijn kort en zeer toegankelijk. Tijdens een laatste bijeenkomst (op een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2022) hoopt Sytze de Vries onze gast te zijn.



**Data/tijd:** donderdag 16 september, dinsdag 12 oktober, donderdag 18 november, donderdag 20 januari, dinsdag 15 februari, dinsdag 15 maart, telkens van 19.30-21.00 uur

**Locatie:** Vredevorstkerk Beverwijk

**Aantal deelnemers:** minimaal 8, maximaal 15

**Meer informatie en aanmelding, graag zsm, uiterlijk woensdag 15 september bij:** ds. Arrie van Nierop predikant.pgbwz@gmail.com tel. 0251 295703

### 'Ik zoek uw aangezicht...' - Over het gebed in het Jodendom en de Islam

De Protestantse Gemeente Heemskerk, de commissie Kerk & Israël en de stichting Leerhuis Kennemerland organiseren regelmatig leerhuis-series. Vorig jaar moesten we de reeks avonden over het gebed in de grote godsdiensten afbreken. We zijn blij dat de sprekers alsnog willen komen: op maandagavond 20 september zal Fred Sprenger spreken over de gebedspraktijk binnen het Jodendom. En op 4 oktober vertelt Abdoellah Moulay over de betekenis van het gebed in de Islam.

Hoe wordt in het Boek (Tenach, Koran) over bidden verteld?  
Hoe heeft het zich in de traditie ontwikkeld, hoe is de dagelijkse praktijk? Daar zal het over gaan. Iedereen is heel welkom.

#### **Data/tijd:**

20 september en 4 oktober, beide avonden van 19:30 tot ca. 21:30 uur

**Locatie:** Morgensterkerk.

**Aanmelden** is nodig, dit kan via [marcovisser64@kpnmail.nl](mailto:marcovisser64@kpnmail.nl).

We hopen de bijeenkomsten ook via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) uit te zenden.



# ONTMOETING & VERDIEPING

## Protestantse Gemeenten Beverwijk/ Wijk aan Zee en Heemskerk

### Oecumenische Bijbelkring Wijk aan Zee

Na een gedwongen rustperiode vanwege de Corona pandemie komt de Oecumenische Bijbelkring in Wijk aan Zee weer bij elkaar. Op maandag 20 september wordt een begin gemaakt met de bespreking van het Marcus Evangelie. Het gesprek in de kring wordt ingeleid en begeleid door pastor Nico Smit.

De Oecumenische Bijbelkring is al vele jaren een activiteit waarin christenen van diverse kerken in de regio elkaar treffen rond de Schrift. De kring draagt een open karakter, nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

#### Data voor het najaar/tijd:

20 september, 11 oktober, 8 november en 13 december. Telkens om 19.30 uur

**Locatie:** consistorie Dorpskerk Wijk aan Zee

**Voor meer informatie:** Jan de Wildt, tel. 0251-374591, email: j.c.dewildt@ziggo.nl



### Niet te geloven! - Over lastige Bijbelverhalen



Er staan verhalen in de Bijbel waar je je geen raad mee weet. Lot die zijn dochters weggeeft in Sodom. Ananias en Saffira die dood neervallen als ze zich niet aan de regels houden... Bedrog, seks en geweld. Vele lezers zijn erop afgeknapt. Anderen, die de Bijbel toch maar zijn blijven lezen, zitten er evengoed mee in hun maag. Wat moet je ermee? Of is er een leeswijze waardoor je er toch iets uit kunt halen wat van waarde is?

Twee avonden die eerder niet door konden gaan vanwege de coronaquarantaine worden komend seizoen opnieuw aangeboden, door Marco Visser.

**Data/tijd:** In januari-februari 2022, exacte data en aanvangstijd worden later bekend gemaakt.

**Locatie:** Vrededorstkerk

**Voor meer informatie:** marcovisser64@kpnmail.nl.

### Wandelende kerk

Ongeveer eens per maand gaan we op pad. In het weekend of door de week, onder begeleiding van Corina Voskamp, Arrie van Nierop, Fred van der Louw of Marco Visser. Ongeveer een uur. Al wandelend gaan we in gesprek, over stellingen, gespreksvragen of zomaar. Of juist niet en dan proeven we de stilte. We hebben al mooie wandelingen gemaakt, waarbij de oudste deelnemer 87 en de jongste reisgenoot 2 jaar was... Iedereen is welkom.

Wil je op de hoogte gehouden worden en sta je nog niet op de mail-lijst, meld je aan bij [corinavoskamp@pknheemskerk.nl](mailto:corinavoskamp@pknheemskerk.nl).

