

Jaargang 33, nummer 4

Wijkberichten



Dorpskerk
Wijk aan Zee
juli – augustus 2021

Contactadres

M. Lindeman ~ tel. 0251-227612

Predikant

ds. A. van Nierop, Heemkskerkerweg 270
1945 TL Beverwijk tel. 0251-295703
predikant.pgbwz@gmail.com

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Julianaplein 17, 1949 AT Wijk aan Zee
0251-822705 ~ jvanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee
06-43 944 855 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ ml@mindeman.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- **Wijkkas**
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- **Onderhoud kerk & restauratie orgel**
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.
- **Actie Kerkbalans** rek.no. NL45ABNA 0469015314
t.n.v. Protestantse gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee.

Welkom

In verband met de verlichting van de Coronamaatregelen door de overheid zijn de kerkdiensten weer min of meer "normaal". We moeten nu alleen nog de 1,5 meter afstand in acht nemen. In de Dorpskerk kunnen daardoor ongeveer 45 kerkgangers aanwezig zijn. Onze diensten de komende maanden zijn op:

4 juli, 10.00 uur:

Mevr. ds. M. Myburgh te Wijk aan Zee.

*

18 juli, 10.00 uur:

Pastor L.H. Stuifbergen te Beverwijk.

*

25 juli 10.00 uur:

Oec. zomerdienst in de **St. Odulphuskerk**,

drs. J. de Wildt en drs. M. Lindeman.

*

1 augustus, 10.00 uur:

Ds. A. van Nierop te Beverwijk.

*

15 augustus, 10.00 uur:

Ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden.

*

22 augustus, 10.00 uur:

Oec. zomerdienst in de **Dorpskerk**,

drs. J. de Wildt en drs. M. Lindeman.

*

29 augustus, 10.00 uur:

Ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden.

Aanmelding is niet meer nodig, na afloop van de dienst kunnen we met elkaar weer koffie drinken. Dat doen we in de kerk omdat we daar meer ruimte hebben om afstand te houden.

in onze kerk!



Rondom de Diensten

Op de 4 juli gaat onze Wijk aan Zeese oud-predikante ds. Myburgh bij ons voor. Na afloop van deze dienst is er na/tijdens de koffie een gemeentebijeenkomst zoals die op 27 juli in Beverwijk gehouden is. Het

zal gaan over de toekomst van onze gemeente in Beverwijk-Wijk aan Zee en in het bijzonder over de toekomst van onze drie kerkgebouwen. De kerkenraad brengt u daarbij op de hoogte van onze ideeën over de toekomst.



18 juli gaat pastor Stuifbergen voor. Oorspronkelijk was op die datum een gezamenlijke dienst met de Vrededorstkerk gepland maar dat kan door de beperking van het aantal bezoekers nog niet doorgaan. Pastor Stuifbergen was bereid om de opengevallen plaats voor ons in te vullen! Jaarlijks hebben we twee oecumenische

zomerdiensten op een zondag in de zomer dat anders beide kerken in ons dorp dicht zouden zijn geweest. Op zondag 25 juli komen we in de St. Odulpuskerk als kerkgemeenschappen van ons dorp bijeen. Jan de Wildt en Marcel Lindeman zullen deze dienst leiden.

1 augustus komt onze gemeentepredikant ds. Van Nierop naar het dorp. Twee weken later zal onze oud-predikant ds. Bellwinkel in onze kerk voorgaan.

Zondag 22 augustus is de tweede oecumenische zomerdienst, dit keer in de Dorpskerk. Ook hierbij zullen Jan de Wildt en Marcel Lindeman voorgaan.

We sluiten de zomer af op 29 augustus met ds. Bellwinkel.

Na alle corona-ellende van de afgelopen anderhalf jaar hopen we dat u de weg naar de kerk weer terugvindt en de kerkgang weer opneemt: met elkaar vormen we tenslotte de gemeente!





Giften

In de afgelopen maanden kregen we weer een aantal giften binnen voor onze Dorpskerk. Met deze schenkingen geven velen van u blijk van hun betrokkenheid bij het voortbestaan van de plaatselijke kerk!

- voor de Wijkkas:
2x € 17,50 + 2x € 12,50 + € 100 + € 50.
- voor de Vrienden van de Dorpskerk:
€ 100 + 2x € 50 + 2x € 35.

Hartelijke dank voor uw steun voor onze gemeenschap!

Je bent altijd sterker dan je denkt!

(uit de scheurkalender van moeder Houtwijper)



Koffierooster

We gaan weer koffiedrinken!

Voor de komende twee maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:

- 04-07: Margriet v.d. Berg en Alice Martens
- 18-07: Ineke en Otto van Hertzberg
- 01-08: Truus Cupido en Barbara de Bree
- 15-08: Lucie en Michel v.d. Heuvel
- 22-08: Alice Martens en Margriet v.d. Berg
- 29-08: Johan Rijswijk en Barbara de Bree





Orgelconcerten 2021 in de Grote Kerk van Beverwijk.

Victor Baena de la Torre opent op 9 juli de zomeravond orgelconcerten. Victor was de grote winnaar van het Internationale Schnitger Orgelfestival van Alkmaar in 2019.

Bij zijn Beverwijkse concert begint hij met een Toccata in C van J.P. Sweelinck, daarna werken van Böhm, Krebs, Walther en hij besluit zijn concert met de imposante

Toccata en Fuga in F-dur van Bach.

Op 23 juli komt **Reitze Smits** een concert verzorgen. **Reitze Smits** (1956) studeerde orgel, improvisatie en compositie, muziekwetenschappen en klavecimbel. Voor zijn concert heeft hij een programma samengesteld met werken van W. Byrd, J.S. Bach, F. Poulenc en tot slot een Capriccio van eigen hand.

Op 6 augustus komt **Dorien Schouten** naar Beverwijk, Dorien Schouten (1987) kreeg op tienjarige leeftijd haar eerste orgellessen. Zij laat het publiek graag kennis maken met nieuwe muziek.

Voor het concert in Beverwijk heeft Dorien een mix van traditionele barokmuziek en hedendaagse muziek. Ze begint en eindigt met J.S. Bach, de hedendaagse muziek bestaat uit een werk van Jonathan Dove, Daan Manneke en Arvo Pärt.

Op vrijdag 20 augustus zal **Gerwin Hoekstra** de zomeravond serie afsluiten. Gerwin Hoekstra (1992) is organist van de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden, waar hij het befaamde Müllerorgel uit 1727 bespeelt. Hij speelt in Beverwijk Carl Philipp Emanuel Bach, Kellner, Knecht en Mozart. Van de Groningse organist Jacob W. Lustig speelt hij 3 capricetten, deze werken zijn recent ontdekt en uitgegeven. Hij besluit zijn concert met de Praeludium en Fuga in a moll BWV 543 van J.S. Bach.

Alle concerten beginnen om 20.00 uur. Toegangsprijs € 8,00 inclusief programma.

Het volledige programma's is te zien op de website:

<http://www.pknbeverwijk.nl/orgelconcerten>

In Memoriam.

We vernamen dat op 23 juni mevrouw Margaretha de Graaf-Broekmans is overleden. Zij was lid van onze gemeente maar bezocht door lichamelijke problemen de kerk weinig. Wel bleef ze tot haar dood bij het wel en wee van de Dorpskerk betrokken. Ze woonde jarenlang op de Tappenbeckstraat 7. Na een afscheid in kleine kring is zij op 29 juni in Beverwijk gecremeerd.

Gré de Graaf werd 88 jaar oud. We wensen haar kinderen en verdere familie Gods nabijheid toe.

Gemeentebijeenkomst.

Zoals aangekondigd in Samenklank houdt de kerkenraad op verschillende plaatsen in de gemeente bijeenkomsten om eindelijk weer eens met u te kunnen overleggen. Na de dienst op 4 juli a.s. zal deze bijeenkomst in Wijk aan Zee gehouden worden.

We willen daarbij twee onderwerpen met u bespreken.

1. De ervaringen in corona tijd en hoe we als kerkelijke gemeenschap de draad weer op kunnen pakken. Mogelijk heeft ook u daarover ideeën, we horen het graag!!
2. De kwestie betreffende onze gebouwen.

De kerkrentmeesters hebben aangegeven dat de financiële toekomst van de gemeente onzeker is als de huidige kosten niet omlaag gebracht worden. Het voorstel van hen is om zowel de Grote Kerk als de Vrededorstkerk te verkopen.

Beide gebouwen hebben binnen nu en 5 jaar groot onderhoud nodig. Met de verkoop van beide gebouwen zijn we voor de toekomst van hoge kosten en verantwoordelijkheden verlost. Geen onderhoudskosten meer, geen beheer voor het gebouw en er zijn veel minder vrijwilligers nodig. Er is dan voldoende geld om een predikant voor de gemeente te kunnen behouden.

Bij dit voorstel wordt er niet gesproken over de Dorpskerk in Wijk aan Zee. Dit komt omdat we ons voorlopig concentreren op de verkoop van de twee Beverwijkse kerkgebouwen. De Dorpskerk verkeert in redelijk tot goede staat van onderhoud. De jaarlijkse kosten worden nog voor een groot deel gedekt door de inkomsten uit dat deel van de gemeente. Daarnaast zal het afstoten van de Dorpskerk dezelfde problematiek veroorzaken die we de afgelopen 10 jaar met de Grote Kerk ervaren hebben: onverkoopbaar.

Wat wordt, als de gebouwen worden verkocht, de vaste plek voor de Protestantse Gemeente in Beverwijk?

Allereerst is het idee om na renovatie van de Grote Kerk het middenschip met preekstoel en orgel te huren van de nieuwe eigenaren. Verder zal bij verkoop van de Vrededorstkerk met de projectontwikkelaar van idee worden gewisseld of er een ruimte kan blijven of worden gecreëerd die geschikt is om te huren voor kerkdiensten.

We zullen tussen de 5 en 8 jaar tot een definitieve oplossing moeten komen.

Kussentjes.

Als u een regelmatig kerkganger bent, weet u dat op de eikenhouten banken verschillende soorten kussentjes liggen.

De meeste zijn van een wat onbestemde bruine kleur om in het interieur wat minder op te vallen maar soms zit er een prachtig geborduurd exemplaar tussen van Marjo van 't Wout. Tot op de dag van vandaag is ze druk in de weer om nieuwe te vervaardigen!

De kussens zijn allemaal kunstwerkjes die een evenement uit onze kerkhistorie of een voor onze gemeenschap opvallend persoon in beeld brengen. Ze zijn dus niet “zomaar” gemaakt maar vormen een boodschap, een memento, uit het verleden.

Het afgebeelde kussen is gemaakt ter nagedachtenis aan Nico van der Wel. (1925-2008)

Het is één van de nieuwste kussens. Het ligt in de tweede bank links in het middenblok, de plaats van Nico en Ada Van der Wel hun hele leven gezeten hebben. Nico raakte bij de kerk betrokken door zijn schoonvader en sinds zijn huwelijk is hij de praktische uitvoerder geweest van al het klein onderhoud in- en rondom de kerk. Hij stuurde de schoonmaakploeg aan die de kerk op zaterdag schoonmaakte maar ook de onderhoudsploeg van het kerkhof. Hij is daar na zijn overlijden op een zelf uitgekozen plek begraven. Alles



wat hij deed voor de kerk deed hij uit liefde voor de gemeenschap en de historie van onze oude Dorpskerk!

Kerkhof.

Het kerkhof ligt rondom de kerk in het middelpunt van het dorp en het geheel vormt ons visitekaartje als gemeente voor de vele bezoekers van het centrum. Sinds een aantal jaren is het kerkhof als geheel aangemerkt als gemeentelijk monument.

Onze kerkhofploeg zorgt voor het maaien van het gras, het onderhoud van de paden en de hekken. Zo af en toe worden verzakte graven opgehoogd en de grafstenen weer rechtgezet.

Sinds de jaren '90 van de vorige eeuw zijn we in eigen beheer bezig met het opknappen van verschillende graven op ons kerkhof. In het verleden werden de graven alleen met genummerde paaltjes gemarkeerd, het was ongebruikelijk om stenen of andere gedenktekens te plaatsen.

De oudste grafsteen is uit 1897 en daarna komen vele graven uit latere periodes. Zij laten door vorm en symboliek heel mooi zien hoe de grafcultuur zich van de 19^e eeuw naar het heden toe ontwikkelde. Wij hebben besloten deze oude graven dan ook niet te ruimen maar juist weer op te knappen en in hun oude glorie te herstellen. Na vele zomerseizoenen teksten opnieuw inschilderen, hebben we enige jaren terug ook de oude grafkettingen opnieuw aangebracht. Deze waren in de loop der tijd allemaal verdwenen.

In de jaren '70 van de vorige eeuw zijn er op ons kerkhof door vandalen een aantal graven vernield. Daarbij zijn stenen stukgeslagen en paaltjes omgetrapt. Veel daarvan is daarna wel hersteld, maar niet alles kon gerepareerd.

Zo ligt er aan de zuidzijde naast de consistorie het graf uit 1911 van Jan Dirkzoon Ledder en zijn vrouw Neeltje Mets. De familie Ledder was



generaties lang de "protestantse" bakker in het dorp, tegenover zijn katholieke concurrent Bickhoff. Een nog steeds prachtig graf van Belgisch hardsteen en marmer, maar de paaltjes sneuvelden en dat ziet er op het verder zo keurige kerkhof wat triest uit.

Navraag bij een steenhouwer leerde ons dat deze paaltjes in ons land niet meer gemaakt worden, ze moesten in Noord-Frankrijk besteld worden. Dat zou dan € 1600 gaan kosten voor vier paaltjes..... Niet gedaan dus!

Afgelopen maand hebben we een paaltje gedemonteerd, schoongemaakt en afgeleverd bij een kennis die zeer vaardig is in het maken van allerlei modellen. Hij heeft een gietmal gemaakt van het paaltje en zal tegen

materiaalkosten nu een viertal nieuwe paaltjes van betonzand maken. Daarna weer kettingen eraan en dan is de oude uitstraling van het graf hersteld!

Een beantwoord gebed.

*Ik vroeg om kracht
en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken.*

*Ik vroeg om wijsheid
en God gaf mij problemen om mij te leren om ze op te lossen*

*Ik vroeg om voorspoed
en God gaf mij hersens en spieren om mee te werken.*

*Ik vroeg om moed
en God gaf mij angsten om te overwinnen.*

*Ik vroeg om liefde
en God gaf mij mensen met moeilijkheden om te helpen.*

Ik vroeg om gunsten en God gaf mij kansen.

*Ik kreeg niets waarom ik vroeg,
ik kreeg alles wat ik nodig had.*

Zing!

Op het moment dat ik deze bijdrage schrijf, moet de finale van het Eurovisie Songfestival nog gehouden worden. Twee jaar geleden won Duncan Laurence in Tel Aviv, dit jaar vindt de finale in Rotterdam plaats. Het evenement wordt dit jaar grotendeels on line gehouden, de opwinding is er niet minder om. Wonderlijk hoe een 'liedjeswedstrijd' zoveel mensen in beweging kan brengen.

In de kerk duren de zang-beperkingen in verband met het coronavirus voort. Hier en daar wordt er al wel weer gezongen door groepjes voorzangers maar het zal nog wel even duren voordat we en masse – en uit volle borst – ons loflied kunnen zingen.

We missen het! Om eerlijk te zijn, aan het spreken voor een camera ben ik de afgelopen tijd wel gewend geraakt. Maar dat we in de kerk niet zingen, went wat mij betreft nooit. Het blijft in mijn beleving zo onwonderlijk om als

voorganger alleen je eigen stem horen, zonder iets terug te horen van mensen die alleen maar naar je kijken. Zonder zingen blijft het behelpen...

Opvallend genoeg staat het juni nummer van het blad Open Deur in het teken van zingen. Of is dat helemaal niet zo opvallend? Worden we juist vanuit het gemis bepaald bij het belang van zingen?

In een artikel in het genoemde themanummer schetst theoloog en musicus Hanna Rijken twee redenen waarom zingen zo belangrijk is. 'Allereerst', zegt Rijken, 'gebeurt er tijdens het zingen iets dat boven het hier en nu uitstijgt: het onzegbare.'

Als ik voor mezelf spreek, ik heb het gevoel dat ik al zingende soms dingen kan zeggen (en: geloven) waar ik me in gesproken taal niet zo snel aan zou wagen.

In tweede plaats benadrukt Rijken de betekenis van *samen* zingen. Ze citeert John Rutter: 'En als je als groep zangers samenkomt, wordt dat meer dan de som der delen. Al die mensen storten hun hart en ziel uit in de perfecte harmonie. Dat staat symbool voor wat we nodig hebben in deze wereld.'

In een afrondend dierenverhaal wordt dit op ontroerende wijze verwoord. Het verhaal vertelt hoe Slak op een ochtend Mol ontmoet, die zit te schrijven.

'Wat doe je?' vroeg Slak.

'Ik heb een lied geschreven voor de vogels' zei Mol.

'Over hoe mooi de wereld is. Wil je 't horen?'

'Graag' zei Slak. Ze ging ervoor zitten.

Mol las de tekst voor.

'Best aardig' zei Slak.

'Morgenochtend voeren we het uit' zei Mol. 'Met het vogelkoor. Kom je luisteren?'

'Natuurlijk' zei Slak. Dat plezier wilde ze mol wel doen.

De volgende ochtend was Slak net op tijd. Mol stond voor de vogels met een tak in zijn poot.

'Een, twee, drie', zei Mol. De vogels zongen het lied. Het klonk prachtig in de vroege ochtend.

Alle andere dieren waren stil. Het hele bos was stil.

Slak wist niet wat ze moest zeggen. 'Wat ongelooflijk mooi' zei ze na een tijdje. 'Hoe kan dat?'

'Het zijn precies dezelfde woorden die je gisteren voorlas! Maar het voelt heel anders van binnen. Rustiger alsof ik de woorden beter begrijp.'

'Dat is wat zingen doet' zei Mol.

'Praten doe je vanuit je hoofd. En zingen doe je vanuit je ziel'
Zou het daarom zijn, dat we er zo naar uitkijken om weer te zingen in de kerk? Omdat dan ook onze ziel weer aan het woord komt?

ds Arrie van Nierop

Het verhaal over Slak en Mol is van de hand van Iris Boter (www.irisboter.nl) en verscheen in het juni nummer van Open Deur

Wie samen naar de zon kijkt, kan ook samen door de regen gaan....

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)



De kerkenraad wenst u een heel fijne en ontspannen zomer toe en we hopen u gauw weer in onze kerk te mogen ontmoeten!



Inleveren kopij voor Wijkberichten september- oktober 2021 vóór
25 augustus via: ml@mlindeman.nl