

Samenklank op Zondag 30 mei 2021

Kerkdiensten bijwonen m.i.v. 30 mei 2021.

1. Alleen mensen die zich per mail, naardevredevorst@gmail.com of telefonisch 06-137-130-19 (nieuw nummer), voor vrijdagavond 20 uur hebben opgegeven, en dus op de namenlijst bij de deur staan ingeschreven, kunnen de dienst bezoeken. Wanneer zich meer dan 30 mensen melden, komen de nummers 31, 32 etc. automatisch op de lijst voor de dienst van volgende week te staan. Als u **niet** naar de dienst 'mag' komen, omdat u nummer 31, 32 etc. bent, krijgt u daarvan per mail of telefonisch bericht.
2. U moet zich dus hoe dan ook aanmelden. Het afgelopen najaar konden mensen die vergeten waren zich op te geven, zich alsnog bij de deur aanmelden, maar dat kan nu niet meer. Opgave per mail of telefoon is verplicht. Mochten door het uitdovend virus en de toegenomen vaccinatiegraad, de maatregelen verder versoepeld kunnen worden (meer mensen, koffie na de dienst), dan zullen we niet nalaten dat te doen en u daarover te informeren.

Hartelijke groet, Teun-Jan Tabak

Bij de dienst van deze zondag

Vandaag wordt de dienst – samen met de Protestantse Gemeente Heemskerk – uitgezonden vanuit de Vredevorstkerk. De dienst is te volgen via <https://www.youtube.com/watch?v=3EHKParijno> (beeld en geluid) of via <https://www.pknbeverwijk.nl/beluisteren-van-de-dienst> (alleen geluid).

Tijdens de dienst vieren we de maaltijd van de Heer. Als u thuis mee wilt vieren, wordt u van harte uitgenodigd om brood en wijn klaar te zetten.

Middagdienst

Vanmiddag om 13.00 uur is er in de Vredevorstkerk een bijzondere dienst waarin twee kinderen gedoopt worden: James Samuel, zoon van Charlotte en Sam Dimassi, broertje van Sophie en Lauren Elise, dochter van Jan en Kara van Duinen. Voor deze dienst zijn familie en vrienden van beide gezinnen uitgenodigd. U kunt wel thuis meeluisteren via <https://www.pknbeverwijk.nl/beluisteren-van-de-dienst>

Volgende week zondag

Ook volgende week verwelkomen we weer 30 mensen in de kerk. Ds. Anna Hoekstra gaat voor. U kunt de dienst thuis beluisteren via de website (zie ook hierboven). In de Morgensterkerk vindt de overstapdienst plaats. Binthy en Sem zijn de overstappers van dit jaar. We wensen hun – en hun families – een mooie overstap toe.

Collectedoel 30 mei

Bij het verlaten van de kerk wordt er één collecte gehouden. De opbrengst van deze collecte wordt verdeeld tussen kerk en diaconie.

Het diaconale deel van de collecte is bestemd voor het landelijk jeugdwerk. Dit keer met een diaconaal accent: samenwerking tussen Jong Protestant en Kerk in Actie.

Als u de dienst niet in de kerk bijwoont bestaat de mogelijkheid om uw bijdrage aan de collecte over te maken op NL69 ABNA 0501 6926 30 t.n.v. Diaconie PG Beverwijk, onder vermelding van 'collecte 30 mei'.

Bloemengroet.

De bloemen vanuit de gemeente van de Vredevorstkerk gaan deze week als groet en bemoediging naar Mevr. T. van Duinen.



Lege cartridges en oude mobiele telefoons

De groene doos achter in de kerk staat er nog steeds!! **De vijfde is ook vol!** DANK U WEL!!!!!! Maar een nieuwe doos staat er weer. Helpt u mee deze ook weer helemaal vol te krijgen? De diaconie

Radio kerkdienst

Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit de **Vredevorstkerk** op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel. Uitgezonden wordt de dienst van 7 juni 2020.

Kopij Nieuwsbrief voor zondag 6 juni 2021 kunt u aanleveren tot donderdag 3 juni voor 18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com



Samenklank op Zondag

Nieuwsbulletin



Activiteiten gedurende de zomerperiode

Nabijheid in de zomertijd – de schrijvende gemeente

Voor veel mensen begint geleidelijk de zomerperiode. De dagen worden langer. Mogelijk trekt u naar een vakantie- of strandhuisje om te genieten van een andere omgeving.

Vaak noemen we de zomerperiode een periode van bezinning en tot rust komen. Maar misschien voelt dat dit jaar toch een beetje anders? Veel activiteiten gingen niet door en contacten worden mogelijk gemist.

Om toch een beetje met elkaar in contact te blijven en mogelijk mensen beter te leren kennen, willen we de komende weken het project 'de schrijvende gemeente' introduceren. Dit project loopt in principe van juni tot september omdat we tegen die tijd hopelijk weer fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren (wanneer dit een succesvol programma blijkt te zijn, zullen we het zeker eens herhalen).

Dit project is bedoeld voor iedereen die kan schrijven (9-99 jaar ☺). Je hoeft geen geofende schrijver te zijn, ook de korte briefjes zijn de moeite waard.

Wanneer u mee wilt doen, geeft u dat via een berichtje aan mij door (telefonisch of per mail). U krijgt vervolgens van mij de adresgegevens van een ander gemeentelid dat zich ook heeft opgegeven. Om een beetje richting te geven, krijgt u een vraag of stelling om over te schrijven aan de ander. U kunt dan denken aan vragen in de trend van "Wat betekent de kerkdienst voor u?" of "Wat is uw favorieten (kerk)lied en waarom?".

Uw adres gaat naar een gemeentelid dat zich na u opgeeft. Iedereen schrijft één brief en ontvangt één brief per aanmelding.

Wij vinden het natuurlijk heel leuk wanneer u een fotootje deelt van de post die u ontvangt. Die foto's kunnen we dan weer met elkaar delen via Samenklank, Facebook of Instagram.

We hopen van u te horen en te lezen!

De eet-date

Steeds zoekend naar mogelijkheden om elkaar te ontmoeten in deze bijzondere tijden zijn er al verschillende ideeën ontstaan. Omdat het binnen de huidige maatregelen binnen het RIVM mogelijk is weer twee mensen thuis te ontvangen, kwam daar een nieuw idee bij: de eet-date.

Als gemeente zijn we gewend om het leven te delen en daarbij is het niet ongebruikelijk om een maaltijd te nuttigen (als is het maar een kop soep).

Met een grote groep in de kerk kunnen we dat nog niet doen maar wel op een andere manier.

Namelijk door bij elkaar op bezoek te gaan en al etend het leven te delen. Daarvoor is het alleen nodig dat er mensen zijn die willen koken en anderen die het willen opeten ☺. Samen aan tafel ontstaan de gesprekken vanzelf.

Corina zorgt voor het koppelen van de kokers en de eters.

Wanneer u dan samen het eten en het leven deelt, deelt u dan met ons een fotootje voor in de Samenklank?