

**ORDE VAN DIENST voor zondag 2 mei 2021,
Protestantse Gemeenten Beverwijk – Wijk aan Zee, Heemskerk**

De 5^e zondag van Pasen, Cantate (= zingt)

Thema: over vrijheid & verbondenheid; of: alleen ga je sneller, samen kom je verder

De dienst is te volgen via <https://www.youtube.com/watch?v=uJf5AAxXuh0&feature=youtu.be> (beeld en geluid) en <https://www.pknbeverwijk.nl/beluisteren-van-de-dienst> (alleen geluid)

Voorganger: Ds. Arrie van Nierop



Orgelspel

VOORBEREIDING

Welkom – door de ouderling van dienst

Stilte

Bemoediging en groet

We luisteren naar lied 67a (van CD, tekst op de beamer)

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!

1. Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid.

refrein

2. Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht.

refrein

3. Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan.

refrein

4. Laat alle volken uw almacht vrezen
aller lof zij U gewijd,
laat Heer uw Naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid

refrein

Bij wijze van gebed lied 709

Nooit lichter ving de lente aan
dan toen uw hand ons volk bevrijdde.
Hoe hebben we in dat schoon getijde
verheugd maar huiverend verstaan:
Gods vijanden vergaan.

De winter leek voorgoed voorbij
en vóór ons lag de volle zomer;
de macht was eindelijk aan de dromer,
de nieuwe mens, zo droomden wij,
verbrak de slavernij.

Maar winters werd het in dit land;
't is kil rondom en in ons midden,
in onze mond verstart het bidden,
doodskou gaat uit van onze hand
naar mens en dier en plant.

O God, wat zijn wij dwaas geweest,
dat we aan de vrijheid zó gewenden,
dat wij de vijand niet herkenden,
in opstand tegen U, het meest
in eigen hart en geest.

Vergeef het ons! Raak ons weer aan
met levensadem, lentetijding,
en doe met krachten ter bevrijding
ons hier in Christus' vrijheid staan.
God, laat ons niet vergaan!

Orgelspel over lied 709

DIENST VAN HET WOORD

Inleidend woord

Lezing uit de bijbel: Galaten 5: 13 – 18 (NBV) door lector PGH
Johannes 15: 1 – 8 (NBV) door lector PGH

Lied 653: 1,5 en 7, gezongen door de voorganger (tekst op de beamer)

Verkondiging

Orgelspel

GAVEN EN GEBEDEN

Dank en voorbeden uitlopend op stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We luisteren en kijken naar: psalm 43: 3 en 4

https://content1b.omroep.nl/urishieldv2/127m23e4adee52ee95ee0060880a44000000.dec9cecf21d98ed6825b2e8d2f61fdd0/eo/samengeloven/190515_01_%20Psalm%2043.mov?sethdr=Content-Type:application/octet-stream

Zegen

Orgelspel Wilhelmus