

Jaargang 33, nummer 3

# Wijkberichten



**Dorpskerk**  
**Wijk aan Zee**  
april – mei - juni 2021

## Contactadres

M. Lindeman ~ tel. 0251-227612

## Predikant

ds. A. van Nierop, Heemskkerkerweg 270  
1945 TL Beverwijk tel. 0251-295703  
[predikant.pgbwz@gmail.com](mailto:predikant.pgbwz@gmail.com)

## Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)  
Julianaplein 17, 1949 AT Wijk aan Zee  
0251-822705 ~ [jvanwieren@live.nl](mailto:jvanwieren@live.nl)

H. van Heerden (ouderling)  
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee  
06-43 944 855 ~ [hvh09@yahoo.com](mailto:hvh09@yahoo.com)

B. van den Berg (diaken)  
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin  
0251-211898 ~ [bertilvandenbergh@hotmail.com](mailto:bertilvandenbergh@hotmail.com)

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)  
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin  
0251-227612 ~ [ml@mindeman.nl](mailto:ml@mindeman.nl)

**Consistorie** tel. 0251-374070

## Bankrekeningen

- **Wijkkas**  
rekeningnummer NL44INGB0008249175  
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- **Onderhoud kerk & restauratie orgel**  
rekeningnummer NL45INGB0007659979  
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.
- **Actie Kerkbalans** rek.no. NL45ABNA 0469015314  
t.n.v. Protestantse gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee.

# Welkom

In verband met de verlichting van de Coronamaatregelen door de overheid heeft de Protestantse Kerk Nederland de gemeenten vrijgelaten om, met de bekende beperkingen, weer kerkdiensten te houden. Daarbij zijn maximaal 30 aanwezigen welkom. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee heeft daarop besloten de Dorpskerk te heropenen.

Onze diensten de komende maanden zijn op:

2 mei, 10.00 uur: **ds. E. Baljet te Arnhem.**

16 mei, 10.00 uur: **pastor L. H. Stuifbergen .**

23 mei 10.00 uur **Oecumenische Pinksterviering** in de St. Odulphuskerk, pastor N. Smit en ds. A. van Nierop.  
(aanmelden: via Leny Stolp tel. 375373 of email: [leny.stolp@icloud.com](mailto:leny.stolp@icloud.com))

6 juni\_10.00 uur: **ds. Sytze de Vries te Schalkwijk.**

20 juni, 10.00 uur: **pastor L. H. Stuifbergen.**

Deze maand(en) zullen we na afloop van de dienst voorlopig nog **geen koffie** met elkaar kunnen drinken.

Als u bij deze kerkdiensten aanwezig wilt zijn, dan moet u zich **aanmelden** via de mail [ml@mlindeman.nl](mailto:ml@mlindeman.nl) of telefoon 0251-227612 (indien afwezig: antwoordapparaat inspreken met uw naam en telefoonnummer!) met opgave van het **aantal** personen, vóór vrijdagavond 22.00 uur.

Zaterdagmorgen zal er, indien nodig, een selectie gemaakt worden van 30 aanwezigen.

Indien u zaterdag voor 12.00 uur geen bericht hebt ontvangen, bent u die zondag van harte welkom!

# in onze Kerk!

## Kunt u niet aanwezig zijn?

Elke zondag zijn er ook om 10.00 uur kerkdiensten die online worden uitgezonden vanuit de kerken in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee.

U kunt deze diensten op internet volgen via de site 'kerkdienst gemist'. U zoekt dan in de lijst van kerken de gewenste kerk op. Ook op onze website [pknbeverwijk.nl](https://www.pknbeverwijk.nl) vindt u een knop waarmee van deze mogelijkheid gebruik kunt maken. U kunt ook op de volgende link klikken: <https://www.pknbeverwijk.nl/beluisteren-van-de-dienst> Overigens kunt u de diensten ook op een later tijdstip naluisteren.

Via YouTube zijn de diensten sinds kort ook op computer of tablet te zien: <https://www.youtube.com> zoeken naar: kerkdienst Beverwijk of Morgensterkerk Heemskerk.

## Protocol.

Zolang de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus niet opgeheven zijn, dienen we een strak protocol te handhaven bij onze bijeenkomsten.

### Protocol DORPSKERK WIJK AAN ZEE.

- **Aanmelden** - Kerkgangers moeten hun aanwezigheid melden via mail of telefoon voor vrijdagavond 22.00 uur.

Indien u lichamelijke klachten heeft of krijgt die zouden kunnen wijzen op ziekteverschijnselen dient u thuis te blijven!

- **Ontvangst:** Bij de ingang staat desinfecterend middel dat door alle bezoekers dient te worden gebruikt.

- **Zitplaatsen:** Er is, één zitplaats per bank, aangegeven met een kussentje: Bij de zijbanken alleen zitplaatsen tegen de muur, middenbanken: 1 zitplaats middenin. Tussenin steeds een bank overslaan. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten, familieleden uit verschillende woningen niet. De banken waar **niet gezeten mag worden, zijn afgesloten met linten.**

- **Zingen:** de kerkgangers wordt gevraagd om de liederen mee te lezen of te neuriën. Het zingen blijft beperkt tot een groepje voorzangers en de voorganger.

- **Collecte:** er wordt gecollecteerd tijdens de dienst voor diaconie en kerk, de uitgangscollecte is na afloop op de schaal, onder de toren.

- **Vertrek.** Na de dienst verlaten de kerkgangers per bank de kerk via torendeur. De achterste banken gaan het eerst, nadat predikant en kerkenraad naar de toren zijn gelopen.



## Pasen 2021.

Misschien wel voor het eerst in de geschiedenis van onze kerk, in ieder geval voor het eerst sinds mensenheugenis, is er geen dienst geweest met Pasen in onze kerk.

Op het feest van Pasen, hoogtepunt in ons kerkelijk jaar, was onze kerk door de coronacrisis gesloten.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ons dorp eind 1942 geëvacueerd: alle mensen met niet-essentiële beroepen voor de bezetter moesten het dorp verlaten. De kleine groep die wel mocht blijven hield de zondagse erediensten gaande. Dat was niet makkelijk, de dominee mocht uit Beverwijk (waar de pastorie stond) naar het dorp komen maar de organist bijvoorbeeld niet.

Organist de Boer weigerde de sleutel van het orgel af te geven: het was “zijn” orgel..... Uit een woning werd er een harmonium naar de kerk gesleept en mevr. Snelleman-Dobber (die vanwege bakkerij Dobber mocht blijven) begeleidde op dat lekkende geval de kerkdienst. De kerk was overigens verder ook leeg: alle interieurstukken die demontabel waren werden uit veiligheids-overwegingen door vrachtrijder Gertenbach met paard en wagen naar Beverwijk gebracht bij de evacuatie. Ooit zag ik een foto van de wagen volgeladen met kerkspullen, met bovenop het zontje van Gertenbach die het kerkscheepje in z'n armen had....

Nu waren de deuren van de kerk vanwege de pandemie gesloten. In de Odulphuskerk waren 30 mensen toegestaan en enkelen van ons hebben daar gelukkig op Paasmorgen de viering bij kunnen wonen.

Een bijzondere Paas, die we nooit weer hopen mee te maken....!



## Giften

In de afgelopen maanden kregen we weer een behoorlijk aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor de Wijkkas:

$3x \text{ € } 17,50 + 2x \text{ € } 12,50 + \text{ € } 100 + \text{ € } 25.$

- voor de Vrienden van de Dorpskerk: (Onderhoud en orgel)

$\text{€ } 200 + \text{€ } 50 + \text{€ } 500 + 3x \text{ € } 35 + \text{€ } 100.$

Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerkelijke gemeenschap!

*Een ongeluk zit in een klein hoekje, het geluk zit in de rest.*

*(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)*



## Koffierooster

In verband met de situatie drinken we voornamelijk geen koffie na de dienst. Daarom is het koffierooster voor deze maanden nog niet ingevuld.



## OECUMENISCHE BIJBELKRING

De Bijbelkring bijeenkomst gaat door de corona-omstandigheden voorlopig nog niet door.....

## In Memoriam.

We kregen bericht dat op 15 april Fred Sliep, de oud-dirigent van ons koor "Con Spirito", is overleden,

Tot de opheffing in 2015 was hij zo'n 10 jaar onze vaste dirigent.

Fred was een echte muziek liefhebber. Als hij op vrijdagavond aankwam voor de repetitie van het koor schoof hij vooraf altijd een kwartiertje achter het orgel om al improviserend wat te spelen. Hij was een diepgelovig mens, die door tekst of melodie snel geraakt werd. Maar tijdens de repetities had hij ook altijd wel een kwinkslag en eindigde ieder geslaagd lied met de afsluiting: "appeltje, eitje!"

De laatste jaren werd zijn wereld steeds kleiner, waardoor hij uiteindelijk in Reigershoeve in Heemskerk moest worden opgenomen. Daar is hij in vrede gestorven. Fred Sliep werd 82 jaar oud. We wensen zijn vrouw Lies en verdere familie Gods nabijheid toe.



Fred, vooraan omkijkend, tijdens een repetitie in de consistorie.

### **Vermoeden**

*Nu dan alleen nog maar  
die ene stap de stilte in  
het naakt der ontlediging  
te groeten.*

*Nu dan de vele voeten  
maar te volgen naar het witte-  
het niet weten in*

*het pure Licht nadien  
Waar in Hij zich ontmoeten laat misschien. (Adri Kortekaas)*

## Kussentjes.

Als u een regelmatig kerkganger bent, weet u dat op de eikenhouten banken verschillende soorten kussentjes liggen.

De meeste zijn van een wat onbestemde bruine kleur om in het interieur wat minder op te vallen maar soms zit er een prachtig geborduurd exemplaar tussen van Marjo van 't Wout. Tot op de dag van vandaag is ze druk in de weer om nieuwe te vervaardigen!

De kussens zijn allemaal kussens die een evenement in onze kerkhistorie of een voor onze gemeenschap opvallend persoon in beeld brengen. Ze



zijn dus niet “zomaar” gemaakt maar vormen een boodschap, een memento uit het verleden.

Het afgebeelde kussen is het predikantenkussen.

Het is één van de eerste kussens en werd gemaakt in 2002. Het ligt op de stoel van de predikant achter het doophek. Centraal staat het zogenaamde

Hugenotenkruisje met eronder daaraan vast de

duif van de Heilige Geest. Dit was het kruis waar de Franse protestanten in de 16 en 17<sup>e</sup> eeuw elkaar konden herkennen. Verder ziet u zee-elementen die horen bij ons kustdorp: schepen, vissen, een kreeft, een vuurtoren en het anker van de hoop.

*Reiziger in dit leven, sta stil en denk na. Het is later dan je denkt...*

*(uit de scheurkalender van moeder Houtwijper)*



Inleveren kopij voor Wijkberichten juli-augustus 2021 vóór 24 juni  
via: [ml@mlindeman.nl](mailto:ml@mlindeman.nl)