



# Avondgebeden

# Stille Week 2021

**Protestantse Gemeenten Heemskerk en  
Beverwijk**

## **Orde van dienst voor het Avondgebed van**

**Voorganger: Fred Gorter**

**Lector: Corrie van Gemeren**

**Organiste: Anja van der Ploeg**

**Fluitiste: Marion Blonk**

### ***Het is stil in de kerk***

**Voorganger komt binnen**

**Stilte**

**Gedicht: “ Geen woorden meer”**

*wordt gelezen door de voorganger*

Geen woorden meer,  
mijn gedachten  
zijn tot rust gekomen,  
Op adem  
kom ik bij U,  
Stilte  
Omringt mij,  
doordringt mijn wezen.  
En dan....  
hoor ik Uw stem,  
een fluistering  
en weet  
dat het goed is.

**Muziek:** F. Mendelssohn O for the wings of a dove

## **Opening**

V. Tot U, Heer, heffen wij onze ziel op;

A. God, op U vertrouwen wij.

V. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

A. Amen.

## **Muziek: Taizé - Bleibet hier und wachet mit mir (4x)**

Blijf bij mij en waak met mij,  
Waak en blijf bidden, waak en blijf bidden.

## **Gebed**

Heer, laat mij een instrument zijn van uw vrede.  
Laat mij liefde brengen waar haat is,  
Verzoening waar wrok is,  
Geloof waar twijfel is,  
Hoop waar wanhoop is,  
Licht waar het donker is,  
En vreugde waar verdriet is.

O, God

Laat mij er niet op gericht zijn  
Om getroost te worden, maar om te troosten,  
Om begrepen te worden, maar om begrip te tonen,  
Om liefde te ontvangen, maar om liefde te geven,  
Want als we geven, zullen we ontvangen,  
Als we vergeving schenken, zullen we vergeving ontvangen  
Als we sterven, zullen we opnieuw geboren worden tot eeuwig leven.

**Lezing Psalm 55** *(afwisselend door voorganger en lector)*

**Psalm 55 : 1-7** *door de voorganger*

Voor de koorleider. Bij snarenspeel. Een kunstig lied van David.

<sup>2</sup>Luister, God, naar mijn gebed,  
verberg u niet als ik om hulp smeek,  
<sup>3</sup>sla acht op mij en geef mij antwoord.  
Klagend loop ik rond, radeloos  
<sup>4</sup>door het schreeuwen van de vijand  
en het tieren van de goddelozen,  
want zij storten onheil over mij uit  
en bestoken mij met hun woede.  
<sup>5</sup>Mijn hart krimpt in mijn binnenste,  
doodsangst heeft mij bevangen,  
<sup>6</sup>vrees en beven grijpen mij aan,  
ik huiver over heel mijn lichaam.

**Psalm 55: 7-14** *door de lector*

<sup>7</sup>Had ik maar vleugels als een duif,  
ik zou opvliegen en neerstrijken,  
<sup>8</sup>ver, ver weg zou ik vluchten,  
overnachten in de woestijn,  
<sup>9</sup>haastig beschutting zoeken  
tegen de vlagen van de stormwind.  
<sup>10</sup>Splijt hun tong, Heer, verwar hun spraak,  
want in de stad zie ik geweld en strijd,  
<sup>11</sup>dag en nacht gaan die rond op haar muren.  
In het hart van de stad heerst onheil en leed,  
<sup>12</sup>in het hart van de stad heerst rampspoed,  
het plein is in de greep van terreur en bedrog.  
<sup>13</sup>Zou een vijand mij grieven, ik zou het verdragen,  
zou hij mij haten en zich tegen mij keren,  
ik zou me voor hem verschuilen.

**Psalm 55 : 14-22** *door de voorganger*

<sup>14</sup>Maar jij, die dacht en deed als ik,  
mijn hartsvriend, mijn vertrouwde!

<sup>15</sup>Wat genoten wij als wij samen waren  
bij het feestgedrang in Gods huis.  
<sup>16</sup>Laat de dood hen onverhoeds treffen,  
laat hen levend neerdalen in het dodenrijk,  
want bij hen huist het kwaad,  
het heerst in hun hart.  
<sup>17</sup>En ik? Ik roep tot God,  
de HEER zal mij redden.  
<sup>18</sup>In de avond, in de morgen, in de middag  
klaag ik en zucht ik,  
en hij hoort mijn stem.  
<sup>19</sup>Hij zal mij verlossen en in veiligheid brengen,  
mijn vijanden zal hij afweren,  
al zijn ze met velen tegen mij.  
<sup>20</sup>God hoort mij en vernedert hen.  
Hij troont van voor onze dagen  
in hem is geen verandering,  
maar zij hebben voor hem geen ontzag.  
<sup>21</sup>Zo iemand verraadt zijn vrienden  
en verbreekt de broederband.  
<sup>22</sup>Zijn mond is glad als boter,  
maar vijandig is zijn hart,  
zijn woorden, zachter dan olie,  
zijn een getrokken dolk.

**Psalm 55: 23 en 24**      *door de lector*

<sup>23</sup>Leg uw last op de HEER  
en hij zal u steunen,  
nooit zal hij dulden  
dat een rechtvaardige ten val komt.

<sup>24</sup>Maar hen, God, doet u neerdalen  
in de kuil der ontbinding.  
Die mannen van bloed en bedrog –  
zij zullen hun leven niet half voltooien,  
maar ik, ik vestig mijn hoop op u.

**Muziek: Lied 556 :**

Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen deze laatste dagen  
alle geboden worden thans voldragen, alle beproeving van de wildernis.

***Gedicht "In stille nacht houdt Hij de wacht"***

***(een gedicht van Sytze de Vries)***

*door de voorganger*

In stille nacht houdt Hij de wacht  
waar alle anderen slapen.  
De ogen zwaar, de harten moe,  
Hebben wij Hem verlaten.  
Waarom blijft niet het laatste lied  
in onze harten hangen?  
De lofzang klonk, maar is verstomd.  
De dood houdt ons omvangen.

Een beker vol van vreugdewijn  
heeft Hij met ons gedronken.  
Een bittere kelk vol eenzaamheid  
hebben wij Hem geschonken.

In stille nacht heeft Hij volbracht  
de doortocht voor ons leven.  
De nieuwe morgen van Gods trouw  
heeft Hij aan ons gegeven.

Tot aan het einde van de tijd  
zal ik zijn wachtwoord horen :  
Waak dan en bid ! Zo blijft Hij mij,  
en ik Hem toebehoren.

**Moment van inkeer**

**Muziek:** Joh. Seb. Bach :  
"Herzliebster Jesu , was hast du verbrochen"

**Lezing:** Lucas 22: 39-46  
*wordt gelezen door de lector*

<sup>39</sup> Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. <sup>40</sup> Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: 'Bid dat jullie niet in beproeving komen.' <sup>41</sup> En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: <sup>42</sup> 'Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.' <sup>43</sup> Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. <sup>44</sup> Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. <sup>45</sup> Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, <sup>46</sup> en hij zei tegen hen: 'Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.'

### **Muziek over lied 263 " Wees Gij mijn toevlucht"**

Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,  
De morgen die ik ondanks alles verwacht.  
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,  
Die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,  
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.  
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,  
Wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

### **Luthers Avondgebed**

HEER, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.  
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag,  
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.  
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,  
met uw troost en zegen,  
met uw woord en sacrament.  
Blijf bij ons wanneer over ons komt  
de nacht van beproeving en van angst,  
de nacht van twijfel en aanvechting,  
de nacht van de strenge, bittere dood.  
Blijf bij ons in leven en in sterven,  
in tijd en eeuwigheid.

## **Stil gebed**

### **Onze Vader**

### **Wegzending**

V. De vrede van God  
die alle verstand te boven gaat,  
behoede onze harten en gedachten  
in Christus Jezus, onze Heer.

A. Amen.

**Muziek:** Joh Seb. Bach "Agnus Dei" uit de "Hohe Messe"

**We verlaten in stilte de kerk**