

## Samenklank op Zondag 14 maart 2021

### Bij de dienst van deze zondag

Vandaag wordt de dienst – samen met de Protestantse Gemeente Heemskerk – uitgezonden vanuit de Morgensterkerk. De dienst is te volgen via <https://www.pknheemskerk.nl/kerkdienstnamen> (beeld en geluid). Als u de dienst op een later tijdstip met beeld terug wilt zien, gaat u dan naar <https://kerkdienstgemist.nl/stations/84-Morgensterkerk>

### Open Dorpskerk

In de veertigdagentijd is de Dorpskerk in Heemskerk op een aantal momenten geopend. Om zomaar even binnen te wandelen, te bidden, een kaars aan te steken, om een vriendelijk gezicht te zien. Zo kan ieder op een eigen manier invulling geven aan de stille en hoopvolle dagen voor Pasen. En juist in de ruimte van de kerk is de verbondenheid met anderen voelbaar. Welkom: alle vrijdagen in maart en in de stille week voor Pasen (29 maart t/m 3 april) van 13:30 tot 15:30 uur.

### 40 verhalen

Nog een initiatief in deze tijd op weg naar Pasen. Ter bemoediging en inspiratie. Kijk eens op [www.40verhalen.nl](http://www.40verhalen.nl). Hier wordt elke dag van de veertigdagentijd op video een nieuw verhaal geplaatst, met op zondag een kookvideo. Van harte aanbevolen.

**Volgende week zondag** wordt de dienst opnieuw uitgezonden vanuit de Morgensterkerk in Heemskerk. Ds. Marco Visser is dan de voorganger van dienst.

**40 dagentijd:** “Ik was naakt en jullie kleedden mij” Mattheus 25:36. Wie vroeger z’n vijand wilde vernederen nam hem mee zonder kleren. ‘Naakt en barrevoets’, schrijft Jesaja. Veel dieper kon je als mens niet zinken. Naakt zijn betekent niet alleen geen kleren om je lichaam hebben, maar ook dat er geen plek voor je is in de gemeenschap. Je bent weerloos, in alle opzichten. Overdag de gesel van de zon waar niets je tegen beschermt, ’s nachts de kou. En dag en nacht de schaamte van het naakt zijn. Het hebben van kleding was geen vanzelfsprekendheid. Door de hele Bijbel heen vind je de oproep te delen van je kleding. De heilige Maarten trok zich deze oproep aan toen een bedelaar hem om kleren smeekte. Hij sneed zijn mantel in tweeën. Achter de kleding zit de vraag naar waardigheid. Wellicht is het daarom dat Paulus het beeld van kleding gebruikt als hij het geloof ter sprake brengt. Wie bekleedt is met Christus, ontdekt hoe God hem voluit mens wilt maken. In navolging van Jezus kleden we de ander, letterlijk en figuurlijk, en helpen we om mensen waardigheid te geven.

De naakten kleden in Nederland. Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen en Limburg is de nood hoog. Kerken doen wat ze kunnen om bij te springen en starten initiatieven als kledingbanken en kledinginzamelsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Kerk in Actie ondersteunt hen, zodat zij mensen in armoede kunnen blijven ondersteunen.

**Tip voor de week:** Volwassenen: koop deze week geen nieuwe kleding ook niet via website. Kids: deel iets van je speelgoed met een ander kind.

En heeft u al wat in uw spaardoosje of ander potje gedaan?

**Sam’s kledingactie** komt er aan en wel op **zaterdag 20 maart. Van 10.00 tot 12.00 uur** kunt u uw kleding en schoenen weer brengen bij de Vrededorstkerk. Wij vragen u de kleding in gesloten plastic zakken en de schoenen gepaard aan te leveren.

Kunt u het niet zelf brengen dan mag u Bertil v.d. Berg bellen.

### Bloemengroet:

De bloemen van deze week gaan als groet en ter bemoediging vanuit de gemeente van de Vrededorstkerk naar Mevr. R. Boogaard-Ley.



### **Lege cartridges en oude mobiele telefoons**

De groene doos achter in de kerk staat er nog steeds!! **De vijfde is ook vol!** DANK U WEL!!!!!!  
Maar een nieuwe doos staat er weer. Helpt u mee deze ook weer helemaal vol te krijgen? De diaconie

### **Radio kerkdienst**

Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit het Leger des Heils.  
Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.

**Kopij Nieuwsbrief voor zondag 21 maart** kunt u aanleveren tot donderdag 18 maart 2021  
voor 18.00 uur op [samenklankopzondag@gmail.com](mailto:samenklankopzondag@gmail.com)