

Jaargang 33  
nummer 2

# Wijkberichten



**Dorpskerk**  
**Wijk aan Zee**  
februari-maart 2021

## Contactadres

M. Lindeman ~ tel. 0251-227612

## Predikant

ds. A. van Nierop, Heemkskerkerweg 270  
1945 TL Beverwijk tel. 0251-295703  
[predikant.pgbwz@gmail.com](mailto:predikant.pgbwz@gmail.com)

## Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)  
Julianaplein 17, 1949 AT Wijk aan Zee  
0251-822705 ~ [jvanwieren@live.nl](mailto:jvanwieren@live.nl)

H. van Heerden (ouderling)  
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee  
06-43 944 855 ~ [hvh09@yahoo.com](mailto:hvh09@yahoo.com)

B. van den Berg (diaken)  
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin  
0251-211898 ~ [bertilvandenbergh@hotmail.com](mailto:bertilvandenbergh@hotmail.com)

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)  
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin  
0251-227612 ~ [ml@mindeman.nl](mailto:ml@mindeman.nl)

**Consistorie** tel. 0251-374070

## Bankrekeningen

- **Wijkkas**  
rekeningnummer NL44INGB0008249175  
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- **Onderhoud kerk & restauratie orgel**  
rekeningnummer NL45INGB0007659979  
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee
- **Actie Kerkbalans** rek.no. NL45ABNA 0469015314  
t.n.v. Protestantse gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee

# Welkom

In verband met de Coronamaatregelen van de overheid heeft de Protestantse Kerk Nederland de gemeenten geadviseerd om met beperkingen weer kerkdiensten te houden.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee heeft dit advies naast zich neergelegd. In onze regio is het aantal besmettingen van een dusdanig niveau dat men het niet verantwoord vindt om groepen kwetsbare mensen bijeen te laten komen.

Dientengevolge blijft de kerk in de maand maart vooralsnog gesloten.

Mochten zich ontwikkelingen voordoen die tot herziening van dit besluit leiden, dan zullen wij u onmiddellijk informeren.

Tot eind maart zijn er elke zondag om 10.00 uur kerkdiensten die online worden uitgezonden vanuit één van de kerken in Beverwijk, Heemskerk of Wijk aan Zee.

Er zullen die zondagen geen kerkgangers aanwezig kunnen zijn, alleen “personeel”.....

U kunt deze diensten via internet volgen via de site ‘kerkdienst gemist’; u zoekt dan in de lijst van kerken de betreffende kerk op. Ook op onze website ‘pknbeverwijk.nl’ vindt u een knop waarmee van deze mogelijkheid gebruik kunt maken. U kunt ook op de volgende link klikken: <https://www.pknbeverwijk.nl/beluisteren-van-de-dienst> Overigens kunt u de diensten ook op een later tijdstip naluisteren.

# in onze Kerk!

## De twee kanten van twintig twintig (2020)

Twintig twintig heeft mij niks gebracht!

Mij hoor je nooit zeggen

dat we samen meer kunnen dan alleen

want als ik even verder kijk, ontdek ik

spanning en onrust om mij heen

elke week voelde ik minder

verbinding met mensen die mij dierbaar zijn

ik voelde

dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld

en zeg mij vooral niet

er zit iets moois in iedere dag

want hoe je het ook wendt of keert

ik heb dit jaar stilgestaan

je zult mij nooit horen zeggen:

Twintigtwintig bracht mij veel lichtpuntjes!

Lees nu het gedicht opnieuw van onderen naar boven!



## Giften

In de afgelopen maanden kregen we weer een geweldig aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor de Wijkkas:

2x € 17,50 + 2x € 12,50 + € 200 + € 100 (onderhoud kerkhof) + € 50 + € 50 en € 15 (de laatste drie voor wijkberichten)

- voor de Vrienden van de Dorpskerk: (onderhoud en orgel)

€ 95 + € 300 + € 200 + 3x € 35 + 2x € 50 + € 100 en € 500.

Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerkelijke gemeenschap!

*Accepteer zoals het is, laat los zoals het was, geloof in wat komen zal.  
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)*



## Koffierooster

In verband met de sluiting van de kerk is het koffierooster voor maart niet ingevuld.



## OECUMENISCHE BIJBELKRING

De Bijbelkring bijeenkomst in maart gaat door de corona-omstandigheden niet door.



De Actie Kerkbalans is dit jaar gehouden van 16 januari t/m 30 januari. Onze vrijwilligers, onder aanvoering van Victor Pera, zijn onze adressen in Wijk aan Zee weer langs geweest om uw enveloppe te brengen. Ook dit jaar hebben meer leden hun Actie Kerkbalans digitaal ontvangen en afgehandeld. Als u ook uw emailadres doorgeeft aan het kerkelijk bureau, wordt u volgend jaar ook opgenomen in de elektronische mailing. Dat scheelt de kerk geld en onze vrijwilligers heel veel tijd!

In totaal is er dit jaar in de Protestantse gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee € 92.617 toegezegd door 344 adressen. Vorig jaar was dit nog € 99.122 door 379 adressen.

Een zich helaas doorzettende trend zien we hierin terug: een steeds kleiner wordende gemeente en een terugloop in de inkomsten.

## In Memoriam (1)

Op 20 februari overleed ons gemeentelid Jacques (Jaap) Meijran. Hij werd 95 jaar oud en woonde de laatste jaren van zijn leven in Huis ter Wijck.



Jaap werd geboren in Wijk aan Zee en Duin. Hij voelde zich sterk verbonden met het dorp, de mensen van Wijk aan Zee, en de Dorpskerk. Tegelijk woonde hij een belangrijk deel van zijn leven in Beverwijk. Daar bouwde hij de bekende audio en tv zaak aan de Alkmaarseweg op. Samen met zijn vrouw Rita kreeg hij twee kinderen. Kleindochter Madeline nam een belangrijke plaats in zijn leven in. De laatste jaren van zijn leven namen zijn krachten af en werd zijn wereldje kleiner.

Op 26 februari waren we samen in de Dorpskerk om hem te gedenken. We lazen het verhaal over

Mozes in het biezen mandje uit Exodus 2. Jaap hield van dit typerende verhaal over de liefde van de God van Israël voor wie klein en kwetsbaar zijn. Op zijn beurt heeft Jaap geprobeerd barmhartigheid te bewijzen aan mensen in kwetsbare posities.

We danken de Schepper voor alle zorg en liefde die we in Jaap Meijran hebben ontvangen.

## In Memoriam (2)

Op 26 februari overleed ons gemeentelid Jacob Frederik Harberts op de leeftijd van 91 jaar.

Jaap was een geboren Beverwijker die na zijn huwelijk in Wijk aan Zee kwam te wonen. Jaap en Coos kregen twee zoons. Hij was als



werktuigbouwkundige verbonden aan Stork.

Meer dan 20 jaar was hij ouderling-kerkvoogd in Wijk aan Zee en ook secretaris van het college van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Beverwijk-Heemskerk.

Hij heeft veel werk verzet voor de kerk; altijd heel praktisch, oplossingsgericht en wars van geklets. Tijdens de verhuizing in 2018 naar Akerendam overleed zijn vrouw. Al na korte tijd en geplaagd door fysieke problemen, verhuisde hij naar Huis ter Wijck.

Hij bleef sterk bij de kerk betrokken en belde mij

regelmatig op om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Een coronabesmetting heeft hem nu geveld.

Op donderdag 4 maart vond de afscheidsdienst in besloten kring plaats in de Dorpskerk van Wijk aan Zee.

Aansluitend werd Jaap gecremeerd. Op een later moment wordt zijn as bijgezet in het familiegraf op ons kerkhof.

### **In memoriam (3)**

Op 26 januari overleed onze trouwe kerkganger Johannes Pieter Lalleman. Hij woonde in Bleiswijk maar al jaren bezochten zijn vrouw Margreet en hij onze Dorpskerk als zij in de zomermaanden in hun huisje op Vondeloord verbleven. Zij raakten in de loopt der tijd verbonden met onze gemeenschap.

Hij was een actief mens die in de financiële wereld zijn sporen had verdiend. In het hoofdbestuur van de Orde van Odd Fellows was hij jaren lang de landelijke penningmeester. Veel activiteiten moest hij opgeven toen zijn gezichtsvermogen steeds verder achteruit ging.

De laatste jaren ging ook de algehele gezondheid van Hans snel achteruit en moest hij opgenomen worden in een verpleeghuis. Daar is hij overleden.

Hans Lalleman werd 83 jaar oud.

De afscheidsdienst vond plaats in de kerk van Bleiswijk, waarna hij in het familiegraf in Leiden is begraven.

Wij wensen zijn vrouw en (klein)kinderen Gods nabijheid toe bij het verwerken van het verlies van deze markante man.



*De bomen komen uit de grond  
En uit hun stam de twijgen  
En ied'reen vindt het heel gewoon  
Dat ze weer bladeren krijgen.  
We zien ze vallen naar de grond  
En dan opnieuw weer groeien  
Zo heeft de aarde ons geleerd  
Dat al wat sterft zal bloeien.*

*Toon Hermans*

## Kussentjes

Als u een regelmatig kerkganger bent, weet u dat op de eikenhouten banken verschillende soorten kussentjes liggen.



De meeste zijn van een wat onbestemde bruine kleur om in het interieur wat minder op te vallen maar soms zit er een prachtig geborduurd exemplaar tussen van Marjo van 't Wout. Tot op de dag van vandaag is ze druk in de weer om nieuwe te vervaardigen!

De kussens zijn allemaal kussens die een evenement in onze kerkhistorie of een voor onze gemeenschap opvallend

persoon in beeld brengen. Ze zijn dus niet “zomaar” gemaakt, maar vormen een boodschap, een memento uit het verleden.

Het afgebeelde kussen is een herinnering aan het laatste jaar dat we een kerstmarkt organiseerden in onze kerk. Vrijdagmiddag- en avond en de hele zaterdag was de kerk geopend en werden er de hele dag door optredens verzorgd door verschillende koren, muziekgezelschappen en organisten. Tegelijkertijd was er de verkoop van merendeels zelfgemaakte spullen en kerstversieringen en kon men zich laven aan glühwein en warme chocolademelk. Bijna alle gemeenteleden werkten op de een of ander manier wel mee.

Beregezellig en aan het eind van het weekend iedereen hondsmoe en de kerk duizenden euro's rijker...!

*Luisteren betekent voor velen, wachten tot de ander is uitgesproken.....*

*(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)*



Inleveren kopij voor Wijkberichten april 2021 vóór 24 maart  
via: ml@mlindeman.nl