

Jaargang 33, nummer 1.

Wijkberichten



Dorpskerk
Wijk aan Zee
Januari 2021

Contactadres

M. Lindeman ~ tel. 0251-227612

Predikant

ds. A. van Nierop, Heemkskerkerweg 270
1945 TL Beverwijk tel. 0251-295703
predikant.pgbwz@gmail.com

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Julianaplein 17, 1949 AT Wijk aan Zee
0251-822705 ~ jvanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee
06-43 944 855 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ ml@mindeman.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- **Wijkkas**
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- **Onderhoud kerk & restauratie orgel**
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.
- **Actie Kerkbalans** rek.no. NL45ABNA 0469015314
t.n.v. Protestantse gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee.

Welkom

In verband met de Coronamaatregelen van de overheid heeft de Protestantse Kerk Nederland de gemeenten geadviseerd om tot in ieder geval het eind van januari geen kerkdiensten te houden. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee heeft dit advies gevolgd.

Tot eind januari zijn er elke zondag om 10.00 uur kerkdiensten die online worden uitgezonden vanuit één van de kerken in Beverwijk, Heemskerk of Wijk aan Zee.

De eerstvolgende dienst vanuit de Dorpskerk is op zondag 17 januari. Deze oecumenische viering in het verband van de Week van de Eenheid van de kerken wordt samen met de St. Odulphusparochie gevierd. Dit jaar zal deze dienst rechtstreeks uit de Dorpskerk worden uitgezonden. Voorgangers zijn pastor N. Smit en dominee A. van Nierop.

Er zullen die ochtend geen kerkgangers aanwezig kunnen zijn, alleen “personeel”.....

U kunt deze diensten via internet volgen via de site ‘kerkdienst gemist’ u zoekt dan in de lijst van kerken Wijk aan Zee op. Ook op onze website pknbeverwijk.nl vindt u een knop waarmee van deze mogelijkheid gebruik kunt maken. U kunt ook op de volgende link klikken: <https://www.pknbeverwijk.nl/beluisteren-van-de-dienst> Overigens kunt u de diensten ook op een later tijdstip naluisteren.

in onze Kerk!

30 jaar organist.

Op 31 december 2020 vierde Ronald Mulder zijn dertigjarig jubileum als organist.

Als kind vond hij het orgel al een prachtig instrument. In september 1981 kreeg hij zijn eerste orgellessen thuis in Franeker na een aantal jaren blokfluit-les te hebben gehad. Na vier jaar orgellessen stopte hij er in de zijn tijd als puber weer mee.

Op oudejaarsdag 1990 was hij, vanuit zijn woonplaats Den Haag, bij zijn ouders in Franeker om oud en nieuw te vieren. Traditie getrouw gingen zij die avond naar de kerk.

De organist van de kerk woonde in een dorpje naast Franeker en een ouderling zou de organist halen voor de dienst. Deze ouderling komt iets voor 19 uur de kerk binnen hollen; hij had een leuke band. U voelt hem al: daarop kwam de vraag: “zou jij desnoods met één vingertje willen beginnen op het orgel?” Hij is toen achter het orgel gekropen en heeft vierstemmig “Uren dagen maanden...” ingezet. De organist vond het zo geweldig, dat hij hem uitnodigde om een paar dagen later ‘s middags wat te spelen in de kerk en zo leerde hij de kneepjes van het vak.



Al gauw was in Den Haag bekend dat hij kerkdiensten had begeleid en niet lang daarna ging hij in Den Haag met het orgelrooster mee draaien.

Met de plaatselijke predikant reisde hij wel eens mee naar preekbeurten, waarna vaak gevraagd wordt nog eens terug te komen. Maar ook schreef hij zelf kerken aan met het aanbod om de zondagsdienst te begeleiden in ruil voor een reiskostenvergoeding. In 2015 komt hij zo ook in contact met onze Dorpskerk en dat is tot op de dag van vandaag tot wederzijds genoegen! Het resultaat is dat hij nu van

Groningen tot Zeeland en Limburg op orgels speelt.

Zo'n 8 keer per jaar kruipt hij achter de klavieren van ons Maarschalkerweerd-orgel en neemt dan het orgelspel en samenzang ook op. Via zijn eigen youtube kanaal op internet kunt u hem volgen en ook naluisteren.

We feliciteren Ronald van harte met zijn jubileum en hopen nog jaren van zijn orgelspel te mogen genieten!

*Laat komen wat komt, laat gaan wat gaat en zie naar wat overblijft.
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)*

Nieuwe start....

Zoals u waarschijnlijk inmiddels wel gehoord zult hebben, is onze ouderling Janke van Wieren inmiddels verhuisd. Na een lastig jaar met veel tegenslagen en een flinke strijd om te herstellen, was de kans om naar een appartement te verhuizen een mooie nieuwe kans die ze met beide handen aangreep!



Hieronder het bericht dat zij opstuurde voor Wijkberichten:

“Beste mensen van de kerk en Bijbelkring,
Aan het einde van dit, voor mij veelbewogen, jaar wil ik u allen nogmaals bedanken voor alle belangstelling in het afgelopen periode. Ik hoop dat 2021 een beter jaar wordt en wens u allen het beste voor het nieuwe jaar.

Op 21 december ben ik verhuisd naar het Julianaplein 17, 1949 AT in Wijk aan Zee. Hartelijke groet, Janke van Wieren.”

We wensen Janke velen gelukkige en goede jaren toe op haar nieuwe stek!



Giften

In de afgelopen decembermaand kregen we weer een flink aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor de Wijkkas:
€ 17,50 + € 12,50 + € 250 + € 100 + € 50 en € 25 (wijkberichten)
- voor de Vrienden van de Dorpskerk: (Onderhoud en orgel)
€ 35 + € 100 en € 50.

Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerkelijke gemeenschap!

Wijkberichten.

Vorig jaar hebben we meer dan de helft van onze uitgaven van



Wijkberichten digitaal kunnen verzenden. Op dit moment worden er nog ongeveer 50 exemplaren gedrukt en rondgebracht door vrijwilligers of verzonden via de post. Ondanks al deze inzet blijft Wijkberichten nog altijd een kostenpost voor de Wijkkas.

Zoals u bij de giften ziet, zijn er altijd een paar gemeenteleden die aan het einde van het oude jaar of het begin van het nieuwe jaar een gift voor Wijkberichten overmaken. We waarderen dit enorm!

Als u zelf een gift zou overwegen: Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee, rekeningnummer

NL44 INGB 0008249175, o.v.v. Wijkberichten.

Met elkaar houden we Wijkberichten als belangrijke informatiebron levend!

*Weifelend als niet vaak eerder in mijn woorden,
Loop ik in kringen om het Licht heen.
Ik durf het niet, aan de oevers van het Licht,
Ik durf het niet aan, daar te gaan staan.*

Hans Andreus (1926-1977)



Koffierooster

In verband met de sluiting van de kerk is het koffierooster voor januari niet ingevuld.

Een Engel.

In een droom loopt een jongen een winkel binnen.

Achter de toonbank staat een engel.

De jongen vraagt: wat verkopen jullie hier?

Wat je maar wilt, antwoordt de engel.

Echt waar?

Dan wil ik graag vrede op aarde, geen ziekten en geen honger meer,
een huis voor iedereen die op de vlucht is.....

Wacht even, valt de engel hem in de rede, je begrijpt mij verkeerd:
we verkopen hier geen vruchten, enkel zaden.



Wie zaait moet geduld hebben.

Het helpt niet als je aan een plantje trekt om het te laten groeien.
Integendeel!

Je kunt het een beetje water geven maar daarna moet je wachten.
Geduld is niet altijd even gemakkelijk.

Dat ervaren we in deze tijd waarin het coronavirus ons leven beperkt.

Ik ken de bezorgde verhalen: hoe zal het gaan met mij, met ons?

Ik weet hoe zwaar het je kan vallen elkaar niet aan te kunnen raken.

En hoe je veerkracht op de proef gesteld wordt.

Ik ken het ongeduldige wachten: hoe lang nog....

Wanneer wordt alles weer zoals het was?

Het oude Kerstverhaal gaat over wachten in het donker.

Over geduld en ongeduld

Over wat je niet kunt veranderen.

Maar het vertelt ook over Licht en lichtpunten,

over wat je verder helpt bij al het wachten.

Het zegt: vertrouw erop dat er engelen zijn.

Engelen zijn niet alleen van vroeger, je komt ze vandaag ook tegen.

Een engel is wat jou lichter maakt; dat kan een woord of een gebaar zijn.

Een pannetje soep dat je zomaar krijgt.
Een brief of een appje, het lied dat bij je binnenkomt,
het verhaal dat je raakt.
Een engel laat zien wat er met jou kan gebeuren.
Dat je even vleugels krijgt, en....
Precies: dat je zelf even op zo'n engel lijkt.

Engelen maken geen vrede bij toverslag.
Ze maken niet alles anders, ze maken jou even anders.
Ze zaaien lichtpunten.
Ze zingen van het kind van de Hoop, dat net als zaad, langzaam zal
groeien.
Ze helpen ons bij al het geduldige en ongeduldige wachten.
Ze zingen: hou vol en vertrouw erop dat wij er steeds weer zullen zijn.

Ds. Job de Bruijn, Laren.



OECUMENISCHE BIJBELKRING

De Bijbelkring bijeenkomst in januari gaat door de coronaomstandigheden niet door.

In een groot hart passen veel mensen die even willen schuilen...
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

OECUMENISCH NIEUWS

Week van Gebed voor eenheid 2021

Van 17 t/m 24 januari 2021 wordt de jaarlijkse internationale week van gebed voor de eenheid van de christenen gehouden met als jaarthema: "blijf in Mijn liefde". Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes 15, de verzen 5-9. Jezus zegt daar tegen zijn discipelen: "blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen". Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid.

We mogen het als een groot goed beschouwen dat we in Wijk aan Zee al zo lang met elkaar optrekken als geloofsgemeenschappen om die eenheid samen te vinden.

Ook nu we door het Covid virus beperkt zijn in onze mogelijkheden is op zondag 17 januari om 10.00 uur in de oude Dorpskerk toch weer de opening van de Week van Gebed. Met een kleine groep medewerkers en voorgangers ds. Arrie van Nierop en pastor Nico Smit. Hans Kelder zit als vanouds aan het orgel en er wordt gezongen door enkele leden van het Odulphuskoor.

Miep de Wildt, Oecumenisch Beraad Wijk aan Zee.



Actie
Kerkbalans 2021

De Actie Kerkbalans wordt dit jaar gehouden van 16 januari t/m 30 januari. Er doen ruim 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Kerkelijke gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. “Geef vandaag voor de kerk van morgen” is het thema voor Actie Kerkbalans 2021.

Gedurende die periode zullen onze vrijwilligers de Kerkbalans envelop weer gaan afleveren en de antwoordenvolp met uw toezegging later weer ophalen.

In die Kerkbalans envelop die u dan ontvangt, zit:

- De **Kerkbalans 2021 folder**,
- Het **toezeggingsformulier** op naam,

op het toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag en in welke maanden u toezegt als vrijwillige bijdrage voor 2021,

- Een **antwoordenvolp**.

De antwoordenvolp, met daarin het door u ingevulde toezeggingsformulier, wordt door een vrijwilliger weer bij u opgehaald op het afgesproken momentum en tijd.

Kerkbalans digitaal: ook dit jaar is het weer mogelijk om elektronisch uw toezegging voor Actie Kerkbalans te doen. De mensen die vorig jaar hebben meegedaan, hebben aan het begin van Actie Kerkbalans een e-mail ontvangen met een link naar het digitale toezeggingsformulier. U toezegging wordt op deze manier automatisch doorgevoerd in het registratiesysteem van onze kerk (LRP). Als u uw emailadres doorgeeft aan het kerkelijk bureau, wordt u volgend jaar ook opgenomen in de elektronische mailing. Dat scheelt de kerk geld en onze vrijwilligers heel veel tijd!

Kerstgevoel....

De wonderlijkste kerst in onze kerk ooit....?

Half december besloot de Overheid de samenleving stil te leggen i.v.m. de snelle stijging van het aantal corona-besmettingen.

Het moderamen van de kerkenraad van de Protestantse gemeente



Beverwijk-Wijk aan Zee heeft diezelfde week besloten om de kerken te sluiten. Dat betekende dat onze diensten tijdens de kerstnacht en op kerstmorgen niet door konden gaan. Gelukkig was al eerder afgesproken dat de kerstnachtdienst vanuit de Dorpskerk via een livestream zou worden

uitgezonden.

Zo waren wij die 24^{ste} december met een 15-tal "personeelsleden" aanwezig in de prachtig versierde kerk om de kerstnacht toch te vieren. Het was heel bijzonder maar toch ook vreemd. Uiteindelijk was er een mooie sfeervolle dienst te zien met een pakkende preek, orgelspel, twee harpistes en geïmproviseerde samenzang maar het bleef toch een vreemde gewaarwording.....

De dienst is zo'n 400 keer bekeken via Youtube.

We hopen dat volgend jaar alles weer anders, ik bedoel: "gewoon" zal zijn en dat we elkaar weer met kerst kunnen ontmoeten om uit volle borst "komt allen tezamen" niet alleen te zingen, maar ook in de praktijk te kunnen brengen!

Kussentjes.

Als u een regelmatig kerkganger bent, weet u dat op de eikenhouten banken kussentjes liggen. Niet al te dik, maar net genoeg om het contact tussen de billen en het eikenhout te verbreken en ze zijn van een wat onbestemde bruine kleur om in het interieur wat minder op te vallen.



Soms heb je het geluk dat na het schoonmaken de kussens weer eens verplaatst zijn en er in je bank ineens een fraai exemplaar ligt waarop je een uurtje mag zitten.....

Deze kussens zijn allemaal kussens die een evenement in onze kerkhistorie of een voor onze gemeenschap opvallend persoon in beeld brengen. Ze zijn dus niet "zomaar" gemaakt maar vormen een boodschap,

een memento uit het verleden.

Het afgebeelde kussen is een herinnering aan het 400-jarig bestaan van onze Hervormde gemeente in ons kerkgebouw. Een feest wat we in 2001 een heel jaar lang groots hebben gevierd met elkaar.

Zo worden er af en toe nieuwe exemplaren neergelegd in onze kerk door de vervaardiger ervan: Marjo van't Wout.



De kerkenraad wenst u allen Gods zegen toe voor het nieuwe jaar!



Inleveren kopij voor Wijkberichten februari 2021 vóór 24 januari
via: ml@mlindeman.nl

