

Samenklank op zondag 6 december 2020

Komt u naar de kerk?

Voorlopig moet u zich voor ELKE kerkdienst apart aanmelden, uiterlijk vrijdagavond 10 uur.
Dit kan op telefoonnummer: 0616931518 of via het emailadres: naardevredevorst@gmail.com.

Bloemengroet:

De bloemengroet van deze zondag is bestemd voor :
Het briljante bruidspaar: Dhr en Mw. Van der Lugt-Rensen
en Dhr en Mw. L Dassen.

Als groet en ter bemoediging vanuit de gemeente van de Vredevorstkerk. Wie wil ze wegbrengen?



We leven mee met...

- Theo en Annie van der Stel (Wilgenhoflan 16). Theo ondergaat op dit moment een nabehandeling na de chemokuur van afgelopen zomer. Ook deze kuur vraagt weer veel zijn krachten.
- Teun en Nel van der Lugt-Rensen (Van der Hoopstraat 49). Zij zijn vandaag 70 jaar getrouwd. Zij ontvangen vandaag bloemen en onze hartelijke gelukwensen.

Vespers in de Advent

Komende donderdag, 10 december, vieren we tweede vesper in de Vredevorstkerk. De dienst begint om 16.00 uur en duurt ongeveer een half uur. We lezen uit de bijbel, zijn stil, luisteren naar muziek en bidden samen. Vanaf 15.30 uur is er een kopje koffie of thee. Het tweede couplet van lied 452 geeft de toon aan:

Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

Advent thuis Op onze site www.pknbeverwijk.nl vindt u een link (linksonder op de voorpagina) naar de Petrus adventskalender. U vindt voor elke dag een tekst en een vraag die uitnodigt tot verdere overdenking en gesprek. Een mooie gelegenheid voor wie in deze bijzondere tijd van het kerkelijk jaar ruimte wil maken voor bezinning en gebed.

Liturgische bloemschikking In de adventstijd is de liturgische kleur paars, deze kleur staat symbool voor rouw, boete en ingetogenheid. Een tijd om na te denken, te verwachten en te hopen, hopen op het Licht dat komen gaat in deze wereld.

Vandaag gaan er 2 kaarsen branden, een beetje meer beetje licht en warmte.....

De krans is een cirkel, geen begin en geen einde, vergelijkbaar met de eeuwigheid, volmaaktheid. De krans is nog een beetje herfstachtig bruin, bruin de kleur van de aarde en van armoede..... maar er is al een groen zichtbaar, groen de kleur van hoop, groei en toekomst. Ook een beetje rood, kleur van liefde. Binnen in de krans is er nieuw leven..... hoop, verwachting!

Collecte: Bij het verlaten van de kerk wordt er één collecte gehouden. De opbrengst van deze collecte wordt verdeeld over de Diaconie en de Kerk

Kopij Nieuwsbrief voor zondag 13 december november 2020 kunt u aanleveren tot donderdag 10 december voor 18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com

Protestantse gemeente Beverwijk

Predikant : ds. Arrie van Nierop, Heemskerkerweg 270, 1945 TL Beverwijk, Tel. 0251-295703, predikant.pgbwz@gmail.com

Internet : www.pknbeverwijk.nl

Nieuwsbrief : Dhr J.J. Bubberman, Laan der Nederlanden 66 Q, tel. 237064, e-mail: samenklankopzondag@gmail.com