

ORDE VAN DIENST – zondag 6 december 2020

De tweede zondag van advent

Thema: *Midden onder u staat Hij die gij niet kent (lied 528)*

Voorganger: Ds. A. van Nierop
Ouderling: Froukje Veltkamp
Diaken: Hans Kattouw
Geluid: Peter Bosch
Lector: Roelien Brinkman
Organist: Kees Brinkman
Beamer: Philip Gevaert
Koster: Peter Bosch

Zang: Brugt Postma, Bert Veltkamp,
Wil Treffers, Afke de Jong



Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst)

De tweede kaars wordt ontstoken door:
Wil Treffers

*Tweede kaars, geef ons je licht.
Kerst komt dichterbij.
Het is niet zo donker meer
en dat maakt ons blij.*

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Gemeente gaat staan

Intochtslied psalm 80:1

Moment voor persoonlijk gebed in stilte

v: De Heer zij met u

g: ook met u zij de Heer

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

g: die hemel en aarde gemaakt heeft

v: Wij wachten op U, o God,

op uw komst, op U zelf.

op uw licht dat verheldering brengt,

op uw macht die alles verandert.

Wij bidden U:

g: open onze oren

voor uw woorden van hoop

v: open onze ogen

voor uw wegen van heil,

g: open onze harten

voor het geheim van uw liefde,

v: dat ons ook vandaag

in vuur en vlam kan zetten

g: open onze mond,

dat wij uw heil niet verzwijgen,

v: en niet verzuimen bij de naam te noemen
wat onheil is.

g: Amen.

Lied psalm 80: 7

Gemeente gaat zitten

Bij wijze van Kyrie

Komt der oait in dei fan frede – lied 462

<https://np-kroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/Komt-der-oait-in-dei-fan-vrede-Syb-van-der-Ploeg.mp4>

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting met de heilige Geest:

Schriftlezing: Johannes 1: 19 – 28

Lied: lied 528: 1,2 en 4

Verkondiging

Orgelspel

GAVEN EN GEBEDEN

Gebeden, uitlopend op stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: lied 439: 1 en 2

Zegen beantwoord met gesproken “amen”