

ORDE VAN DIENST ZONDAG 29 NOVEMBER 2020
1ste Advent

M.m.v. de dames: Jeanne Plantinga, Roelien Brinkman en Yolanda Gorter

Voorganger: Ds. Plasier Uitgeest



Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst)

De eerste adventskaars
wordt ontstoken door Marjan Bubberman
met de volgende woorden:

“Kleine kaars het is advent.
Kom, ik steek je aan.
Ik denk aan het Licht dat komt,
als ik jou zie staan”.

Gemeente gaat staan

Lied 442 “Op U, mijn Heiland blijf ik hopen” (*gezongen door het koor*)

Votum en groet

Gebed

Gemeente gaat zitten

Lied 457: “Hoever is de nacht”
<https://www.youtube.com/watch?v=hKsdCsLOPc>

1^e Schriftlezing: Psalm 25

Lied : “Iedere nacht verlang ik naar U o God” (Taizé)
<https://www.youtube.com/watch?v=RGaQ5mXVVOc>

2^e schriftlezing: Lucas 1: 5-25

Muziek: Orgelspel

Overdenking

Muziek: Orgelspel

Lied 158b: “Een schoot van ontferming is onze God”
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/158b-eeen-schoot-van-ontferming-is-onze-god-1_0_2_9

Voorbeden: stil gebed – Onze Vader

Slotlied: 452: “Als tussen licht en donker” (*gezongen door het koor*)

Zegen: met 1 maal gezamenlijk gesproken Amen

Denkt u aan de collecte en de bloemengroet bij de uitgang ?