

ORDE VAN DIENST – zondag 22 november 2020
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, Christus Koning
Thema: lezer, begrijp dit goed (Matteüs 24:15b)
m.m.v. Brugt Postma, Hein Lankhorst en Jan Stil, zang

Voorganger: ds. Arrie van Nierop



Welkom en mededelingen
(door ouderling van dienst)

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Gemeente gaat staan

Intochtslied psalm 97:1

Moment voor persoonlijk gebed in stilte

v: De Heer zij met u
g: **ook met u zij de Heer**
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: **die hemel en aarde gemaakt heeft**
v: Dat Gij zult komen om de wereld recht te doen, –
g: **is ons verlangen.**
v: Dat Gij zult komen en niet vergeet al dat onschuldig bloed dat van de aarde roept, –
g: **is onze troost.**
v: Dat Gij zult komen om te rechten, wie nog gebukt gaan onder het overwicht en de zwaarwichtigheid van mensen, –
g: **is onze hoop.**
v: Dat Gij zult komen om te snoeien wat aan wreedheid woekert, –
g: **is ons gebed.**
v: Als Gij zult komen, wordt alleen uw liefde onderdak voor heel onze wereld –
g: **is ons vertrouwen.**
v: Dat Gij zult komen, bidden wij ook deze dag; dat Gij zult komen om al ons tekort te bedekken met uw tegoed.
Kom dan vandaag,
want, God, wij dorsten om te weten wie Gij zijt.
g: **Amen**

Lied psalm 97:6

Gemeente gaat zitten

Gebed voor de nood van de wereld

Bij wijze van gloria: Jerusalema challenge,
Laurentius ziekenhuis, Roermond
<https://www.youtube.com/watch?v=iLwfDdUGbBg>

*Jeruzalem is mijn thuis
Red mij, neem me met u mee
Laat me hier niet achter*

*Mijn plek is niet hier
Mijn Koninkrijk is niet hier
Red mij, neem me met u mee*

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting met de heilige Geest:

Schriftlezing: Matteüs 24: 15 – 35

Lied: lied 758: 1 en 2

Verkondiging

Orgelspel

GAVEN EN GEBEDEN

Gebeden, uitlopend op stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: lied 725: 1, 3 en 4

Zegen beantwoord met gesproken “amen”

Denkt u aan de collecte en de bloemengroet bij de uitgang?