

Jaargang 32, nummer 7.

# Wijkberichten



**Dorpskerk**  
**Wijk aan Zee**  
oktober-november 2020

## Contactadres

M. Lindeman ~ tel. 0251-227612

## Predikant

ds. A. van Nierop, Heemkskerkerweg 270  
1945 TL Beverwijk tel. 0251-295703  
[predikant.pgbwz@gmail.com](mailto:predikant.pgbwz@gmail.com)

## Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)  
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee  
0251-822705 ~ [jvanwieren@live.nl](mailto:jvanwieren@live.nl)

H. van Heerden (ouderling)  
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee  
06-43 944 855 ~ [hvh09@yahoo.com](mailto:hvh09@yahoo.com)

B. van den Berg (diaken)  
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin  
0251-211898 ~ [bertilvandenbergh@hotmail.com](mailto:bertilvandenbergh@hotmail.com)

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)  
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin  
0251-227612 ~ [ml@mindeman.nl](mailto:ml@mindeman.nl)

**Consistorie** tel. 0251-374070

## Bankrekeningen

- **Wijkkas**  
rekeningnummer NL44INGB0008249175  
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- **Onderhoud kerk & restauratie orgel**  
rekeningnummer NL45INGB0007659979  
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.
- **Actie Kerkbalans** rek.no. NL45ABNA 0469015314  
t.n.v. Protestantse gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee.

# Welkom

4 oktober, 10.00 uur:  
**Ds. E. Baljet te Arnhem.**

\*

18 oktober, 10.00 uur:  
**Ds. B.J. Stobbelaar te Driehuis.**

\*

1 november, 10.00 uur  
**Ds. M. Visser te Heemskerk,**  
Oogstdienst.

\*

15 november, 10.00 uur  
**Ds. A. van Nierop,**  
Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar.

\*

29 november, 10.00 uur  
**Mevr. ds. A. Hoekstra te Amsterdam,**  
1<sup>e</sup> Advent.

\*

# in onze Kerk!

Als u bij onze kerkdiensten aanwezig wilt zijn, dan hoeft u zich **niet** aan te melden. Gezien de ruimte in de kerk zal het i.v.m. de 1,5 meter afstand mogelijk zijn om voorlopig maximaal een 40-tal mensen te ontvangen. Dit blijkt in de praktijk geen problemen op te leveren.



## Protocol.

Zolang de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus niet opgeheven zijn, dienen we een protocol te handhaven bij onze bijeenkomsten.

### Protocol DORPSKERK WIJK AAN ZEE.

- **Aanmelden:** dit is niet meer noodzakelijk.
- **Ontvangst** in het torenportaal, Bij de ingang staat desinfecterend middel dat door alle bezoekers dient te worden gebruikt om uw handen schoon te maken. Uw naam en telefoonnummer worden

genoteerd op een lijst. De deuren van het torenportaal staan open: deurklinken niet aanraken door bezoekers.

- **De zitplaatsen:** zijn herkenbaar: één zitplaats per bank, aangegeven met een kussentje: Bij de zijbanken alleen zitplaatsen tegen de muur, middenbanken: 1 tot 2 zitplaatsen. Tussenin steeds een bank overslaan. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten, familieleden uit verschillende woningen niet.

- **Banken** waar niet gezeten mag worden, zijn afgesloten met linten.

- **Zingen:** de kerkgangers worden gevraagd om de liederen mee te lezen en evt. te neurien. Intochtslied en slotlied mogen meegezongen worden. Het verdere zingen blijft beperkt tot groepje van een aantal "voorzangers" en de voorganger.

- **Collecte:** er zijn weer twee collectes tijdens de dienst en een uitgangscollecte op de koffietafel.

- **Vertrek.** Na afloop van de dienst wordt er **in de kerk** koffie geschonken voor hen die dat willen. Kopjes staan klaar, suiker en melk zijn afzonderlijk verpakt per persoon. De koffie wordt aan de tafel ingeschonken. De kerkgangers kunnen zich dan door de kerk

verspreiden. Verzocht wordt bij gesprekken de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te nemen.

- Desinfectans in **toilet** voor handen, deurkruk, bril, doortrekker, etc. Desinfectans op tafeltje buiten toilet.

### **Laatste zondag.**

Op zondag 15 november komen we bijeen voor de Laatste Zondag.

Traditioneel worden op deze Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar de overledenen herdacht. De zondag daarop is de 1<sup>e</sup> Advent en daarmee de start van het nieuwe kerkelijke jaar.

Helaas zullen we dit jaar opnieuw vele namen moeten noemen van gemeenteleden die ons ontvallen zijn. Ook deze keer zullen we in oecumenisch kader de namen noemen van de met ons verbonden leden van de St. Odulphuskerk. Ook voor hen zullen we een lichtje ontsteken. We zullen met elkaar in de kerk de donkere rots van de duisternis met gedachtenislichtjes weer omtoveren tot een Berg van Licht! De dienst wordt geleid door ds. Van Nierop.



### **Allerzielen: ook Oecumenisch de doden herdenken!**

In de katholieke kerk wordt op 2 november stilgestaan bij dierbaren die in het afgelopen jaar zijn uitgedragen uit de St. Odulphuskerk. Tijdens de viering wordt een lichtje voor familieleden, vrienden of dorpsgenoten aangestoken. Hoe de viering en mogelijke processie naar het kerkhof achter de kerk, eruit gaat zien, is nog onderwerp van overleg binnen de parochie.

Bij deze viering wordt ook een kaarsje aangestoken voor de overleden dorpsgenoten in het algemeen, maar ook zullen de namen van de overledenen genoemd worden die vanuit onze Dorpskerk werden uitgedragen.

Deze bijzondere viering om 19.00 uur in de St. Odulphuskerk.

## Oogstdienst.

De oogstdienst is een jaarlijks terugkerend evenement waarin we stilstaan bij de overvloed aan voedsel dat voor ons beschikbaar is in deze wereld, maar waar we vaak zo slecht mee omgaan.



Op veel plaatsen in de wereld is er voedseltekort, of regelrechte honger. Het is raar om je te realiseren dat van de hele landbouwproductie van Nederland het grootste deel wordt uitgevoerd naar andere landen. Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur ter wereld en verdiende in 2019 daarmee bijna 95 miljard euro... Toch is er op veel plaatsen nog steeds honger. De verbijsterende groei van de wereldbevolking en de verandering van het klimaat maken dat er steeds meer plaatsen in de wereld zijn waar men niet meer voor de eigen bevolking kan zorgen. Wij vinden het de gewoonste zaak van de wereld dat we het hele jaar door alles kunnen kopen wat we maar willen hebben. Hoe leuk was het eigenlijk om nog “seizoen producten” te kunnen kopen van de koude grond? Nu kun je met de kerst aardbeien krijgen die in kassen op warmwaterbakken zijn geteeld..... En wie eet er vandaag de dag nog raapsteeltjes?

Het uitdelen van fruit aan onze gemeenteleden is geen actie om minderbedeelden ook eens wat fruit te geven maar een mooi moment om weer eens even aandacht te geven aan elkaar in deze Corona-tijd! Het fruit voor de bakjes wordt beschikbaar gesteld door de diaconie, we zamelen niet meer apart fruit in bij gemeenteleden.



## Giften

In de afgelopen twee maanden kregen we weer een flink aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor de Wijkkas:  
2x € 17,50 + 2x € 12,50 + € 50 + € 135 + € 20 en € 500.
- voor de Vrienden van de Kerk: (Onderhoud en orgel)  
2x € 35.
- voor de elektrificatie van de kronen: € 200 en € 500.

Hartelijke dank voor uw steun voor onze Dorpskerk!

*Niets geeft meer geluk dan te merken dat je iets kunt betekenen voor andere mensen.*

*(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)*

## Kronenproject.

Het kronenproject is succesvol afgesloten.

Sinds juni kunnen we al genieten van de sfeervolle verlichting die de kerk nu rijker is geworden. Bij elke gelegenheid doen we de vier grote kronen en de acht wandkronen aan: het is prachtig!



Foto: Rineke Ooijkaas

De kosten van de elektrificatie hebben we met elkaar en een drietal grote sponsors (in totaal hebben zij € 16.000 bijgedragen) bij elkaar weten te brengen. De kerk betaalde de aanpassing van de stroomvoorziening. Uiteindelijk kwamen er nog zoveel giften binnen dat we de kosten van deze aanpassing ook aan de kerk hebben kunnen terugbetalen. Daarmee zijn de kosten voor de kerk op nul euro uitgekomen...

Het is een geweldige prestatie geweest met een (letterlijk) schitterend resultaat. Dank aan allen die zich op welke wijze dan ook hiervoor hebben ingezet!



## Koffierooster

We zijn weer met het schenken van koffie begonnen na de diensten. We doen dat in de kerk en dat gaat prima.

Voor de komende maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:

- 04-10:      Margriet v.d. Berg en Bep Reimes
- 18-10      Lucie en Michel v.d. Heuvel
- 01-11      Truus Cupido en Barbara de Bree
- 15-11:      Lucie en Michel v.d. Heuvel
- 29-11:      Margriet v.d. Berg en Alice Martens



## OECUMENISCHE BIJBELKRING

De oecumenische Bijbelkring is in september weer van start gegaan met inachtneming van de beperkingen van deze tijd.

Geplande data voor de komende maanden zijn:

**maandag 5 oktober**

**maandag 9 november** (ivm Allerzielenviering op 2 november)

**maandag 7 december**

aanvang steeds om 19.30 uur. Pastor Nico Smit is opnieuw de gespreksleider en hij heeft de draad weer opgepakt waar we in maart waren gebleven: hoofdstuk 5 van het boek Daniël.



De plaats van samenkomst is niet in de vertrouwde consistorie van de Dorpskerk. De ruimte is te klein om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden.

We wijken daarom uit naar de pastorie van de Odulphuskerk. Door daar zowel de voor- als achterkamer te benutten kunnen we voldoen aan de corona eisen.

Oecumenisch Beraad Wijk aan Zee.

## **In memoriam.**

Op 8 augustus overleed ons gemeentelid Cornelia Laurina Bekker-van Oort.

Cox Bekker is meer dan een halve eeuw een trouw gemeentelid geweest. Ze was betrokken bij onze vrouwenvereniging "De Regenboog", de kerstmarkten, rommelmarkten, de knutselclub en ons koor "Con Spirito". Daarnaast was ze lid van het koor "Cantabilé", de Hervormde Vrouwendienst en het Oecumenisch Beraad. Beroemd is ze geworden met onze kerst-engelenkalender in 2008 toen ze als oudste van de dames van de knutselgroep van de kerk uit de kleren ging voor een pikante foto. Het bleef natuurlijk wel beschaafd en de verkoop bracht een hoop geld op voor de restauratie van de kerk. In 1981 werd zij ouderling. Bijna 20 jaar heeft ze voor de gemeente gezorgd. Ze woonde midden in het PWN-duin en genoot van de natuur. Haar man Niek bleek te lijden aan Parkinson en werd opgenomen in Meerstate waar hij zo'n 10 jaar geleden overleed. Ze zorgde ook nog een behoorlijk aantal jaren voor haar moeder die bij haar inwoonde.

Enkele jaren geleden kreeg zij twee keer een hersenbloeding en verhuisde na een herstelperiode naar Huis ter Wijck. Twee jaar terug moest zij naar Heemswijk. Daar is ze in alle rust overleden. Na een dienst in de haar zo vertrouwde Dorpskerk is zij in stilte gecremeerd.

Cox Bekker is 91 jaar oud geworden.



*De ene generatie plant de boom; en de volgende rust in zijn schaduw.*

*(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)*

## **Leven**

*Het is stil aan de bosrand. Alles is nog in rust.*

*Dan opeens, hoe hij er komt weet niemand,  
heft een kleine merel zijn kop omhoog en stelt de Vraag:  
Wat is leven eigenlijk?*

*Het antwoord komt meteen van alle kanten.*

*De heggenroos vouwt haar knop open:*

*Leven is ontwikkeling.*

*De vlinder snoept zoetheit van bloem tot bloem en zegt:*

*Leven is vreugde en zonneschijn!*

*De mier sleept een lange strohalm en zucht:*

*Leven is niets anders dan moeite en werk.*

*De mol steekt z'n kop uit de aarde en bromt:*

*Leven is een strijd in het donker.*

*Hoog in de lucht trekt een adelaar zijn cirkels en jubelt:*

*Leven is streven naar steeds hoger!*

*De uil krast 's nachts:*

*Leven betekent: mogelijkheden benutten, terwijl anderen slapen.*

*Later komt er een jongen, moe van dansen en drinken:*

*Leven is telkens weer zoeken naar geluk,  
met alle teleurstellingen zoals vanavond...*

*Daarna wordt het stil aan de bosrand.*

*En dan ontwaakt het morgenrood in al haar pracht en straalt:*

**Leven** is eeuwig vertrouwen dat het steeds weer Licht zal worden.

*Gekregen via Rineke Ooijkaas.*



## In memoriam 2.

Op 19 september overleed in het hospice in Beverwijk ons gemeentelid Martina van den Heuvel. Enige weken daarvoor was zij onwel geworden en opgenomen in het ziekenhuis. Daar bleek dat zij ongemerkt al enige tijd een aandoening had die zover was uitgezaaid dat het onbehandelbaar was. Het was een enorme klap voor haar om zo uit haar vertrouwde leven gerukt te worden. In de weken in het hospice vond zij vrede met haar lot.

Heel haar leven was zij altijd zorgende geweest; via verschillende banen in de gezondheidszorg bracht zij het tot directrice van een zorginstelling. Ze bleef alleen in het leven, omringd door een hechte familie- en vriendengroep. Die hebben ook voor haar gezorgd in de laatste periode.

Na de sluiting van de Grote Kerk kwam zij voortaan naar de kerk in Wijk aan Zee. Ze was bij ons o.a. lid van de koffieploeg.

Na een dienst in de aula op Duinrust is zij daar 25 september begraven. Tiny van den Heuvel werd 82 jaar oud.



*Naar psalm 1: 1-3.*

*Gelukkig ben je  
als je luistert naar de woorden van God  
als je erover nadenkt en eruit leeft.  
Dan ben je als een boom  
die geplant is aan waterstromen  
een boom die vruchten geeft.*



Inleveren kopij voor Wijkberichten december 2020 vóór 25 november via: [ml@mlindeman.nl](mailto:ml@mlindeman.nl)