

**ORDE VAN DIENST – 6 september 2020**  
**twaaifde zondag van de zomer**  
**thema: Prediker in tijden van corona (4): over zin en betekenis**

---

Voorganger: Ds. Arrie van Nierop  
Ouderling: Froukje Veltkamp  
Diaken: Greet Faber  
Organist: Aad Zandbergen  
Geluid: Geert Tibboel  
Koster: Bert en Froukje Veltkamp

Lector: Wil Treffers  
Beamer: Roelien Brinkman



---

Orgelspel

Welkom en mededelingen ( door ouderling van dienst )  
DIENST VAN DE VOORBEREIDING

*Gemeente gaat staan*

Lezing lied 287: 1,2 en 5

Moment voor persoonlijk gebed in stilte

v: De Heer zij met u

g: **ook met u zij de Heer**

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

g: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v: Hier zijn wij, God,

uw kinderen, bijeen in dit huis.

Soms voelen we ons verloren

in deze grote wereld,

soms zijn wij elkaar kwijt

soms zoeken wij U.

Breng ons bij elkaar,

draag ons in uw liefde.

g: **Amen**

*Gemeente gaat zitten*

Orgelspel over lied 287

Gebed

We kijken en luisteren naar: gloria uit Taizé

<https://www.youtube.com/watch?v=BI6WKFBu63A>

DIENST VAN HET WOORD

Inleidend woord

Schriftlezing: Prediker 11: 1 – 6

Matteüs 13: 24 – 30

We luisteren naar: Het lied van Prediker, Stef Bos en Frank Boeijen

zie <https://www.youtube.com/watch?v=DnSxu-EPVNo>

Ik heb de wereld gezien  
In het licht van de liefde  
En in de schaduw van de haat

Er zijn altijd twee kanten  
Ware woorden zijn niet mooi  
Mooie woorden zijn niet waar

En alles beweegt zolang als het leeft  
Zoals een rivier die stroomt naar de zee

Wij zijn een deel  
Van een groter geheel  
Wij vallen als bladeren  
En de wind neemt ons mee

Er is een tijd van verliezen  
Er is een tijd van vertrouwen  
Er is een tijd van verlangen  
Er is een tijd van vergeten  
Er is een tijd van vergeven  
Er is een tijd voor alles  
En alles is lucht

Groei naar het licht  
En klim langs de stralen naar de hemel omhoog

Hou je niet vast aan dat wat voorbij is  
En laat alles los wat spookt in je hoofd

Want het licht in je ogen verdwijnt met de tijd  
Zoals de zon in de verte aan het eind van de dag

Maar alles...

Verkondiging

Orgelspel

GAVEN EN GEBEDEN

Gebeden, uitlopend op stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: lied 765: 1, 3, 4 en 5

Zegen beantwoord met gezongen "amen"