

**thema:** Prediker in tijden van corona (3): over wijsheid en het belang van levenslang leren  
Oftewel: leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult (psalm 90:12)

Voorganger: ds. Arrie van Nierop



Orgelspel

Welkom en mededelingen ( door ouderling van dienst )

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Moment voor persoonlijk gebed in stilte

v: De Heer zij met u

g: **ook met u zij de Heer**

v: Wij vinden hulp en steun bij de Heer

g: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v: Die als een rots voor ons is,

op wie we kunnen bouwen.

Bij wie we kunnen schuilen

als we het moeilijk hebben.

g: **Die ons hoort als wij roepen uit de diepte,**

v: die trouw is en ons niet loslaat,

wat er ook gebeurt.

g: **Amen**

Zingen 'Er is een stilte die kan zingen' (tekst: Martin de Geus, melodie psalm 72)

1. Er is een stilte die kan zingen,  
een zwijgen dat vervoert,  
maar nu de lofzang weer mag klinken  
zijn wij verrukt, ontroerd.  
O God, u loven is ons leven,  
u prijzen zij aan zij -  
welke gevaren ons omgeven,  
u was en blijft nabij.

2. Moest Jona in een vis verblijven,  
zijn bidden werd verhoord;  
moest Zacharias maanden zwijgen,  
zijn lofzang klinkt nog voort.  
Ook onze samenzang verstilde,  
een leegte daalde in -  
dit lied wil ons opnieuw verbinden,  
bezingt een nieuw begin.

**bij het derde couplet gaan we staan**

3. Laten wij opstaan en God danken  
dat hij ons heeft behoed,  
hem loven om het licht, de klanken  
waarmee hij ons begroet.  
De tijd van afstand is vergleden,  
het leven neemt een keer.  
Wij wensen hier elkaar de vrede  
van Christus onze Heer.

*Gemeente gaat zitten*

## Gebed

We kijken en luisteren naar: 'Jubilate Alleluia', Taizé

zie: <https://www.youtube.com/watch?v=OmGGvaHLK5w&list=RDXaZDEf9G0Rg&index=2>

## DIENST VAN HET WOORD

### Inleidend woord

Schriftlezing: Prediker 7: 5 – 12  
Matteüs 11: 25 – 27

We kijken en luisteren naar: 'Zoek de wegen van de wijsheid' lied 849, in een vertolking van Karin Bloemen; zie [https://www.youtube.com/watch?time\\_continue=50&v=6Y-dvoQ8WNA&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=6Y-dvoQ8WNA&feature=emb_logo)

1. Zoek de wegen van de wijsheid  
die de schepping dansend groet.  
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht  
proef haar woorden, juist en goed.  
Wijsheid baant het pad naar vrede,  
doet ons voor wat liefde doet.

2. Luister naar de stem van wijsheid,  
op de markt prijst zij haar waar.  
Hoor het woord dat mens geworden  
ware goedheid openbaart.  
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit  
vinden recht en trouw elkaar.

3. Zuster wijsheid, kom en help ons,  
voed wie nieuw geboren wordt.  
Zielsvriendin en liefste naaste,  
wek het heilig licht in ons.  
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,  
om de aarde en om God.

### Verkondiging

### Orgelspel

## GAVEN EN GEBEDEN

Gebeden, uitlopend op stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader

## ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: lied 150a: 1 en 4

Zegen beantwoord met gezongen "amen"