

**Orde van dienst op 21 juni 2020**  
**In de Vrededorstkerk**  
**Protestantse Gemeenten Uitgeest/Akersloot, Heemskerk en Beverwijk/Wijk aan Zee**

Voorgangers: Bert Tigges en Marco Visser

Om de dienst te bekijken/beluisteren: <https://www.youtube.com/watch?v=gRfBwUe4hHI&>

\*\*\*

**Muziek**

**Welkom**

**Stilte**  
**Bemoediging**

**Gebed**

**Bless the Lord my Soul (Lied 103 e)**

**Inleiding bij de lezingen**

**Lezingen: Marcus 7: 31-37 en 8: 22-26**

**Overweging**

**Muziek**

**Voorbeden, stilte, Onze Vader**

**Grote God, wij loven U (Lied 413: 1 en 3)**

**Zegen**

**Muziek**

\*\*\*

**Marcus 7: 31-37 en 8: 22-26**

- 7:31 Weer ging hij uit, weg uit het gebied van Tyrus;  
hij ging, door Sidon, naar de zee van Galilea,  
midden door het gebied van Dekapolis.
- 32 Zij brachten een dove bij hem,  
die ook nauwelijks sprak.  
En ze smeekten hem  
dat hij hem de hand op zou leggen.
- 33 Hij nam hem terzijde, uit de menigte,  
hem alleen;  
hij stak zijn vingers in zijn oren,

- 34 spuugde en raakte zijn tong aan.  
Hij keek op naar de hemel,  
zuchtte  
en zei hem:  
    Effata!  
Dat is: Ga open.
- 35 En direct werd zijn gehoor geopend,  
werd de band van zijn tong losgemaakt  
en sprak hij juist.
- 36 Hij gebod hun het niemand te zeggen,  
maar hoe hij het hun ook gebod,  
des te meer gingen zij verkondigen.
- 37 Ze waren méér dan ontzet en zeiden:  
    Alles heeft hij goed gemaakt!  
    Hij maakt dat de doven horen  
    en de sprakelozen spreken.
- 8:22 Zij kwamen in Betsaida.  
Zij brachten een blinde bij hem  
en smeekten hem deze aan te raken.
- 23 Hij nam de blinde bij de hand,  
leidde hem uit, buiten het dorp.  
Hij spuugde in zijn ogen,  
legde hem de handen op  
en vroeg hem:  
    Zie jij iets?
- 24 Hij zag op en zei:  
    Ik zie de mensen,  
    ik zie dat zij als bomen wandelen.
- 25 Daarop legde hij opnieuw de handen op zijn ogen  
En hij doorzag,  
hij herstelde,  
en zag helder op alles.
- 26 Hij zond hem naar zijn huis en zei:  
    Maar ga niet het dorp in.

