

Jaargang 32, nummer 4.

Wijkberichten



Dorpskerk
Wijk aan Zee
mei 2020

Contactadres

M. Lindeman ~ tel. 0251-227612

Predikant

ds. A. van Nierop, Heemkskerkerweg 270
1945 TL Beverwijk tel. 0251-295703
predikant.pgbwz@gmail.com

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee
0251-822705 ~ jvanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee
06-43 944 855 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ ml@mindeman.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- **Wijkkas**
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- **Onderhoud kerk & restauratie orgel**
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.
- **Actie Kerkbalans** rek.no. NL45ABNA 0469015314
t.n.v. Protestantse gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee.

Welkom

In verband met de Coronamaatregelen van de overheid heeft de Protestantse Kerk Nederland de gemeenten geadviseerd om tot in ieder geval het eind van mei geen kerkdiensten te houden. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee heeft dit advies gevolgd.

Tot eind mei zijn er elke zondag om 10.00 uur kerkdiensten die online worden uitgezonden vanuit één van de kerken in Beverwijk, Heemskerk of Wijk aan Zee.

De eerstvolgende dienst vanuit de Dorpskerk is op zondag 10 mei, dan gaat ds. Van Nierop voor.

Op 31 mei is het Pinksteren. Dit Hoogfeest wordt al jarenlang in oecumenisch verband met de St. Odulphusparochie gevierd.

Dit jaar zal deze dienst rechtstreeks uit de Dorpskerk worden uitgezonden. Voorgangers zijn pastor N. Smit en pastor F. van der Louw uit Heemskerk.

U kunt deze diensten via internet volgen via de site 'kerkdienst gemist' u zoekt dan in de lijst van kerken de gewenste kerk op. Ook op onze website [pknbeverwijk.nl](https://www.pknbeverwijk.nl) vindt u een knop waarmee van deze mogelijkheid gebruik kunt maken. U kunt ook op de volgende link klikken: <https://www.pknbeverwijk.nl/beluisteren-van-de-dienst> Overigens kunt u de diensten ook op een later tijdstip naluisteren.

in onze Kerk!

Pasen

Op mijn bureau ligt het april nummer van kerkblad Samenklank. Met verbazing lees ik hoe ik daar de diensten in de maand april aankondig. Was ik toen werkelijk zo naïef om te geloven dat we Pasen toch echt wel weer met z'n allen zouden vieren? Met



terugwerkende kracht kan ik me nu maar moeilijk voorstellen dat ik dat toen dacht. Om eerlijk te zijn, ik was echt even ondersteboven van de bekendmaking van onze premier (op maandagavond 23 maart, weet u het nog?) dat alle samenkomsten tot 1 juni werden afgelast. Het heeft een paar dagen geduurd voordat ik aan het idee gewend was en ik verder kon gaan met de dingen die toen in gang gezet moesten worden. Veel van die dingen staan intussen

op de rails. Onze diensten via internet worden beter beluisterd dan we ooit hadden kunnen vermoeden. Onze Protestantse Vrijwilligersdienst zette een omzien-naar-elkaar actie per telefoon op om te voorkomen dat er mensen tussen wal en schip zouden vallen.

Waar ik nog steeds tegenaan hik, is de viering van Pasen. Misschien klinkt het raar: nadenken over de viering van Goede Vrijdag lukt me nog wel. Bij het verhaal over het lijden en sterven van Jezus denk ik dit jaar uiteraard aan het leed dat het corona virus bij zoveel mensen vandaag teweeg brengt. Ik denk aan mensen – ook in ons eigen midden – die dierbaren verloren. Dat echtpaar, van wie de man overleed en van wie de vrouw nog in slaap wordt gehouden op de intensive care. Ik denk aan mensen die zich zorgen maken over de voortgang van hun bedrijf. Ik denk aan de vele miljoenen mensen in andere, zoveel minder goed georganiseerde delen van onze wereld, die de voortgang van het virus met angst en beven tegemoet zien. Hoe kunnen we in verbondenheid met hen lezen over de doorgang door de dood? Misschien kunnen we ons Maria's tranen bij het geopende graf (Johannes 20: 11 – 15) dit jaar nog wel beter indenken dan in andere jaren. Toch worden we ook dit jaar weer aangemoedigd om met Maria op weg te gaan en het goede nieuws over haar ontmoeting met de Opgestane Heer te delen met mensen op onze levensweg. Hoe die weg er dit jaar uit gaat zien, vind ik op dit moment nog moeilijk om onder woorden te brengen.

Uit telefoongesprek met een gemeentelid: 'Ik zit gevangen, maar het is wel een gezellige gevangenis'. Ik vond het een treffende, ergens ook ontroerende typering. Er is geen enkele aanleiding om de situatie waarin we ons bevinden te romantiseren. Nogal wat mensen vertellen me dat ze inderdaad het gevoel hebben in een soort gevangenis te zitten. Maar binnen die gevangenis gebeuren dus tal van goede en mooie dingen. Het betreffende gemeentelid vertelde over mensen die voor de deur muziek maken en zingen. Er is veel aandacht in de vorm van kaartjes en telefoontjes. Overal om ons heen worden legpuzzels en boeken uitgewisseld. Het is kortom mooi, goed en belangrijk om in deze bijzondere tijd ons in te zetten voor ons onderlinge contact.

Als predikant ben en blijf ik in ieder geval per telefoon en mail bereikbaar. De PVD stelde een belijst op om mensen met elkaar in contact te brengen. Aarzelt u vooral niet om deze mogelijkheden te benutten. Dan kunnen we altijd overleggen over aanvullend contact.

Hulp?

We realiseren ons dat sommige gemeenteleden deze dagen de deur niet meer uit kunnen of willen. Mocht u in praktische zin de problemen komen en bijvoorbeeld hulp nodig hebben voor uw boodschappen, belt u dan met diaken Bertil van den Berg. In overleg met hem proberen we samen naar een oplossing te zoeken.

Met een hartelijke groet en zegenwens,
Ds. Arrie van Nierop



Giften

In de afgelopen twee maanden kregen we weer een aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor de Wijkkas:
 $2x \text{ € } 17,50 + 2x \text{ € } 12,50 + \text{ € } 50$.
- voor de Vrienden van de Kerk: (Onderhoud en orgel)
 $2x \text{ € } 35 \text{ en } \text{ € } 50$.

Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerkelijke gemeenschap!

Rinze Witteveen 1950-2020



Enkele weken terug kreeg ik, naar aanleiding van een vraag rondom het orgel, het verdrietige bericht dat onze oud-orgelstemmer Rinze Witteveen op 69-jarige leeftijd plotseling is overleden.

Rinze zorgde vanaf het begin van de jaren '90 tot 2016 voor het onderhoud en stemmen van ons Maarschalkerweerd orgel. In 2000-2001 begeleidde hij de grote restauratie.

Op 24 februari is hij in zijn geboorteplaats Ermelo begraven. We zijn in gedachten bij zijn vrouw en kinderen.

Kronen.

Half april zijn de vier koperen kronen en de acht wandlusters door de firma Van Vliet uit Rotterdam opgehaald. De elektrificatie-actie is daarmee in gang gezet!

Het zal ongeveer 8 weken duren voordat ze weer in de kerk terugkomen. Inmiddels worden de voorbereidingen getroffen om de elektrische installatie aan te passen zodat we de kronen bij terugkeer kunnen aansluiten.

De hele actie kost ongeveer € 19.000. Dat is een flink bedrag!

We hebben inmiddels een gift van € 10.000 gekregen van de stichting TriArcus uit Heemskerk en we zijn met twee andere fondsen in gesprek over een mogelijke bijdrage. Vanuit onze stichting Vrienden van de Dorpskerk betalen we het bedrag dat we eventueel tekort komen en de kerk zelf betaalt de aanpassing van de elektra in het gebouw.



Als u onze actie wilt steunen kunt u een gift overmaken op de rekening van Vrienden van de Dorpskerk Wijk aan Zee:
NL45 INGB 0007659979.
Dank !!!!!

Piekeren neemt de zorgen voor morgen niet weg, maar wel de kracht voor vandaag...

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

In Memoriam 1

Op zondag 1 maart 2020 overleed ons gemeentelid mevr. Hennie Gerda Tabak - de Vries.

Mevr. Tabak woonde maar liefst 72 jaar op de Romerkerkweg maar verbleef de laatste moeilijke maanden van haar leven in Meerstate. Ze is 98 jaar geworden.

Hennie Tabak was een geboren Wijk aan Duinse en voelde zich met hart en ziel verbonden met Beverwijk en haar mensen. Ze leefde net zo gemakkelijk mee met de gemeenschap rond de Grote Kerk, de Doopsgezinden, de Dorpskerk of de Vredevorstkerk. Ze was een hartelijke, vriendelijke, bescheiden vrouw die ervan genoot om onder de mensen te zijn.

De afscheidsdienst vond plaats in de Grote Kerk op 7 maart. In de overdenking klonken vier kernwoorden uit Filippenzen 4: vreugde, dankbaarheid, vriendelijkheid, vrede.



In Memoriam 2

In de vroege morgen van zaterdag 7 maart overleed ons gemeentelid mevr. Meta Stil - Bison.

Meta woonde sinds de jaren 70 op de Romerkerkweg maar verbleef de laatste periode van haar leven in woonzorgcentrum Oostergouw in Zaandam. Ze is 85 jaar geworden.

Meta Bison was een bijzondere, eigenzinnige vrouw. Ze verwierf bekendheid door haar column in dagblad Kennemerland en door de 36 boeken die ze schreef. Ze had oog voor de details van het leven waar ze met verwondering naar keek. Ze leefde mee met de

gemeenschap rond de Grote Kerk, de laatste jaren kerkte ze met regelmaat in onze Dorpskerk.

In de afscheidsdienst op donderdag 12 maart in de Dorpskerk lazen we het onbekende verhaal over Rispa uit 2 Samuël 21. Rispa strijdt met inzet van al haar krachten voor respect voor de dode lichamen van haar kinderen en trotseert daarbij alle gangbare verhoudingen.



Dank!

Sinds begin april is ons gemeentelid mevr. M. van den Heuvel-Agatz opgenomen in het Hospice in Beverwijk.

Vanuit de hele gemeente kreeg zij kaarten, bloemen en berichten toegezonden. Zij is daar bijzonder dankbaar voor en groet u allen van harte!

Geen collecten.....

Nu we niet meer kerken wordt er ook niet meer in de diensten gecollecteerd. Van verschillende kanten vroegen kerkgangers naar de mogelijkheid om toch wat over te maken om de kerk te steunen.

U kunt een gift overmaken op de volgende rekeningen:

- Wijkkas: rek. no. NL44 INGB 0008249175
- Vrienden van de Dorpskerk Wijk aan Zee: rek.no. NL45 INGB 0007659979
- Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee: rek. no. NL81 INGB 0001711679
- Diaconie Protestantse Gemeente Beverwijk: rek no. NL69 ABNA 0501692630



Inleveren kopij voor Wijkberichten juni-juli 2020 vóór 25 mei via:
ml@mlindeman.nl