

Orde van dienst voor de online viering op 26 april 2020
Protestantse Gemeenten Uitgeest/Akersloot, Heemskerk en Beverwijk/Wijk aan Zee
Miseria Cordia Domini (= barmhartigheid van de Heer),
ook wel 'Goede Herder zondag'

Thema: Zomaar te gaan met een stok in je hand

Vredevorstkerk Beverwijk

Voorgangers: Evelien Plaisier en Arrie van Nierop

Muziek (melodie lied 23c)

Welkom

Stilte, bemoediging en groet

Tekst: Zomaar te gaan met een stok in je hand (lied 806)

Zomaar te gaan met een stok in je hand,
zonder te weten
wat je zult eten.

Zomaar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is 't beloofde land.

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger,
duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.

Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen,
altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.

Muziek (melodie Lied 806)

Lezing: Exodus 16: 9 – 19

Overweging

Voor wie de afbeelding wil zien waarnaar in de overweging verwezen wordt, zie:

https://www.verus.nl/sites/www.verus.nl/files/styles/groot_3-2/public/nieuwsafbeeldingen/pelgrims.jpg?itok=EiKHkNz5&c=231bf97b6d0f72c2d4d695219880a42d

Muziek

Voorbeden, stilte, Onze Vader

Mededelingen over de mogelijkheid onze gaven te geven

Zingen: lied 979: 1,4,5,12,13,14

Zegen

Muziek