



- 22 Terwijl hij dit zei, blies hij op hen en zei tegen hen:  
Ontvang heilige Geest!
- 23 Wie jullie maar de zonden vergeven,  
die zijn ze vergeven;  
en wie je ze laat houden,  
die houden ze.
- 24 Maar Thomas, één van de Twaalf,  
die Didymus ('Tweeling') genoemd wordt,  
was niet bij hen toen Jezus daar kwam.
- 25 De andere leerlingen zeiden tegen hem:  
Wij hebben de Heer gezien!  
Maar hij zei tegen hen:  
Als ik in zijn handen niet de wond van de spijkers zie  
en mijn vinger niet op de wond van de spijkers leg  
en mijn hand niet op zijn zij leg,  
dan zal ik niet vertrouwen.
- 26 Acht dagen later waren zijn leerlingen weer daarbinnen,  
Thomas was bij hen.  
En Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren,  
hij ging in hun midden staan en zei:  
Vrede voor jullie!
- 27 Daarop zei hij tegen Thomas:  
Kom met je vinger, zie mijn handen,  
kom met je hand, leg hem op mijn zij;  
en wees niet zonder vertrouwen, maar vertrouw.
- 28 Thomas antwoordde hem:  
Mijn Heer, mijn God!
- 29 Jezus zei tegen hem:  
Omdat je mij gezien hebt, heb je vertrouwd?  
Gelukkig zij, die niet zien – en vertrouwen.