

Zondag 12 april 2020, Paasmorgen

vanuit de Dorpskerk in Wijk aan Zee,

te beluisteren via <https://www.pknbeverwijk.nl/kerkdienst-in-wijk-aan-zee>

Dorpskerk Wijk aan Zee - Geloofsgemeenschap St. Odulphus, oecumenische dienst

Voorgangers: Jan de Wildt, Arrie van Nierop

Organist: Hans Kelder

Zang: Dory Zuid en Anneke van Genderen

Orgelspel_Ontwaak gij die slaapt, L596 in een bewerking van Klaas Bolt 1927-1990

Inleidend woord afgewisseld met het zingen (a capella) Als alles duister is...(lied 598)

Terwijl kaarsen worden ontstoken zingen we: Licht dat ons aanstoot in de morgen' (lied 601: 1 en 2, GvL 489)

Stil gebed, bemoediging en groet

Schriftlezing: Johannes 20: 1 – 18

Overdenking

Orgelspel Hymne: "Christus onze Heer verrees" in een bewerking van Rutger van Mazijk

Gebeden, uitlopend op stil gebed en "Onze Vader"

Collecte verwijzing naar mogelijkheid in gemeente en parochie om een bijdrage te geven

Zingen U zij de glorie (lied 634, GvL 532)

Zegen

Orgelspel:_Kleine fantasie over het Paaslied: "Daar juicht een toon, daar klinkt een stem" uit de Paassuite van Jan Zwart 1877-1937.