

# ORDE VAN DIENST – 15 maart 2020

## derde van de veertigdagentijd

### Orgelspel

### Inleidend woord

### Stil gebed, bemoediging en groet

### Schriftlezing: - Psalm 25: 15 – 17

- tekst lied 25a
- Mijn ogen zijn gevestigd  
op God, of Hij mij redt.  
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
heb ik op Hem gezet.  
Kan ik de nacht verduren,  
waarin Gij verre zijt?  
Gij zult mijn voeten sturen  
in 't duister van de tijd.
- Maar wees mij dan genadig  
en richt mijn leven op,  
dat ik opnieuw gestadig  
kan gaan in 's levens loop.  
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
heb ik op U gezet,  
Mijn ogen zijn gevestigd  
op U, tot Gij mij redt.

### Orgelspel over lied 25a (= psalm 130)

### Overdenking

Orgelspel ?? *misschien zoiets als 'wie maar de goede God laat zorgen' (lied 905)*

Gebeden, uitlopend op stil gebed en “Onze Vader”

### Zegen

Orgelspel ? *Ga met God (lied 416)*