

Jaargang 32, nummer 3.

Wijkberichten

Pasen 2020



**Dorpskerk
Wijk aan Zee**



maart - april 2020



Contactadres

M. Lindeman ~ tel. 0251-227612

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee
0251-822705 ~ ivanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee
06-43 944 855 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ ml@mindeman.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- **Wijkkas**
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- **Onderhoud & restauratie orgel**
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.
- **Actie Kerkbalans** rekeningno. NL45ABNA 0469015314
t.n.v. Protestantse gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee, o.v.v.
Kerkelijke bijdrage.

Welkom



1 maart, 10.00 uur:

Ds. D. Fisser te Amsterdam.

*

15 maart, 10.00 uur:

Ds. B. J. Stobbelaar te Driehuis.

*

29 maart 10.00 uur:

Dr. K. Bras te Haarlem.

*

5 april, 10.00 uur:

Pastor L.H. Stuijbergen.

*

12 april, 10.00 uur:

1^e Paasdag

Ds. A. van Nierop.

*

19 april, 10.00 uur:

Ds. D. Fisser te Amsterdam.



in onze Kerk!

Rondom de Diensten



Op 1 maart komt onze oud-predikant ds. Fisser naar het dorp. Het is de eerste keer dit jaar dat hij weer in ons midden is. 15 maart komt ds. Stobbelaar uit Driehuis om ons voor te gaan in de eredienst. De 5^e zondag van deze maand brengt ons voor de tweede maal dit jaar ds. Bras uit Haarlem. Pastor Stuijbergen zal op de eerste zondag van april naar Wijk aan Zee komen: een vaste en geliefde gast op onze preekstoel!

De 12^e van deze maand is het Pasen, onze gemeentepredikant ds. Van Nierop zal ons dan voorgaan in de feestelijke paasdienst. We hopen dat velen van u zullen komen om dit hoogfeest van de kerk met elkaar te vieren!

De maand wordt afgesloten door ds. Fisser uit Amsterdam en dan schuiven we al weer in de richting van het voorjaar.





Giften

In de afgelopen twee maanden kregen we weer een flink aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor de Wijkkas:

2x € 17,50 + 2x € 12,50 + € 35 + € 10 (voor wijkberichten)
+ 2x € 30 + € 100 en € 200.

- voor de Vrienden van de Kerk: (Onderhoud en orgel)

2x € 35 + 2x € 200 + € 150 + 2x 100 en € 150.

Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerkelijke gemeenschap!



Koffierooster

Voor de komende twee maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:

01-03:	Margriet v.d. Berg en Alice Martens
15-03	Tini v.d. Heuvel en Bep Reimes
29-03	Truus Cupido en Barbara de Bree
05-04:	Margriet v.d. Berg en Tini v.d. Heuvel
12-04:	Alice Martens en Bep Reimes
19-04:	Lucie en Michel v.d. Heuvel

Als je het niet meer trekt, moet je duwen...

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)



OECUMENISCHE BIJBELKRING

Maandag 2 maart is de zesde avond van de oecumenische Bijbelkring waarin gestart wordt met het boek Daniël. Op maandag 6 april wordt verder over deze profeet gesproken. Dit is de laatste bijeenkomst, vervolgens wordt het seizoen nog afgesloten met een uitje: daarover later meer.

Pastor Nico Smit leidt het gesprek in. Plaats van samenkomst de consistorie van de Dorpskerk aan het Julianaplein. Inloop met koffie/thee 19.00 uur, start gesprek 19.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. U bent van harte welkom.



Veertigdagentijd van start

Op Aswoensdag 26 februari is in de christelijke traditie de veertigdagentijd van start gegaan, waarin de voorbereiding op het Paasfeest een centrale plaats krijgt. De kerken die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken Beverwijk/Heemskerk organiseren elke woensdagavond op een andere locatie een vastenmaaltijd. Samen aan tafel voor een eenvoudige maaltijd van soep met brood.

Een korte meditatie en zang tussendoor en een inzameling voor een jaarlijks vast te stellen goed doel, dragen bij aan een goede voorbereiding.

In de Odulphuskerk werd op 26 februari gestart met een oecumenische viering aansluitend aan de maaltijd. Dominee Van Nierop en pastoor Kaleab tekenden de ruim 50 bezoekers met als teken van inkeer en voorbereiding op de naderende

opstanding van de Heer. Er was ook dit jaar weer meer belangstelling voor dit samenzijn. Iedereen die een vastenmaaltijd wil meemaken in een van de onderstaande kerkgemeenschappen is van harte welkom. Aanmelden bij Miep de Wildt, tel. 2374591. Mailen kan ook: j.c.dewildt@ziggo.nl

Rooster van de maaltijden:

4 maart: KGY Maasstraat 3 B'wijk 18.00 uur

11 maart Regina Caeli B'wijk, 18.00 uur

18 maart Vrededorstkerk B'wijk 18.00 uur.

25 maart Leger des Heils B'wijk 18.00 uur.

1 april Sancta Maria B'wijk 18.00 uur.

8 april Dorpskerk H'kerk 18.00 uur.

De inloop is om half zes.



Actie
Kerkbalans 2020

Actie Kerkbalans 2020 is weer voorbij!

Het was weer een hele klus om de hele zaak te organiseren maar het KB-team heeft het weer geklaard. De toezeggingen voor 2020 blijven de begroting grotendeels volgen.

Nog niet alle enveloppen zijn terug, we vragen u in dat geval dringend om ze alsnog af te geven zodat we de actie ook definitief kunnen afsluiten.

Ook dit jaar zijn er weer meer mensen die hun toezegging digitaal hebben ingeleverd. Dit scheelt echt heel veel werk. Als u alsnog uw email-adres doorgeeft kunt u ook zelf volgend jaar per mail benaderd worden: wel zo gemakkelijk voor iedereen.

Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Wijkberichten!

Herstel!

Beste allen,

Graag wil ik jullie allen laten weten dat ik na een afwezigheid van bijna 3 maanden weer thuis ben. Het zijn intense maanden geweest, waarin ik hard gewerkt heb aan mijn gezondheid. Gelukkig met goede resultaten. Ik ben er nog lang niet, maar ik kan het vervolgtraject vanuit hier afronden. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor alle steun in de vorm van kaarten, bloemen en bezoeken. Het heeft mij enorm goed gedaan.

Ik denk niet dat ik dit jaar nog bij de Bijbelkring zal aanschuiven en ik kijk per maand of ik sterk genoeg ben om de kerk weer te bezoeken.

Ik hoop jullie spoedig weer te zien!

Een hartelijke groet van Janke.



Kaarslicht.

Afgelopen kerst hebben de kaarsen in de vier grote koperen kronen in de kerk weer gebrand. Het is prachtig maar het blijft een hele toer om ze aan te steken en zodra de kachel aanslaat begint het druipen. De acht wandlusters kunnen door de koudeval vanuit de ramen al helemaal niet branden.



Bij bruiloften en concerten krijg ik vaak de vraag: “of de kronen aan mogen”. Het antwoord is dan “nee, teveel gedoe en lastig toezicht houden”.

Bij het bestuderen van oude foto's van onze kerk blijkt dat de kronen in de periode 1905/1912 tot 1936 geëlektrificeerd zijn geweest: je ziet de lampjes zitten en de stroomdraden lopen. In de lekbakken en kaarsenhouders zitten ook dichtgemaakte gaten waardoor de draden liepen. Dat is teruggedraaid naar kaarslicht in 1936-1937 bij de grote restauratie.



We overwegen nu om, met de meest moderne technieken (zie kader) de vier kronen en acht wandlampen opnieuw te laten elektrificeren maar nu met dimbare led-kaarslampen. Op die manier zijn de prachtige kronen en wandlampen ineens bruikbaar tijdens kerkdiensten en bij iedere mogelijke gelegenheid die feestelijk moet zijn of waarbij het buiten wat somber is. De kosten zijn echter hoog: na verschillende offertes te hebben bekeken komen we op een bedrag van tegen de 19.000 euro.....!

Dat kunnen we als kerk natuurlijk niet zomaar ophoesten, dus zal er ook gekeken worden bij verschillende fondsen of we misschien subsidies kunnen lospeuteren. Inmiddels heeft de stichting TriArcus uit Heemskerk ons al een bijdrage toegezegd van € 10.000.

Verder gaan we kijken welke werkzaamheden we misschien nog in eigen beheer kunnen verrichten.



Met de meest moderne verlichtingstoepassingen zijn we tegenwoordig in staat om het effect van kaarslicht heel dicht te benaderen. De led verlichting is energiezuinig, ongeveer 4 watt per kaars en dimbaar. De kleur van het licht is aan te passen aan de wensen van de gebruikers. De kaarsen kunnen naar schemerstand gedimd worden maar ook zo fel branden dat er leeslicht is. In veel monumentale kerken en ook de verschillende koninklijke paleizen en musea is deze vorm van verlichting inmiddels met succes toegepast.

Vrienden van de Dorpskerk

Al jaren probeert onze stichting Vrienden van de Dorpskerk Wijk aan Zee gelden bijeen te brengen om de verschillende projecten in en om onze kerk te ondersteunen. We zijn daar heel succesvol mee en verschillende acties zijn alleen mogelijk geweest door de ondersteuning vanuit deze stichting. Als u meer wilt weten, of zelfs een donatie doen, neem eens een kijkje op onze website: www.vriendendorpskerkwaz.nl

*In voorspoed een vriend te vinden is gemakkelijk, in tegenspoed valt dit uiterst moeilijk.
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)*

In Memoriam

Op vrijdag 24 januari overleed ons gemeentelid Eibertje (Bep) Schadenberg – Blankenspoor. Ze was 91 jaar en woonde de laatste jaren van haar leven in Huis ter Wijck.
Mw. Schadenberg kende een veelbewogen leven. Haar eerste huwelijk duurde maar kort, tijdens haar tweede huwelijk werd haar man Henk al snel ziek. Na zijn overlijden vroeg de zorg voor pleegdochter Tiny veel van

haar krachten. Binnen onze kerk was ze zeer actief bij de vrouwenvereniging “De Regenboog” en de Hervormde Vrouwendienst. Mw. Schadenberg vond het moeilijk om bij het ouder worden steeds meer afhankelijk te worden van de zorg van anderen. Ze liet zich niet gemakkelijk kennen. Haar doofheid verkleinde haar wereldje nog verder. Op dinsdag 28 januari kwamen we samen in de Dorpskerk om afscheid van haar te nemen op de zo vertrouwde plek. We lazen enkele verzen uit psalm 139, over een God die ons ten diepste kent en doorgrondt. We vertrouwen dat diezelfde God allen die Bep Schadenberg zullen missen begaanbare wegen naar de toekomst zal wijzen.



Inleveren kopij voor Wijkberichten mei-juni 2020 vóór 24 mei
via: ml@mlindeman.nl



En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:

Spreek tot Aäron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen:

De HEERE zegene u, en behoede u!

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!

Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israëls leggen; en Ik zal hen zegenen.

De kerkenraad wenst u gezegende Paasdagen toe!