

Jaargang 32, nummer 1.

Wijkberichten



Dorpskerk
Wijk aan Zee
Januari - februari 2020

Contactadres

M. Lindeman ~ tel. 0251-227612

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee
0251-822705 ~ ivanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee
06-43 944 855 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ ml@mindeman.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- Wijkkas
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- Onderhoudsfonds & restauratie orgel
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.
- **Actie Kerkbalans** rekeningno. NL45ABNA 0469015314
t.n.v. Protestantse gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee, o.v.v.
Kerkelijke bijdrage.

Welkom

5 januari, 10.00 uur:

Mevr. ds. A. Hoekstra te Amsterdam

*

19 januari, 10.00 uur:

Oecumenische dienst voor de Eenheid van de kerken.

Pastor N. Smit en ds. A. van Nierop.

*

2 februari 10.00 uur:

Dr. K. Bras te Haarlem.

*

16 februari, 10.00 uur:

Ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden.

*

1 maart, 10.00 uur:

Ds. D. Fisser te Amsterdam.

in onze Kerk!

Rondom de Diensten



Op 5 januari komen we voor de eerste keer van 2018 weer samen in onze kerk. Voorganger die ochtend is mevr. ds. Hoekstra uit Amsterdam. Vorig jaar is zij voor het eerst een paar keer in onze gemeente voorgegaan en dat is wederzijds goed bevallen.

Op zondag 19 januari komen we bijeen in onze Dorpskerk voor de jaarlijkse gebedsweek voor de Eenheid van de Kerken. De leden van beide kerkgenootschappen in ons dorp onder één dak!

Voorgangers deze morgen zijn pastor Smit en ds. Van Nierop. Vermoedelijk zullen we ook wel weer enige gasten van het Tata Schaaktoernooi in de kerk mogen ontvangen.

De eerste zondag van februari komt ds. Bras uit Haarlem naar Wijk aan Zee. Hij is inmiddels welbekend en gewaardeerd in onze gemeente door de verschillende gesprekskringen die hij verzorgd heeft en de vele diensten waarin hij is voorgegaan.

16 februari is er weer een bekend gezicht op de preekstoel: onze oud-predikant ds. Bellwinkel komt uit Leiden naar ons toe om ons voor te gaan in deze eredienst.

Ziek en zeer....

Zoals u waarschijnlijk inmiddels wel gehoord zult hebben, is onze ouderling Janke van Wieren in november getroffen door een beroerte. Inmiddels is zij in het AMC aan het herstellen.

Hieronder de tekst zie zij opstuurde voor Wijkberichten:

Lieve vrienden van de kerk en Bijbelkring,

Dit is een andere afsluiting van het jaar dan ik had verwacht. Na een moeizame start waarin ik zelfs niet kon praten, werk ik nu heel hard aan het herstel van mijn uitgevallen rechterzijde.

Gelukkig zien we elke dag vooruitgang, op dit moment kan ik bijvoorbeeld arm en been weer aardig gebruiken.

Op maandag 30 december heb ik mijn laatste onderzoek gehad, die ingreep is goed verlopen. Ik ben inmiddels overgeplaatst naar het RKZ en hoop snel naar Heliomare te gaan voor revalidatie.

Op Eerste Kerstdag ben ik bij de kerkdienst in het AMC geweest en voelde me erg verbonden met jullie.

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle steun die ik heb ontvangen.

Ik wens jullie allemaal een heel goed Nieuwjaar en hoop elkaar snel weer te kunnen ontmoeten.

Hartelijke groeten,
Janke van Wieren.

Een schoot van ontferming is onze God.

*Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.*

*Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood.
hij zal onze voeten richten
op de weg van de VREDE.*



Dat wij God, die ons verschenen is als de Opgaande Zon, mogen herkennen als Degene die onze voeten richt op de paden van de VREDE.

Laat ons die weg gaan, ieder op onze eigen plek, vol Hoop dat VREDE mogelijk is, dichtbij in onszelf, nabij in onze naaste en ver weg, waar dan ook!

Huub Oosterhuis



Giften

In de afgelopen decembermaand kregen we weer een flink aantal indrukwekkende giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor de Wijkkas:
€ 17,50 + € 12,50 + 250 + 90 + € 500 (onderhoud kerkhof) en € 25 (wijkberichten)
- voor de Vrienden der Kerk: (Onderhoud en orgel)
€ 35 + € 400 + € 500+ € 100 en € 90.

Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerkelijke gemeenschap!

De ziel begrijpt wat het verstand niet kan bevatten.

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)



Wijkberichten.

Vorig jaar hebben we meer dan de helft van onze uitgaven van Wijkberichten digitaal kunnen verzenden. Op dit moment worden er nog ongeveer 60 exemplaren gedrukt en rondgebracht door vrijwilligers of verzonden via de post. Ondanks al deze inzet blijft Wijkberichten nog altijd een kostenpost voor de Wijkkas.

Zoals u bij de giften ziet, zijn er altijd een paar gemeenteleden die aan het einde van het oude jaar of het begin van het nieuwe jaar een gift voor Wijkberichten overmaken. We waarderen dit enorm!

Als u zelf een gift overweegt: Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee, rekeningnummer NL44 INGB 0008249175, o.v.v. Wijkberichten. Met elkaar houden we deze belangrijke informatiebron levend!

Het Oude kerkje

- t Oude Kerkje -
J. Hensen

1. Zoo vredig staat het lieve kerkje, het oude kerkje op het plein, Waar velen paren zijn vereenigd, en velen ook begraven zijn.
2. Het vrome volk deed u hier treden, zij liggen aan uw voet in d'aard, zoo treurig staart gij naar beneden, gij houdt ze in uw schoot bewaard.
3. Als wij eens van u moeten scheiden, voor langen tijd bij u vandaan, dan kunnen wij naar u verlangen, zoo gaarne dan weer tot u gaan.
4. Zoo vredig staat het lieve kerkje, het oude kerkje op het plein, Waar velen paren zijn vereenigd, en velen ook begraven zijn.

- Blijf lang nog, wil van ons niet scheiden, lief oud kerkje streef ons 't hart.

Via Aad van der Wel kregen we de originele versie van het lied “ t Oude Kerkje” van J. Hensen, door hem geschreven en gecomponeerd in de jaren '30.

In ons jubileumjaar 2001 hebben we het mogen kopiëren en is het tijdens de jubileumdienst in de kerk weer een keer gezongen.

Zijn moeder heeft het al die tijd zuinig bewaard. We zullen het voor de toekomst veilig overbergen in ons archief!

*“Zoo vredig staat het lieve kerkje, het oude kerkje op het plein,
Waar velen paren zijn vereenigd, en velen ook begraven zijn.
Ref. Gij, die sinds zoo al oude tijden, getuige waart van heil en smart
Blijf lang nog, wil van ons niet scheiden, lief oud kerkje streef ons 't hart.*

*Het vrome volk deed u hier treden, zij liggen aan uw voet in d'aard,
zoo treurig staart gij naar beneden, gij houdt ze in uw schoot bewaard.
Ref.*

*Als wij eens van u moeten scheiden, voor langen tijd bij u vandaan,
dan kunnen wij naar u verlangen, zoo gaarne dan weer tot u gaan.
Ref.*

*Als gij eens van uw voet zou treden, en wij u niet meer zouden zien,
naamt gij het voorgeslacht ook mede en poëzie zou van ons vlien.”
Ref.*

In de verf!

De consistoriekamer staat sinds medio november aan de buitenkant weer strak in de verf. In een week tijd heeft het schildersbedrijf Slings van de Warande de toestand van het verfwerk weer in prima conditie gebracht. Ondanks het zeeklimaat, kunnen we er nu weer een tijdje tegen!



Koffierooster

Voor de komende twee maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:

- 05-01: Margriet v.d. Berg en Truus Cupido
- 19-01: Tini v.d. Heuvel en Bep Reimes
- 02-02: Lucie en Michel v.d. Heuvel
- 16-02: Truus Cupido en Barbara de Bree



OECUMENISCHE BIJBELKRING

Maandag 13 januari en maandag 3 februari zijn de data van de derde en de vierde avond van de oecumenische Bijbelkring waarin we verder spreken over Abraham. Pastor Nico Smit leidt de gesprekken in. Plaats van samenkomst de consistorie van de Dorpskerk aan het Julianaplein. Inloop met koffie/thee 19.00 uur, start gesprek 19.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. U bent van harte welkom!

OECUMENISCH NIEUWS

18 t/m 26 januari Week van de Eenheid.

Over de hele wereld wordt in deze week door veel Christengemeenschappen weer de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid gehouden. Dit jaar is het thema "*Buitengewoon*", afgeleid uit Handelingen 28, vers 2 waarin Paulus verhaalt van zijn schipbreuk op Malta. Hij merkt op: "*Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons*". Het thema gaat over durven ontvangen van mensen die anders zijn, want de Malthezers maakten toen kennis met mensen die een leefstijl hadden die afweek van de hunne en ontvingen ze toch met open armen. In onze tijd nog steeds een actueel thema. Als we de ander zien als bedreiging komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.

Ons dorp heeft al vele jaren een traditie waarin we heel veel verschillende mensen met andere gewoonten dan de onze over de vloer hebben gehad. Het heeft ons veel goeds gebracht! Het thema werd uitgewerkt door de christenen van Malta. Dominee van Nierop en pastor Smit gaan op zondag 19 januari voor in de oecumenische viering met agapemaaltijd. Plaats van samenkomst is al vele jaren de vertrouwde Dorpskerk. Aanvang 10.00 uur.

Ook de Raad van Kerken Beverwijk/Heemskerk is al een aantal jaren actief betrokken bij de Week van de Eenheid. De aangesloten kerken organiseren de volgende gebedsbijeenkomsten:

- Maandag: Leger des Heils, Geysendorfferlaan Beverwijk, 19.00 uur
- Dinsdagochtend: Regina Caeli, Hilbersplein Beverwijk, 9.30 uur
- Woensdag: Geref. Vrijgemaakte Kerk, Olieslagerslaan, 19.30 uur
- Donderdag: geen samenkomst.
- Vrijdag: P.K.N. Dorpskerk Heemskerk, 19.00 uur
- Zaterdag: afsluiting, K.G.Y Morgensterkerk Heemskerk, 19.15 uur

Miep de Wildt, Oecumenisch Beraad Wijk aan Zee.



Actie
Kerkbalans 2020

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Kerkelijke gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. 'Geef voor je kerk' is het thema voor Actie Kerkbalans 2020.

Gedurende die periode zullen onze vrijwilligers de Kerkbalans envelop weer gaan afleveren en de antwoordenvelop met uw toezegging later weer ophalen.

In die Kerkbalans envelop die u dan ontvangt, zit:

- De **Kerkbalans 2020 folder**,
- Het **toezeggingsformulier** op naam,
op het toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag en in welke maanden u toezegt als vrijwillige bijdrage voor 2020,
- Een **antwoordenvelop**. De antwoordenvelop, met daarin het door u ingevulde toezeggingsformulier, wordt door de vrijwilliger weer bij u opgehaald op het afgesproken momentum en tijd.

Kerkebalans digitaal: ook dit jaar is het weer mogelijk om elektronisch uw toezegging voor Actie Kerkebalans te doen. De mensen die vorig jaar hebben meegedaan, hebben aan het begin van Actie Kerkebalans een e-mail ontvangen met een link naar het digitale toezeggingsformulier. U toezegging wordt op deze manier automatisch doorgevoerd in het registratiesysteem van onze kerk (LRP).

Als u uw emailadres doorgeeft aan het kerkelijk bureau, wordt u volgend jaar ook opgenomen in de elektronische mailing. Dat scheelt de kerk geld en onze vrijwilligers tijd.



Concert

Op zondagmiddag 2 februari is het jaarlijkse winterconcert van Dockside in onze kerk. Het is altijd een sfeervol concert dat bezocht wordt door vele liefhebbers van de Ierse folkmuziek en vele anderen.

Het concert begint om 15.00 uur, de entree bedraagt € 10,-

In de pauze wordt er glühwein, koffie, thee en warme chocolademelk verkocht.

Kerstgevoel....

We hebben in onze kerk weer een drukke kerstperiode gehad.

De flinke groep mensen heeft de kerstboom en andere versiering in de eerste week van december aangebracht waardoor de kerk er weer prachtig uitzag.

Veel aandacht is er besteed aan de invulling van de vele diensten in de Advents- en Kersttijd. Het waren mooie ingetogen diensten met veel bezoekers, ondanks het wekelijkse ritme.

De kerstnacht is bij ons toch wel iets bijzonders! Het donker van de nacht, alle brandende kaarsen en het voluit bespeelde orgel geven toch wel iets unieks aan deze kerstnachtdiensten!



Op eerste kerstdag waren er een 40-tal kerkgangers die onder het genot van koffie, chocolademelk en kerstbrood luisterden naar de kerst evangelielezingen, het teruggevonden kerstverhaal van Marjo's moeder en het samen zingen van de bekende liederen.



De kerkenraad wenst u allen Gods zegen toe voor het nieuwe jaar!



Inleveren kopij voor Wijkberichten maart-april 2020 vóór 24 februari
via: ml@mlindeman.nl