

Jaargang 31, nummer 6.

Wijkberichten



Dorpskerk
Wijk aan Zee
november 2019

Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee
0251-822705 ~ jvanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee
06-43 944 855 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ ml@mindeman.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- Wijkkas
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- Onderhoudsfonds & restauratie orgel
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.

Welkom

3 november, 10.00 uur:
Pastor L.H. Stuifbergen, Oogstdienst.



17 november, 10.00 uur:
Ds. A. van Nierop,
Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar.



1 december, 10.00 uur,
Ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden, 1^e Advent.



in onze Kerk!

Rondom de Diensten.

Laatste zondag.

Op zondag 17 november komen we bijeen voor de Laatste Zondag.

Traditioneel worden op deze Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar de overledenen herdacht. Dat is een oud gebruik in onze Protestantse kerk. De zondag daarop is de 1^e Advent en daarmee de start van het nieuwe jaar. Helaas zullen we dit jaar opnieuw vele namen moeten noemen van gemeenteleden die ons ontvallen zijn. Dit jaar zullen we voor het eerst in oecumenisch kader ook de namen noemen van de met ons verbonden leden van de Odulphuskerk. Ook voor hen zullen we een lichtje ontsteken. We zullen met elkaar in de kerk de donkere rots van de duisternis met gedachtenislichtjes weer omtoveren tot een Berg van Licht!

De dienst wordt geleid door ds. Van Nierop.



Allerzielen: ook Oecumenisch de doden herdenken!

Traditioneel wordt in de katholieke kerk op 2 november stilgestaan bij onze dierbaren die in het afgelopen jaar zijn uitgedragen uit de Odulphuskerk. Een familielid, vriend, dorpsgenoot of goede buur, waaraan we de beste herinneringen bewaren. Tijdens de viering wordt een lichtje voor hem of haar aangestoken. We trekken na afloop van de kerkelijke bijeenkomst in processie naar het kerkhof achter de Odulphuskerk om lichtjes te zetten bij de graven en urnen van de overledenen.

In het oecumenisch beraad hebben we na overleg met Dorpskerk en Odulphus parochie besloten dat we dit jaar voor de eerste keer naast een kaarsje voor onze overleden dorpsgenoten in het algemeen, ook de namen van de overledenen noemen die vanuit de Dorpskerk het afgelopen jaar werden uitgedragen. Een mooie ceremonie, waarbij iedereen van harte is uitgenodigd. Start viering 19.00 uur, lichtjesticht aansluitend rond 20.00 uur.

Oogstdienst.

De oogstdienst is een jaarlijks terugkerend evenement waarin we stilstaan bij de overvloed aan voedsel dat voor ons beschikbaar is in deze wereld, maar waar we zo slecht mee omgaan.



Op veel plaatsen in de wereld is er een tekort, of regelrechte honger.

We delen ook nu weer zakjes met fruit rond in onze gemeente. Dat is een mooi moment om weer eens even wat aandacht te geven aan elkaar! Dit jaar wordt het fruit voor de bakjes beschikbaar gesteld door de diaconie, we zamelen niet meer apart fruit in bij gemeenteleden.

Beoordeel een dag niet naar de oogst die je binnenhaalt, maar naar de zaden die je zaait.

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)



Giften

In de afgelopen twee maanden kregen we weer giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor de Wijkkas:

2x € 17,50 + € 12,50 + € 40 en € 100.

- voor de Vrienden van de Kerk: (Onderhoud en orgel)

2x € 35, € 22,50 en € 400.

Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerkelijke gemeenschap!

In Memoriam I.

Op 29 september overleed na een paar weken van snel afnemende gezondheid ons gemeentelid Aad Kok.

Adrianus Alphonsus Maria Kok was van huis uit katholiek en is dat altijd gebleven. Na zijn huwelijk met Adri Keur, zo'n 19 jaar geleden op een zondagochtend in onze kerk, werd hij echter een trouwe bezoeker van onze Dorpskerk. Jarenlang was hij lid van ons koor "Con Spirito" en verzorgde hij als oud-bankman nauwgezet de telling en afdracht van onze kerkcollectes.

Op zaterdag 5 oktober hebben wij in onze kerk afscheid van hem genomen in een drukbezochte oecumenische dienst, waarna hij in stilte is gecremeerd.

Aad Kok is 76 jaar oud geworden. Wij wensen zijn vrouw Adri Gods nabijheid toe om dit zware verlies te dragen. We zullen hem in onze gemeente missen.

*En al 't verdriet dat wij vergeten wanen
is enkel stil geworden, stil en goud,
en rood als bladeren, en 't hart werd oud
en roerloos van de zwaarte van 't doorstane.*

Martinus Nijhoff.

In Memoriam II.

Geheel onverwachts overleed op 14 oktober ons gemeentelid Atie Doornberg-van der Aart op 88 jarige leeftijd.

Sinds de sluiting van de Grote Kerk was zij een trouw bezoeker van onze Dorpskerk. Jarelang werd zij door Mieke Waasdorp met de auto vlak voor de deur afgeleverd en zocht zij met haar rollator haar vaste plekje op. Toen haar gezichtsvermogen zo achteruitgegaan was dat zij zelfs het groot-letter-liedboek niet meer kon lezen, zong zij uit haar hoofd de teksten mee die zij nog kende. Het afgelopen jaar lukte het haar niet meer naar de kerk te komen en luisterde zij naar onze diensten via internet.

Na een dienst in de aula is zij op Duinrust bijgezet in het graf bij haar man No Doornberg.

We wensen haar kinderen veel sterkte toe bij het verlies van deze markante vrouw.



Koffierooster

Voor de komende maand ziet het koffierooster er als volgt uit:

03-11: Alice Martens en Tini v.d. Heuvel

17-11: Lucie en Michel v.d. Heuvel

01-12: Bep Reimes en Truus Cupido

De optimist heeft het even vaak mis als de pessimist, maar hij is wel een stuk gelukkiger.

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)



OECUMENISCHE BIJBELKRING

Maandag 4 november is de tweede avond van de oecumenische Bijbelkring. Dit seizoen gaan we met Abraham aan de slag. Pastor Nico Smit leidt de gesprekken in. Plaats van samenkomst de consistorie van de Dorpskerk aan het Julianaplein. Inloop met koffie/thee 19.00 uur, start gesprek 19.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. U bent van harte welkom.

UITNODIGING BIJBELQUIZ

De interkerkelijke Bijbelquiz 2019 komt er weer aan! Ook dit jaar komen wij als kerken binnen onze regio weer bij elkaar voor de interkerkelijke Bijbelquiz 2019 van het Nederlands Bijbelgenootschap. Op een gemoedelijke en gezellige manier kunnen we elkaar beter leren kennen en natuurlijk ook onze Bijbelkennis testen. De Bijbelquiz wordt gehouden op **Vrijdag 8 november 2019**. Locatie: de Vrededorstkerk te Beverwijk. Vanaf 19.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee met wat lekkers. Om 19.30 gaan de teams van start. Vanuit elke geloofsgemeenschap kunnen een of meerdere teams zich aanmelden. Voor Wijk aan Zee geldt dat we een oecumenisch team willen afvaardigen, dat bestaat uit 5 t/m 8 leden en het zou fantastisch zijn als ook jongeren meedoen. Er wordt gestreden om een wisselbeker, die aan het eind van de avond wordt uitgereikt aan het winnende team. Aanmelden voor 1 november a.s. bij Miep de Wildt, 0251-374591 of: j.c.dewildt@ziggo.nl.



Inleveren kopij voor Wijkberichten december 2019
vóór 25 november via: ml@m Lindeman.nl