

ONTMOETING EN VERDIEPING



Aanbod van activiteiten voor het seizoen 2019-2020

**Protestantse Gemeente
Beverwijk / Wijk aan Zee,
Heemskerk en Velsen-Noord**

September 2019



**Protestantse
Kerk**

ONTMOETING & VERDIEPING

Net als vorig jaar bieden we als Protestantse Gemeentes in de IJmond Noord een mooi aantal gezamenlijke activiteiten op het gebied van 'Ontmoeting & Verdieping'. Ontmoeting, omdat we hechten aan ontmoetingen tussen leden van verschillende geloofsgemeenschappen.

En Verdieping, omdat we geloven dat het de moeite waard is om met elkaar diepgang te zoeken. Nieuw in dit programma is dat we als voorgangers hier en daar stuivertje wisselen voor wat betreft onze thuislocaties. We hopen dat dit tot nieuwe dynamiek leidt!

We nodigen u van harte uit om een keer mee te doen aan een activiteit, of het nu in Heemskerk, Beverwijk & Wijk aan Zee of Velsen-Noord is.



1. DE WOEDE VAN ABRAHAM

Met elkaar lezen we deze meeslepende roman over liefde, uitbuiting en verzet tegen de achtergrond van een vergeten episode in de vaderlandse geschiedenis. Rond 1864 wordt een begin gemaakt met het graven van het Noordzeekanaal in het schitterende Noord - Hollands duingebied, met mooie buitenplaatsen maar ook met zeer arme polderwerkers. In de duinen bij Velsen beginnen ze aan het graafwerk, vaak ten koste van hun eigen gezondheid. Het gaat over boeren die er de dupe van zijn over rangen en standen. Met elkaar spraken we erover hoe het Noordzeekanaal ook ons leven heeft gevormd. We leven in een uniek IJmond gebied. Door over de geschiedenis te lezen leren we ook veel over het heden en over ons eigen leven.

Eerste keer: donderdag 19 september 2019, van 20.15 uur tot 22.00 uur

Plaats: bij een van de gemeenteleden thuis

Meer informatie en aanmelding: sylvia.neufeglise@kpnplanet.nl
tel: 06 126 528 33

2. ONTMOETINGSOCHTENDEN HEEMSKERK

Komend seizoen worden weer 2-wekelijkse ontmoetingsochtenden georganiseerd in Heemskerk. Dinsdag 17 september starten we traditioneel samen met de PCOB. Afgelopen jaar mochten we vieren dat we 10 jaar geleden gestart zijn met deze ontmoetingsochtenden en ook het komend seizoen gaan we ermee door. De opzet van de ochtenden is niet veranderd en rust op drie pijlers nl: *verdieping, ontspanning en ontmoeting.*



Veel van deze ochtenden wordt ingevuld door gemeenteleden of familieleden. Binnen onze gemeente is er veel creativiteit. De ochtenden staan voor iedereen open. Ook bezoekers uit andere gemeentes zijn van harte welkom. De ochtenden zijn van 10.00 - 11.30 uur in de Vrijburcht. Een ieder is van harte uitgenodigd.

Data: 17 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november en 10 december
(de data voor 2020 worden via de Samenklank bekend gemaakt)

Plaats: Vrijburcht Morgensterkerk in Heemskerk

Info: pietdubbelman77@gmail.com

3. STILTE, ROEPING EN OVERGAVE: DE SPIRITUALITEIT VAN DAG HAMMARKJÖLD

Leven met als doel 'geleefd te worden' door de verbinding met God.' Zo lezen we in het dagboek 'Merkstenen' dat Dag Hammarskjöld na een tragisch vliegtuigongeluk in 1961 naliet. Als Secretaris Generaal van de Verenigde Naties zette Hammarskjöld zich volledig in voor de taak waartoe hij geroepen was. Dat hij tegelijkertijd als diep gelovig mens zijn zieleroeselen aan het papier toevertrouwde was slechts een enkeling bekend. Na zijn dood werden deze aantekeningen gebundeld en uitgegeven en - inmiddels - veelvuldig vertaald. In een serie van vier avonden lezen we samen enkele van zijn teksten en proberen we in - en mee te voelen wat hem bewoog. Ook bekijken we de stilte ruimte die hij destijds in het gebouw van de VN heeft ingericht, het raam dat Chagall na zijn dood voor hem gemaakt heeft en zal het 'Alle Menschen werden Brüder' niet ontbreken. Kortom u krijgt een kennismaking met een gelovig en bewogen mens uit de twintigste eeuw.



Data: telkens van 19.30 – 21.00 uur op de volgende dinsdagavonden
24 september: Zo was het
Levensloop, openingstekst van het boek en het vredesraam van Chagall
22 oktober: Een kern van stilheid
We ervaren stilte die spreekt, bekijken de stilte ruimte in het gebouw van de VN en onderscheiden hoe stilte van werken
19 november: Standvastig in de wereld
De inzet voor de wereld en de beproevingen uit de nacht die 'weldra' komt
10 december: Overgave en roeping
Overgave als vindplaats van God, en als slotakkoord: Ode an die Freude

Plaats: Vrededorstkerk, Beverwijk

Begeleiding en opgave: Kok Klever, geestelijk verzorger Viva Zorggroep,
K.Klever@vivazorggroep.nl tel. 06 2336 0872

4. JOODSE UITLEG VAN DE BIJBEL



Het Jodendom kent een rijke traditie van Schriftuitleg. Een van de methoden van Joods Bijbel lezen is: verhalen vertellen bij de verhalen. Deze zgn. 'midrasjiem' laten zien hoe de rabbijnen Bijbelteksten interpreteren, en hoe creatief ze ermee omgaan. Op twee woensdagochtenden lezen we een aantal midrasjiem als commentaar bij teksten uit het Bijbelboek Exodus.

Sinds tientallen jaren bestaat in Heemskerk en omgeving het Leerhuis Kennemerland. Vele bijbelse en filosofische teksten werden er onder leiding van Jan Henneman gelezen, en vooral werd er inspiratie gevonden in de leef- en denkwereld van het Jodendom. Het Leerhuis is als zelfstandige stichting opgehouden, maar heeft onderdak gevonden bij de Protestantse Gemeente Heemskerk.

Datum: woensdagen 25 september en 30 oktober
10:00 - 11:30 uur

Plaats: Morgensterkerk, Heemskerk

Meer informatie en aanmelding: marcovisser64@kpnmail.nl

5. 'VOOR ONS GESTORVEN' HOE KAN EEN MENS VOOR ANDEREN LIJDEN?

Een centraal thema in de christelijke leer, hoewel de Bijbel als geheel er maar met weinig woorden over spreekt. Een van die teksten is Jesaja 53 over de 'knecht des Heren', die het leed van anderen op zich neemt. 'De zonden van velen heeft hij gedragen.'

Marco Visser doet promotieonderzoek aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hierin gaat het over deze knechtsgestalte. Op woensdagavond 2 oktober zal hij hierover vertellen en inzoomen op deze tekst uit Jesaja.

Datum: woensdag 2 oktober, 20.00 uur
Plaats: Morgensterkerk, Heemskerk
Meer informatie en aanmelding: marcovisser64@kpnmail.nl



6. ISRAELZONDAG: DAVID IN WOORD, BEELD EN HARPMUZIEK CONCERTVOORSTELLING DOOR HARPISTE REGINA EDERVEEN



Regina Ederveen zal een voorstelling brengen over herdersjongen en Koning David. Zij laat op haar harp muziek horen uit allerlei stijlperiodes, klassiek, Joods en modern. Ook laat ze improvisaties op de Psalmen van David horen.

Afwisselend met muziek leest Regina teksten over David voor uit de Bijbel. Ze leest ook hedendaagse teksten waarbij Joodse witzes zijn verweven in het programma. Verrassende beelden ondersteunen het geheel.

Deze middag wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Castricum in samenwerking met de provinciale werkgroep voor Kerk en Israel in Noord - Holland.

Data: zondag 6 oktober, 16.00 uur, met na afloop een hapje en een drankje
Plaats: Dorpskerk, Kerkpad 1, Castricum
Toegang: gratis (collecte na afloop)
Informatie en aanmelding: sylvia.neufeglise@kpnplanet.nl of th.heule@planet.nl

7. OECUMENISCHE BIJBELKRING WIJK AAN ZEE

De Bijbelkring in Wijk aan Zee kent een rijke traditie van brede oecumenische ontmoetingen rond de Bijbel. Er is nog ruimte voor enkele nieuwe deelnemers, ook al is maximum aantal deelnemers op 20 gesteld

Datum: maandagavond van 19.30-21.00 uur,
7 oktober, 4 november, 2 december, 6 januari, 3 februari,
2 maart, 6 april,
Plaats: Consistorie Dorpskerk Wijk aan Zee
Gespreksleider: pastor Nico Smit.
Meer informatie en aanmelding: Jan de Wildt
j.c.dewildt@ziggo.nl tel. 374591



8. MOSJÉ, MOZES, MOESA DE MAN GODS IN JODENDOM, CHRISTENDOM EN ISLAM

Wetgever, profeet, bevrijder – dit zijn enkele typeringen die men op de bijbelse figuur van Mozes zou kunnen plakken. Als centrale figuur in de Torah – het Eerste Testament – heeft hij ook zijn weg gevonden naar andere volkeren en culturen: het Christendom en de Islam. Ook zij hebben Mozes een belangrijke plaats in hun traditie gegeven en als bevrijder herkend.

Op drie donderdagavonden in de herfst van 2019 wordt hij vanuit drie perspectieven bekeken en beschreven. Wie is Mosjé voor het Jodendom, welke rol speelt Mozes in het Christendom, hoe komt Moesa in de Koran voor? Deskundigen zullen hierover vertellen.



Data en plaats: 17 oktober in de Morgensterkerk, 19:30 tot 21:30 uur
7 november in de Vredevorstkerk, 19:30 tot 21:30 uur
28 november in de Morgensterkerk, 19:30 tot 21:30 uur
Kosten: 5,- euro per bijeenkomst, inclusief koffie, thee en lesmateriaal.
Informatie en aanmelden: Thetie Deen, 0251-232933, th.heule@planet.nl

Voor vervoer kan gezorgd worden. Laat u het gerust weten als u daar gebruik van wilt maken.

9. MEDITATIEVE WANDELINGEN

Wegens succes worden er ook in het komende jaar meditatieve wandelingen gehouden. Bij een meditatieve wandeling komen we los van de dagelijkse sleur en van alles wat ons bezig houdt. Je komt op plekken waar je alleen nooit komt. Je kijkt je ogen uit naar de schitterende natuur. Het is heerlijk om tot jezelf te komen. Voordat we aan de wandeling beginnen drinken we samen een kopje koffie of thee, om met elkaar kennis te maken of om bij te praten. Daarna begint de wandeling die wordt begeleid door Simone Maas. Zij kent het IJmond gebied goed. Tijdens de wandeling wordt er een gedicht voorgelezen en is er een stille moment. De wandelingen zijn oecumenisch en staan open voor alle mensen. Ze worden vier keer per jaar gehouden.



Eerste keer: 26 oktober 2019 om 10.00 uur
Plaats: Hof van Kijk Uit, Oude Schulpweg 4 in Castricum
Informatie en aanmelding: sylvia.neufeglise@kpnplanet.nl tel: 06 -12652833

10. EEN GEBROKEN WERELD HEEL MAKEN VERANTWOORDELIJK LEVEN IN TIJDEN VAN CRISIS

In *Een gebroken wereld heel maken* onderzoekt de invloedrijke Britse rabbijn Sacks de betekenis van verantwoordelijkheid in het leven van mensen. Het boek biedt een ethiek van verantwoordelijkheid die geworteld is in de joodse Bijbel, traditie en theologie, in dialoog met filosofen en ethici uit andere culturen. Sacks plaatst zich midden in het leven. Levensverhalen van bijzondere 'gewone' mensen illustreren zijn betoog. De oproep tot verantwoordelijkheid is de kerntaak van de godsdienst, stelt hij in de hem kenmerkende openhartige en toegankelijke stijl.

Data: donderdagavonden 9 & 23 januari, 13 & 27 februari, 12 maart 2020

Plaats: Morgensterkerk, Heemskerk

Meer informatie en aanmelding: ds. Arrie van Nierop
(voor 1 december 2019) predikant.pgbwz@gmail.com



11. NIET TE GELOVEN! OVER LASTIGE BIJBELVERHALEN

'Ik kan mij heel goed voorstellen, dat iemand zegt dat de Bijbel Gods woord is... En waar God echt iets zegt, daar zegt Hij ook iets, waar geen mens omheen kan... Dat vind ik... Maar, er staan ook stukken in, die ik doorstreep, of die ik het liefste er uit zou scheuren...' Aldus Gerard Reve tijdens zijn examen bij een theologieprofessor voordat hij zich laat dopen. Opgetekend in het boek *Moeder en zoon*. ('Professor Hemelsoet leunde achterover, en klapte lachend in de handen. "Geslaagd!" riep hij uit.')

Een herkenbare leeservaring: er staan verhalen in de Bijbel waar je je geen raad mee weet. Lot die zijn dochters weggeeft in Sodom. Ananias en Saffira die dood neervallen als ze zich niet aan de regels houden... Bedrog, seks en geweld. Wat moet je ermee?

Data: twee dinsdagavonden in maart-april 2020

Plaats: Vrededorstkerk, Beverwijk

Meer informatie en aanmelding: marcovisser64@kpnmail.nl

TEN SLOTTE...

We organiseren in onze geloofsgemeenschappen nog veel meer activiteiten die niet direct in dit overzicht vermeld staan.

U mag o.a. denken aan:

- Bijbel en gesprekskringen in de diverse zorgcentra
- Ochtend gesprekskring in de Vrededorstkerk
- Gespreksgroep voor dertigers & veertigers
- Bijbelgesprekken met Heemskerkers
- Kerstmarkt in De Schulp in Velsen Noord

Wilt u meer weten of meedoen? Wilt u een van ons persoonlijk spreken?
Aarzelt u vooral niet om contact met ons op te nemen. We ontmoeten u graag!

Fred van der Louw	fredvanderlouw@pknheemskerk.nl 06 46591437
Sylvia Neufeglise	sylvia.neufeglise@kpnplanet.nl 06 12652833.
Arrie van Nierop	predikant.pgbwz@gmail.com 0251 295703
Marco Visser	marcovisser64@kpnmail.nl 0251 293002

ADRESSEN KERKGEBOUWEN



Dorpskerk
Kerkplein 1
1961 EA Heemskerk



Morgensterkerk
Vrijburglaan 2
1962 VA Heemskerk



Dorpskerk
Voorstraat 1
1949 BG Wijk aan Zee



Grote Kerk
Kerkstraat 37A
1941 GC Beverwijk



Vrededorstkerk
Laan der Nederlanden 12
1945 AC Beverwijk



Dorpskerk
Kerkenpad 1
1901 EJ Castricum

OVERZICHT ACTIVITEITEN ONTMOETING EN VERDIEPING

ONDERWERP	DATUM
1. De woede van Abraham	Eerste keer 19 september van 20.15 – 22.00 uur. Bij een gemeentelid thuis
2. Ontmoetingsochtend Heemskerk	Vanaf 17 september om de week op dinsdag
3. Stilte, roeping en overgave: de spiritualiteit van Dag Hammarskjöld.	24 september, 22 oktober, 19 november, 10 december In de Vrededorstkerk van 19.30 - 21.00 uur.
4. Joodse uitleg van de Bijbel	25 september en 30 oktober van 10.00 – 11.30 uur. In de Morgensterkerk
5. Voor ons gestorven	Woensdag 2 oktober om 20.00 uur in de Morgensterkerk
6. Israelzondag: David in woord en beeld en harpmuziek	Zondag 6 oktober om 16.00 uur In de Dorpskerk te Castricum
7. Oecumenische Bijbelkring Wijk aan Zee	7 oktober en dan tot april de 1e maandag van de maand van 19.30 – 21.00 uur. In de Dorpskerk te Wijk aan Zee
8. Mosjé, Mozes, Moesa, de man Gods in Jodendom, Christendom en Islam	1e keer: 17 oktober van 19.30 – 21.30 uur. In de Morgensterkerk
9. Meditatieve wandelingen	1e keer: 26 oktober om 10.00 uur. Hof van Kijk Uit in Castricum
10. Een gebroken wereld heel maken	9 en 23 januari; 13 en 27 februari; 12 maart 2020. In de Morgensterkerk
11. Niet te geloven over lastige Bijbelverhalen	Twee dinsdagavonden in maart-april 2020. In de Vrededorstkerk

