

Jaargang 31, nummer 5.

# Wijkberichten



## Dorpskerk

## Wijk aan Zee

september - oktober 2019

## Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

## Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)  
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee  
0251-822705 ~ [jvanwieren@live.nl](mailto:jvanwieren@live.nl)

H. van Heerden (ouderling)  
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee  
06-43 944 855 ~ [hvh09@yahoo.com](mailto:hvh09@yahoo.com)

B. van den Berg (diaken)  
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin  
0251-211898 ~ [bertilvandenbergh@hotmail.com](mailto:bertilvandenbergh@hotmail.com)

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)  
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin  
0251-227612 ~ [ml@mindeman.nl](mailto:ml@mindeman.nl)

**Consistorie** tel. 0251-374070

## Bankrekeningen

- Wijkkas  
rekeningnummer NL44INGB0008249175  
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- Onderhoudsfonds & restauratie orgel  
rekeningnummer NL45INGB0007659979  
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.

# Welkom

1 september, 10.00 uur:  
Ds. Sytze de Vries te Schalkwijk (Utr.)

\*

15 september, 10.00 uur:  
Ds. A. van Nierop.

\*

29 september, 9.30 uur:  
Oecumenische Vredesdienst in de St Odulphuskerk.  
Voorgangers ds. J.M.F. Bellwinkel en pastor N. Smit.

\*

6 oktober, 10.00 uur  
Ds. A. van Nierop.

\*

20 oktober, 10.00 uur:  
Mevr. ds. M. Myburgh te Amsterdam.

\*

3 november, 10.00 uur:  
Pastor L.H. Stuifbergen.

\*

# in onze Kerk!

## Rondom de Diensten



Op 1 september komt ds. Sytze de Vries naar Wijk aan Zee. De laatste jaren preekt hij niet meer zo veel en liever wat dichterbij huis. Toch blijft de tocht naar Wijk aan Zee een jaarlijks “uitstapje” voor hem. Het zal wel helpen dat hij na de dienst meegenomen wordt om uitgebreid te lunchen op de Zeestraat!



15 september zal onze eigen predikant ds. Van Nierop voorgaan in het voor hem inmiddels ook bekende kerkje.

29 september, de 5<sup>e</sup> zondag is dit jaar de datum van de oecumenische Vredesdienst. Die vieren we in de St.

Odulphuskerk en de aanvang is **9.30 uur!** Voorgangers zijn ds. Bellwinkel en pastor Smit, beiden goede bekenden van ons.

6 oktober gaat ds. Van Nierop opnieuw bij ons voor.

Oorspronkelijk stond ds. Fisser op de rol, maar hij heeft moeten afzeggen i.v.m. de naweeën van een recente operatie. Ds. Van

Nierop was bereid deze zondag vanaf zijn vakantieadres terug te komen naar Wijk aan Zee!

Zondag 20 oktober zal ds. Myburgh voorgaan. Als oud-predikante van onze gemeente is ze welbekend en de kerkgang is voor haar slechts een korte wandeling: ze woont tenslotte in ons dorp!



## Giften

In de afgelopen twee maanden kregen we weer giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor de Wijkkas:

2x € 17,50 + 2x € 12,50.

- voor de Vrienden van de Kerk: (Onderhoud en orgel)

2x € 35, 2x € 22,50, € 75 en € 35..

Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerkelijke gemeenschap!

*De druivenstok brengt meer vruchten op wanneer hij jong is, maar betere wanneer hij oud is!*

*(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)*

## 't is weer voorbij.....

Nou ja, hij is bijna voorbij die mooie zomer!

Deze keer met temperaturen die de records braken. Op een gegeven moment was het eigenlijk niet leuk meer: de buitenthermometer gaf in Wijk aan Duin zo'n 39.6 graden aan: te heet. Veel mensen en de natuur hebben er last van gehad. Gelukkig was het niet zo droog als vorig jaar maar de buien waren vaak stortbuien waardoor de straten blank stonden en de goten overliepen!

In de kerk merkte je dat mensen thuis bleven: elke inspanning was teveel met die hitte. Gelukkig kon menigeen via de Lucaskastjes de uitzending van onze kerkdienst live volgen.

Tot nu toe hebben de nieuwe bomen op het kerkhof dankzij de broers Van Amersfoort de zomer overleefd, elke keer water geven zorgde ervoor dat ze wel bruin werden van de zon en wind, maar niet dood gingen. Ook het hek rond het kerkhof is weer zo goed als helemaal in de verf gezet door Arie. Een flinke klus waar hij bijna dagelijks een paar uurtjes mee aan de slag ging.

De zomer bracht ook verdriet; op 3 mei overleed onze vroegere dorpsgenote en gemeentelid Margo Ledder-Stals in Beverwijk. Na een rouwbijeenkomst in de kerk is zij in het familiegraf op ons kerkhof begraven. Op 25 juli overleed Ria van Riessen, Zij was als lid van onze gemeente met haar man Johan Rijswijk een regelmatige bezoeker van onze kerkdiensten. Na een afscheid in de Grote Kerk van Beverwijk is zij gecremeerd. We zullen hen missen en wensen hun verwanten veel sterkte toe bij het verwerken van deze verliezen.!



## **Koffierooster**

Voor de komende twee maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:

- 01-09: Lucie en Michel v.d. Heuvel
- 15-09: Margriet v.d. Berg en Bep Reimes
- 06-10: Tini v.d. Heuvel en Truus Cupido
- 20-10: Margriet v.d. Berg en Barbara de Bree
- 03-11: Alice Martens en Tini v.d. Heuvel

*Het is beter iets moois te verliezen, dan dat je het nooit hebt gehad.  
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)*

## **Vredesweek 2019: *Vrede verbindt....over grenzen***

Van zaterdag 21 september t/m zondag 29 september wordt tijdens de jaarlijkse vredesweek overal ter wereld gebeden om vrede.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd in de IJmond gezocht naar verbinding tussen de christelijke gemeenschappen. Pater Jan den Ouden was in die tijd voorzitter van de Raad van Kerken IJmond Noord en er bloeide een mooie samenwerking op oecumenisch gebied op.

De activiteiten kwamen op een laag pitje te staan door allerlei factoren, behalve in Wijk aan Zee, waar de samenwerking tussen protestanten en katholieken in de loop der jaren alleen maar is toegenomen. Van Bijbelkring tot dodenherdenking, een viering in een feesttent, vakantievieringen, agapemaaltijden met Pinksteren, in de week van de eenheid en met de vredesweek.

Sinds enkele jaren is de Raad van Kerken weer actief in onze regio en is zij officieel ambassade van Vrede, een initiatief van PAX. Het samen openen van de Vredesweek is daar mede uit voortgekomen.

Op zaterdag 21 september is er een eerste oecumenische vredesdienst met mooie liederen, veel samenzang, Bijbellezingen en gebeden. Aanvang is 19.15 uur, inloop 18.45 uur, Plaats van samenkomst: Gebouw Apostolisch Genootschap, Jean Monetstraat 4 Heemskerk.



### **Vredesweek in Wijk aan Zee**

Het Oecumenisch Beraad van Wijk aan Zee neemt deel aan de Raad van Kerken Beverwijk/Heemskerk en heeft de gezamenlijke opening van harte ondersteund. Er is besloten om onze jaarlijkse opening van de vredesweek te verruilen voor een afsluitende

viering op zondag 29 september om 9.30 uur in de Odulphuskerk. Voorgangers zijn ds. Jeroen Bellwinkel en past. Nico Smit. Het Odulphuskoor zingt o.l.v. Piet de Reuver die ook nog eens aan het orgel zit.

Wijk aan Zeeërs die op 21 september met vervoer naar Heemskerk zitten kunnen bellen naar Miep de Wildt 0251 374591



## OECUMENISCHE BIJBELKRING

Als sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft Wijk aan Zee een oecumenische Bijbelkring. Maandelijks komen mensen van verschillende kerken uit de regio bij elkaar om zich te verdiepen in Bijbelteksten. Vaste plek van samenkomst is de consistorie van de Dorpskerk aan het Julianaplein. Achtergronden van de teksten worden toegelicht en wat betekenen ze voor ons leven in de tegenwoordige tijd. Vaak blijken Bijbel en actualiteit verbanden met elkaar te hebben. Komend seizoen zal pastor Nico Smit de kring begeleiden.

De eerste maandag van de maand is de vaste avond voor de Bijbelkring. De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen is op maandag 7 oktober, aanvang 19.30 uur. Iedereen van harte welkom en aan deelname zijn geen kosten verbonden.



Inleveren kopij voor Wijkberichten november 2019

voór 2 oktober via: [ml@mindeman.nl](mailto:ml@mindeman.nl)