

Jaargang 31, nummer 3.

Wijkberichten



Dorpskerk
Wijk aan Zee
mei - juni 2019

Illustratie voorkant:

Wijk aan Zee, geschilderd door Franciscus Andreas Milatz. (1764-1808).

Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)

Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee

0251-822705 ~ jvanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)

Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee

06-43 944 855 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)

Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin

0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)

Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin

0251-227612 ~ ml@mindeman.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- Wijkkas

rekeningnummer NL44INGB0008249175

t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee

- Onderhoudsfonds & restauratie orgel

rekeningnummer NL45INGB0007659979

t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.

Welkom

4 mei, 18.45 uur:

Oec. dienst bij de Dodenherdenking.
Pastoor Kaleab en ds. A. van Nierop.

*

5 mei, 10.00 uur:

Ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden.

*

19 mei, 10.00 uur:

Ds. O. Sondorp te Santpoort.

*

30 mei, Hemelvaartsdag, 10.00 uur
Oecumenische tentviering op de Dorpsweide.

*

2 juni, 10.00 uur:

Dr. K. Bras te Haarlem.

9 juni, 9.30 uur:

Pinksteren, oec. dienst in de St. Odulphuskerk
Pastor N. Smit en ds. A. van Nierop.

*

16 juni, 10.00 uur:

Mevr. Ds. M. Myburgh te Amsterdam.

*

30 juni, 10.00 uur:

Ds. D. Fisser te Amsterdam.

*

in onze Kerk!

Rondom de Diensten



Op 4 mei herdenken wij de gevallen van de oorlogen in onze wereld en in het bijzonder de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Het programma vindt u verderop in deze editie.

5 mei brengt ds. Bellwinkel uit Leiden weer naar ons dorp. Het is voor hem en ons altijd een vertrouwd gevoel om bij elkaar te zijn in de oude Dorpskerk: er liggen vele gezamenlijke stappen.

Op 19 mei komt ds. O. Sondorp uit Santpoort naar Wijk aan Zee om voor te gaan. Hij is een aantal jaren actief betrokken geweest bij onze gemeente als ad interim in de periode dat onze gemeente vacant was.

Op Hemelvaartsdag komen we bijeen voor de jaarlijkse tentdienst op de Dorpsweide. Een evenement dat in de hele regio bekendheid heeft gekregen. Vandaar ook de inmiddels honderden aanwezigen!

Zondag 2 juni zal bij ons voorgaan ds. Bras uit Haarlem. Hij is in onze gemeente nu al een paar jaar actief als gastpredikant maar ook als gespreksleider bij verschillende kringen.

Met Pinksteren gaan we weer schuilen onder één dak, dit jaar in de Odulphuskerk. Voorgangers zijn pastor Smit en ds. Van Nierop. Denk erom: *half tien* aanvang. De gezamenlijke Pinksterdienst is de bekroning van al het oecumenisch werk in ons dorp: we zijn voorlopers in deze beweging!

Op 16 juni komt onze dorpsgenoot en oud-predikante ds. Myburgh om de preekstoel te beklimmen en we eindigen de maand met nog een oude bekende: ds. Fisser uit Amsterdam. Hij is door ziekte een tijdje uit beeld geweest dit jaar, maar komt weer naar ons dorp op 30 juni.

DODENHERDENKING

4 MEI 2019: *IN VRIJHEID KIEZEN*

Elk jaar wordt in Wijk aan Zee een oecumenische herdenkingsdienst gehouden waarin slachtoffers van oorlog en geweld worden herdacht. De namen van dorpsgenoten die slachtoffer werden in de donkere oorlogsjaren of hun leven gaven voor de vrijheid worden genoemd. De kinderen van basisschool *De Vrijheid* lezen een gedicht en er zijn gebeden, teksten en liederen die allemaal onderstrepen hoe belangrijk het herdenken van al die mensen elk jaar weer is.

Het landelijke jaarthema is *in Vrijheid kiezen*, actueler kan het niet. De verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen, net achter de rug met uitslagen die Nederland op haar grondvesten deden trillen. En straks verkiezingen voor het Europese Parlement.

We kunnen in Nederland al 100 jaar in vrijheid onze keuzes maken en daarom is het thema door het Nationaal Comité 4 en 5 mei zo goed gekozen, al wordt ons soms aangepraat dat onze democratie gebakken lucht is. We zullen er mee aan de slag moeten want het verleden heeft ons geleerd dat het zomaar anders kan gaan.

Programma Zaterdag 4 mei:

Om 18.45 uur Herdenkingsdienst in de Dorpskerk van Wijk aan Zee. M.m.v. het Themakoor Wijk aan Zee olv Marja Westerbeek. Aan het orgel Anja van der Ploeg.

Voorgangers pastoor Kaleab en dominee Van Nierop.

Aanvang Stille Tocht om 19.30 uur vanaf de kerk langs het graf van de Engelse oorlogsvlieger over de De Zwaanstraat tot aan het oorlogsmonument. Daar volgt de kranslegging en een toespraak van wethouder mevr. H. Nielen. Om 20.00 uur wordt dit afgesloten door twee minuten stilte en aansluitend het Wilhelmus.

Na afloop is er koffie en thee in de Odulphuspastorie.

Giften

In de afgelopen twee maanden kregen we weer een aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor de Wijkkas:

2x € 17,50 + 2x € 12,50 + € 150 + € 250.

- voor de Vrienden van de Kerk: (Onderhoud en orgel)

Door een fout van de ING is de rekening van VvdK op dit moment niet in te zien, er kan daardoor helaas geen informatie gegeven worden over de giften van de afgelopen periode....

Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerkelijke gemeenschap!



Hemelvaartsdag Op donderdag 30 mei biedt de feesttent op de Wijk aan Zeese Dorpsweide weer het onderdak voor een oecumenische kerkdienst. Deze dienst op het Mei-festival bij de start van het zomerseizoen wordt nu al weer voor de vijftiende keer georganiseerd door de gezamenlijke kerken.

Wijk aan Zee gedenkt, dat het twintig jaar Cultureel Dorp van Europa is en het thema van de viering is daarop gebaseerd: Klein = Groot(s). Over een klein dorp in een grote wereld en over kleine zaden, die een grote oogst opleveren. Met lezingen, gebeden en veel muziek wordt dit thema uitgewerkt. Voorgangers zijn ds A. van Nierop, majoor D. Veenendaal en pastoor Kaleab. Het Wijk aan Zee's Collectief WAZCO heeft bij het thema passende popsong ingestudeerd.

Het Muziekkorps van het Leger des Heils Kennemerland en het Themakoor Wijk aan Zee voeren de samenzang aan.
De dienst in deze “kerk zonder drempels” begint om 10 uur.

Onderhoud.

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en al het groen schiet de bodem uit. De leden van de kerkhofploeg hebben de maaimachines weer uit het vet gehaald en er wordt flink gewerkt rondom de kerk. De paden zijn geschoffeld en opgehoogd en de door u gesponsorde nieuwe bomen zijn allemaal uitgelopen en zijn in fris groen gehuld!

Ook in de kerk is er het een en ander aangepakt. De loshangende stukken stucwerk op de muur achter het orgel zijn voorzichtig verwijderd om de zaak een wat nettere uitstraling te geven.

Daarnaast is rondom in de kerk het stucwerk afgekrabd en vervolgens weer bij-gewit. Altijd een flinke klus, maar het geeft voldoening als de boel er dan weer netjes uitziet.

U kunt zich overigens nauwelijks een voorstelling maken van de puinhoop die dit afkrabben veroorzaakt: meer dan twee emmers vol gruis en wolven stof.....



*Het gaat niet om de weg die je inslaat, maar het spoor dat je nalaat.
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)*



Koffierooster

Voor de komende twee maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:

05-05:	Margriet v.d. Berg en Alice Martens
19-05	Tini v.d. Heuvel en Barbara de Bree
02-06	Truus Cupido en Lucie v.d. Heuvel
16-06:	Margriet v.d. Berg en Bep Reimes
30-06:	Alice Martens en Tini v.d. Heuvel

In Memoriam.

Op 7 april overleed geheel onverwachts onze dorpsgenoot Peter Backens op de leeftijd van 77 jaar. Hij was de echtgenoot van ons gemeentelid Alie Backens-van Amersfoort van de Van Oldenborghweg. Na een afscheidsbijeenkomst in onze kerk is hij in het familiegraf op ons kerkhof begraven. De schok was groot; we wensen Alie veel sterkte en Gods troost toe om dit verlies een plaats te geven.

Oecumenische Bijbelkring

De Bijbelkring heeft het seizoen afgesloten. Normaal vindt er dan een uitje plaats, maar dat liep moeizaam door agendaproblemen. Nu zal in september het nieuwe seizoen geopend worden met een uitje! Nadere berichten daarover krijgt u later.



Inleveren kopij voor Wijkberichten mei - juni 2019
vóór 25 juni via: ml@mindeman.nl