

Jaargang 31, nummer 2.

Wijkberichten

Pasen 2019



Dorpskerk Wijk aan Zee



maart - april 2019



Illustratie voorkant:

Wijk aan Zee, geschilderd door Franciscus Andreas Milatz. (1764-1808).

Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)

Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee

0251-822705 ~ jvanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)

Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee

06-43 944 855 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)

Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin

0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)

Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin

0251-227612 ~ ml@mindeman.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- Wijkkas

rekeningnummer NL44INGB0008249175

t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee

- Onderhoudsfonds & restauratie orgel

rekeningnummer NL45INGB0007659979

t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.

Welkom



3 maart, 10.00 uur:
Ds. A. van Nierop.

*

17 maart, 10.00 uur:
Mevr. ds. M. Myburgh te Amsterdam.

*

31 maart 10.00 uur:
Pastor L. H. Stuifbergen.

*

7 april, 10.00 uur:
Ds. A. van Nierop.

*

21 april, 10.00 uur
1^e Paasdag
Ds. B.J. Stobbelaar te Driehuis.



in onze Kerk!

Rondom de Diensten



Op 3 maart komt onze gemeentepredikant ds. Van Nierop naar het dorp. Thema van deze dienst is: ..je moet goed kijken, wil je het zien...

Het is deze hele maand een voorbij trekken van bekende gezichten: op de 17^e gaat onze dorpsgenote en oud-predikante ds. Myburgh voor. De 5^e zondag van deze maand komt pastor Stuifbergen naar Wijk aan Zee: een vaste gast op onze preekstoel!

7 april brengt ons opnieuw ds. Van Nierop en de 21^{ste} van die maand is het Pasen: bij de feestelijke paasdienst op 1^e Paasdag gaat ds. Stobbelaar uit Driehuis voor. We hopen dat we met elkaar dit belangrijkste feest van de kerk uitbundig mogen vieren!





Giften

In de afgelopen twee maanden kregen we weer een flink aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor de Wijkkas:

2x € 17,50 + 2x € 12,50 + € 75 + € 10 (2x voor wijkberichten)
€ 200 + € 100 + € 50 en € 200 (onderhoud kerkhof)

- voor de Vrienden van de Kerk: (Onderhoud en orgel)

2x € 22,50 + 2x € 35 + € 200 + € 300 + € 50 en € 35.

Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerkelijke gemeenschap!



Pasen.

Rond Pasen zitten de kerken weer vol. Nee, niet met kerkgangers, maar met concertgangers die voor “de Mattheus” bereid zijn één keer per jaar een paar uur in een koude kerk te gaan zitten. Bijna het hele kabinet op de voorste rij. Na afloop van het muzikale spektakel klatert het applaus: wat was het weer mooi, ontroerend!

Slechts weinigen zullen nog werkelijk de strekking overzien van het drama dat zich in muzikale vorm voor hen ontrolt heeft; de strijd van onrecht en recht, van dood en leven, van wanhoop en triomf!

Het verhaal van Pasen is een drama van wanhoop en overwinning dat symbool staat voor een mensenleven, *het* mensenleven dat gestalte krijgt in Jezus Christus.

De mens gaat aan het leven ten onder, daar ontkomt niemand aan, maar door het geloof wordt een perspectief geboden over de grens van de dood heen: het is niet *over* met het hier en nu maar er is een vooruitzicht, een andere dimensie, een ander zijn waar al de beperkingen die wij in ons mensenleven met ons meedragen geen rol meer spelen.

Dat vergezicht op wat komen gaat wordt ons met Pasen geboden. Christus gaat als mens ten onder aan het handelen van Zijn medemensen maar Hij gaat door het water van de dood heen en keert zich triomfantelijk naar ons toe vanaf de andere oever.

Slechts “het water van de doodzee scheidt ons van dat zalig land” zoals een gezang het zo mooi verwoordt. Die andere oever, dat andere zijn, noemen we dan maar de hemel. Hoe het daar zal zijn...? We weten het niet en alle mooie verhalen ten spijt, het zijn slechts luchtspiegelingen van de hoop dat het na dit leven niet gedaan zal zijn. Weten doen we niet, geloven kunnen we alleen, of tenminste hopen dat ons bestaan een doel heeft.

Ieder jaar geeft Pasen ons de gelegenheid om met elkaar deze hoop te delen en van dit vergezicht te genieten!



*Tegen de stroom ingaan is de enige manier om bij de bron te komen.
(uit de scheurkalender van moeder Houtwijper)*



Koffierooster

Voor de komende twee maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:

- 03-03: Margriet v.d. Berg en Alice Martens
- 17-03: Tini v.d. Heuvel en Klaas van Amersfoort
- 31-03: Truus Cupido en Barbara de Bree
- 07-04: Margriet v.d. Berg en Bep Reimes
- 21-04: Alice Martens en Tini v.d. Heuvel

Het menselijk hart voelt dingen die ogen niet kunnen zien en gedachten niet kunnen begrijpen...

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)



OEUMENISCHE BIJBELKRING

Maandag 4 maart gaat het bij de Bijbelkring over Timoteüs hoofdstuk 5. Op 8 april vervolgen we met hoofdstuk 6.

Ds. Arrie van Nierop leidt het gesprek in. Het jaarthema is "lastige Bijbelverhalen". Aanvang 19.30 uur. Plaats van samenkomst is de consistoriekamer van de Dorpskerk aan het Julianaplein.

Iedereen is van harte welkom!



VASTENMAALTIJDEN 2019

– EEN MOOIE TRADITIE OP WEG NAAR PASEN-

Al een aantal jaren is er in de veertigdagentijd elke woensdagavond een eenvoudige maaltijd van soep met brood bij een van de kerkgenootschappen in de IJmond-Noord. De Raad van Kerken levert bij elke avond een passend thema waarbij in zang en gebed wordt stilgestaan.

Er wordt tijdens de maaltijd geld ingezameld voor een speciaal project dat een van de kerken heeft aangedragen. Dit jaar ondersteunen we de tienergroep van de Vredevorstkerk in hun diaconale project ten bate van het Leefkringhuis in Amsterdam Noord. Het is een opvanghuis voor kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

De veertigdagentijd wordt op woensdag 6 maart geopend in de Sint Odulphus, waar aansluitend aan de maaltijd een oec. Aswoensdagviering zal worden gehouden. Daar zullen majoor Dini Veenendaal, ds. Arrie van Nierop en dhr Jan de Wildt in voorgaan en het Odulphuskoor zorgt voor de begeleiding van de liederen.

Rooster en thema's van de maaltijden:

6 maart: "Vergeven" Odulphuskerk WaZ 17.30 uur en 19.00 uur viering.

13 maart "Hoop" Leger des Heils B'wijk 18.00 uur.

20 maart "Keuze maken" Vredevorstkerk B'wijk 18.00 uur.

27 maart "Bevrijding" Regina Caeli B'wijk 18.00 uur, (soepkom en lepel meenemen)

3 april "Troost" KGY de Stut B'wijk 18.00 uur.

10 april "Nieuwe Start" PKN Hkerk Kerkplein 18.00 uur.

De inloop is om half zes en in Wijk aan Zee een kwartiertje eerder; opgave via de intekenlijsten die achterin de verschillende kerken liggen of via emailadres: j.c.dewildt@ziggo.nl.



Oude Nieuwtjes.

Bij een bezoek aan landgoed Bronbeek in Arnhem liep ik bij een kleine tentoonstelling van de Kanselarij van Orden onverwacht tegen een portret aan van W.J. baron d'Ablaing van Giessenburg.



Mr. Willem Jan baron d'Ablaing van Giessenburg (Amsterdam, 1 juli 1812 - 's-Gravenhage, 1 april 1892) was een Nederlands ambtenaar en deskundige en publicist op het gebied van de Nederlandse adel. Daarnaast was hij kamerheer van koningin Sophie, de vrouw van koning Willem III.

Hij trouwde in 1845 met jkvr. Agneta Leopoldina Maria Boreel (1814-1864), lid van de familie Boreel en in 1879 met jkvr. Jacoba Margaretha Maria Rendorp, vrouwe van Wijk aan Zee en Duin (1826-1909), het laatste lid van de familie Rendorp van huis Marquette in Heemskerk. Uit het eerste huwelijk werden zeven kinderen geboren.

Om hun band met Wijk aan Zee vast te leggen, liet hij in de kerk 3 glas-in-lood ramen plaatsen met de wapens van de familie d'Ablaing, Boreel en Rendorp. De laatste twee zijn in de loop van de vorige eeuw verdwenen bij "restauraties" van de ramen.....



D'Ablaing studeerde rechten te Utrecht tussen 1830 en 1836 en promoveerde daar in dat laatste jaar op De jure civili militis. Tijdens zijn studie was hij nog lid van het corps vrijwillige jagers van de Utrechtse hogeschool waarmee hij in 1830 naar Brussel trok om te helpen bij het neerslaan van de Belgische opstand. D'Ablaing trad daarna in dienst van de Raad van State en was vervolgens tot 1866 ambtenaar bij verschillende ministeries. Vanaf 1848 was hij ook lid van de Hoge Raad van Adel. Op het gebied van de Nederlandse adel heeft hij belangrijke werken gepubliceerd die nog steeds als standaardwerken gelden. Een jaar voor zijn dood schonk hij de twee Avondmaalschotels aan de kerk van Wijk aan Zee die we tot op de dag van vandaag gebruiken.

*Uit "Het Nieuws van den Dag", 15 December 1891:
De gemeente te Wijk aan Zee ontving van den Heer Mr. W.J. baron d'Ablaing van Giessenburg en diens echtgenoot, twee kostbare zilveren avondmaalschotels ten geschenke.*

De kerk van Heemskerk heeft een schitterend zilveren doopvont van het echtpaar gehad wat nog steeds in de Dorpskerk gebruikt wordt.



Actie
Kerkbalans
2019

Actie Kerkbalans 2019 is weer voorbij!

Het was weer een hele klus om de hele zaak te organiseren maar het KB-team heeft het weer geklaard. De toezeggingen voor 2019 blijven de begroting grotendeels volgen.

Nog niet alle enveloppen zijn terug, we vragen u in dat geval dringend om ze alsnog af te geven zodat we de actie ook definitief kunnen afsluiten.

Ook dit jaar zijn er weer meer mensen die hun toezegging digitaal hebben ingeleverd. Dit scheelt echt heel veel werk. Als u alsnog uw email-adres doorgeeft kunt u ook zelf volgend jaar per mail benaderd worden: wel zo gemakkelijk voor iedereen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Wijkberichten!





De zin.

Op het strand liggen honderden, zo niet duizenden zeesterren. Door de brandende zon, drogen ze uit en sterven een langzame dood.

Op een dag loopt een jongen langs het strand en gebukt speurt hij naar nog levende zeesterren. Hij pakt ze op en gooit ze terug in zee. Op een gegeven moment komt er een grijze, wijze man aanlopen. Hij bekijkt het tafereel van een afstandje en loopt vervolgens op de jongen af.

De man vraagt 'jongen, wat ben je daar aan het doen?' De jongen zegt: 'Ik vis de levende zeesterren ertussen uit en gooi ze terug in zee!' 'Ja, maar moet je eens zien hoeveel er nog op het strand liggen.... Het is water naar de zee dragen, jongen; wat maakt het voor verschil?

De jongen kijkt rond, pakt een levende zeester, en zegt; voor al die andere zeesterren maakt het misschien niet zoveel uit, maar voor deze wel!

En hij gooit hem met een enorme zwaai terug in zee.

Het gaat om de enkeling.

Je kan niet de wereld veranderen, maar wel het leven van die andere persoon.



Inleveren kopij voor Wijkberichten maart-april 2019
vóór 25april via: ml@mwindeman.nl

