

Jaargang 30, nummer 5.

Wijkberichten



Dorpskerk Wijk aan Zee

September- oktober 2018

Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee
0251-822705 ~ jvanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee
0251-375736 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ ml@mindeman.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- Wijkkas
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- Onderhoudsfonds & restauratie orgel
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.

Welkom

2 september, 10.00 uur:
Pastor L.H. Stuifbergen.

*

16 september, 9.30 uur:
Oecumenische Vredesdienst in St. Odulphuskerk
Pastor N. Smit en ds. A. van Nierop.

*

30 september, 10.00 uur:
Mevr. ds. M. Myburgh te Amsterdam.

*

7 oktober, 10.00 uur:
Ds. Sytze de Vries te Schalkwijk (Utr.)

*

21 oktober, 10.00 uur:
Ds. O. Sondorp te Santpoort.

*

in onze Kerk!

Rondom de Diensten



De zomer is bijna voorbij en wat een zomer! Ik kan mij nauwelijks herinneren zulke hoge temperaturen te hebben meegemaakt en wat was alles droog; de dorpsweide als hooiland en de duinen leken wel de Sahara. In de kerk zorgde de warmte ervoor dat de banken antiek was gingen uitzweten wat niet zo goed was voor lichte kleding.... Verder droogde het interieur uit met als gevolg storingen in het orgel en het stucwerk wat overal in beweging komt door het vocht transport. En we hadden de halve zomer last van de restauratie van de toren: steigers, puin en moeizaam binnenkomen. Het is op wat kleine reparaties na, allemaal voorbij en we gaan op naar het najaar.

Op 2 september komt pastor Stuifbergen naar Wijk aan Zee om bij ons voor te gaan: een vaste gastpredikant die zeer gewaardeerd wordt. 16 september komen we om 9.30 uur bijeen in de Odulphuskerk voor de oecumenische dienst in het kader van de vredesweek. Pastor Smit en ds. Van Nierop gaan voor.

Op 30 september gaat onze oud-predikante ds. Mijburgh bij ons voor: ze kan als dorpsgenoot lopend naar de kerk deze zondag!

7 oktober is onze jaarlijkse "tractatie" ds Sytze de vries uit Schalkwijk komt naar Wijk aan Zee!

Hij heeft zijn voorgaan in den lande wat beperkt de laatste jaren, maar naar Wijk aan Zee blijft hij voorlopig nog komen. Misschien helpt het dat we hem na de dienst nog even uitnodigen voor een lunch bij ons thuis?

We sluiten de maand oktober af op de 21^{ste} oktober, dan komt ds. Otto Sondorp naar ons dorp. Hij is bekend als interim predikant toen hij tijdens de vacatureperiode onze gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee draaiende hield. Deze zondag kunt u met hem kennismaken als voorganger.



Giften

In de afgelopen twee maanden kregen we weer een aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor het Preekbeurtenfonds:
2x € 22,22 + € 25
- voor de Wijkkas:
2x € 17,50 + € 250 + € 100 (onderhoud kerkhof)
- voor de Vrienden der Kerk: (Onderhoud en orgel)
2x € 35 + 2x € 22,50 + € 400 + € 100

Hartelijke dank voor uw steun aan onze gemeenschap!



Koffierooster

Voor de komende twee maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:

- 02-09: Truus Cupido en Tini v.d. Heuvel
- 30-09: Margriet vd Berg en Leida van Leersum
- 07-10: Koos Harberts en Bep Reimes
- 21-10: Barbara de Bree en Alice Martens

Twee monologen maken nog geen dialoog.

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Open Monumentendag

Ook dit jaar zal onze kerk weer open zijn tijdens de landelijke Open Monumentendagen.

Op 8 en 9 september is de kerk van 11.00 tot 17.00 open voor bezoekers die wat meer te weten willen komen over de geschiedenis van het gebouw en ons dorp. Ook de Odulphuskerk is open. Bijzonder is dat villa "De Klughte" dit jaar open is. Verder is het de bedoeling dat ook een aantal particulier bewoonde panden meedoen aan een monumentenroute. De moeite waard om uw eigen dorp eens te leren kennen!

Oecumenisch nieuws

VREDESWEEK 2018: GENERATIES VOOR VREDE

Elke generatie heeft zijn of haar eigen verhaal in relatie tot oorlog, geweld en vrede. Het zijn verhalen van onmacht, pijn en verdriet, maar ook van hoop, moed en een nieuwe toekomst.

Iedere generatie heeft zijn eigen uitdagingen het hoofd te bieden en zoekt naar eigen wegen om in alle vrijheid vorm te geven aan het verlangen naar vrede en recht. Jongeren laten zich vaak inspireren door bijzondere personen binnen hun familie, in de wereldgeschiedenis, of vanuit hun geloof.

Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, in de hoop dat deze verhalen hen als gids kunnen dienen. Zo steunen jongeren op de levenservaring van ouderen.

Al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt de vredesweek oecumenisch gevierd in de IJmond. Wijk aan Zee heeft daarbij altijd voorop gelopen. Op zondag 16 september is in de Odulphuskerk de openingsviering met agapemaaltijd waarin ds. Arrie van Nierop en pastor Nico Smit zullen voorgaan. De liturgie is samengesteld uit materiaal dat door PAX werd aangedragen. De viering wordt muzikaal ondersteund door het Odulphuskoor.

Aanvang 9.30 uur.

Woensdag 19 september is er bij het Apostolisch Genootschap, Jean Monnetstraat 1 te Heemskerk een lezing door Madelon Grant

over de waarde van een religieuze gemeenschap. Aanvang 20.00 uur.

De afsluitende viering zal op 22 september zijn bij de Kritische Gemeente IJmond, Vrijburgzaal te Heemskerk.

Over verdere activiteiten in de Vredesweek zullen berichten in de lokale media komen.

BIJBELKRING 2018-2019

De oecumenische bijbelkring van Wijk aan Zee start op maandagavond 8 oktober aanstaande, ds. Van Nierop is ook dit seizoen de inleider en de plaats van samenkomst is de consistorie van de Dorpskerk aan het Julianaplein Wijk aan Zee. Aanvang om half acht.

Sprekende Stenen

In 1990 vond er na ruim 30 jaar onderbreking weer een begrafenis plaats in een nieuw graf op ons kerkhof. De belangstelling voor het dorpskerkhof en allen die daarop begraven zijn nam toen weer toe. Vandaag de dag is het al weer heel gewoon om begraven te worden in het dorp waar je altijd geleefd hebt.

De oudste stenen op ons kerkhof zijn uit het einde van de 19^e eeuw: daarvoor was het niet echt gebruikelijk om op graven gedenkstenen aan te brengen: een ijzeren paaltje met een grafnummer volstond....

Veel van de oudere stenen waren inmiddels onleesbaar geworden en aan het begin van de jaren '90 zijn Marjo en ik begonnen met het opnieuw bijwerken van de teksten. Daarbij moest vuil en aanslag verwijderd worden met staalborstels en schuurmachine en daarna werden de letters weer ingeschilderd: een secuur klusje!

Maar wat een pareltjes kwamen er tevoorschijn!

Veel stenen bleken volgens 19^e eeuwse traditie ooit zwart geweest te zijn met de letters in zilver. Tegenwoordig houden de stenen hun natuurlijke kleur en worden de letters ingeschilderd met wit, goud of zwart. Een paar van de mooiste stenen hebben we weer terug geschilderd in hun oorspronkelijke uitvoering.



Onze voorouders lieten op hun grafstenen vaak symbolen afbeelden. Bekend is natuurlijk de treurwilg met afgefallen blad, de vlinder of de bloem (vergankelijkheid) en de klimop: altijd groen is eeuwig leven!



Ook teksten uit de Bijbel of van geliefde liederen (psalm 22) kom je regelmatig tegen. Elk jaar nemen we een paar stenen onder handen om ze te onderhouden: nu het zo netjes is willen we dat graag ook zo houden. Van veel van de graven zijn geen nabestaanden meer bekend maar een enkele keer levert onze opknappbeurt wel eens een gift op voor het onderhoud van het kerkhof.



Inleveren kopij voor Wijkberichten november 2018 vóór 25 oktober via: ml@mlindeman.nl