

Jaargang 30, nummer 4.

# Wijkberichten



## Dorpskerk Wijk aan Zee

Juli - augustus 2018

## Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

## Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)  
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee  
0251-822705 ~ [ivanwieren@live.nl](mailto:ivanwieren@live.nl)

H. van Heerden (ouderling)  
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee  
0251-375736 ~ [hvh09@yahoo.com](mailto:hvh09@yahoo.com)

B. van den Berg (diaken)  
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin  
0251-211898 ~ [bertilvandenbergh@hotmail.com](mailto:bertilvandenbergh@hotmail.com)

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)  
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin  
0251-227612 ~ [ml@mlindeman.nl](mailto:ml@mlindeman.nl)

**Consistorie** tel. 0251-374070

## Bankrekeningen

- Wijkkas  
rekeningnummer NL44INGB0008249175  
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- Onderhoudsfonds & restauratie orgel  
rekeningnummer NL45INGB0007659979  
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.

# Welkom

1 juli, 10.00 uur:

Ds. D. Fisser te Amsterdam.

\*

15 juli, 10.00 uur:

Ds. A. van Nierop.

\*

22 juli , 9.30 uur:

Oecumenische zomerviering in St Odulphuskerk,  
Voorgangers drs. J. de Wildt en drs. M. Lindeman.

\*

29 juli, 10.00 uur:

Pastor L. H. Stuifbergen.

\*

5 augustus, 10.00 uur:

Ds. D. Fisser te Amsterdam.

\*

19 augustus, 10.00 uur

Ds. S. Schippers te Scharnegoutum.

\*

26 augustus, 10.00 uur

Oecumenische zomerviering in Dorpskerk,  
voorgangers drs. J. de Wildt en mevr. J. van Wieren.

# in onze Kerk!

## Rondom de Diensten



Op 1 juli beginnen we de zomermaanden met ds. Fisser uit Amsterdam, onze vaste gastpredikant die ons als oud-herder van onze gemeente welbekend is!

Zondag 15 juli is het de beurt aan onze huidige gemeentepredikant ds. Van Nierop. De week daarop is de eerste zomerviering. Een oecumenische dienst op de eerste zondag waarop anders beide kerken in ons dorp dicht zouden zijn. We hopen op veel dorpsgenoten, maar ook vakantiegangers!

De laatste zondag van juli is voor pastor Stuifbergen, hij zal ons die ochtend voorgaan op de hem zo eigen wijze.

Op 5 augustus komt ds. Fisser opnieuw naar ons dorp, gevolgd door ds. Schippers op de 19<sup>e</sup>. Dat is een hele reis voor hem uit het verre Friesland, maar het is inmiddels een jaarlijkse, gekoesterde traditie dat hij bij ons voorgaat. Waarschijnlijk zal hij na de dienst nog wel even achter het orgel kruipen?

De week daarop hebben we de tweede vakantieviering, dit keer in de Odulphuskerk. Denk erom: deze dienst begint om 9.30 uur!

Daarmee sluiten we augustus af en gaat het, hopelijk na een mooie nazomer, langzaam weer richting de herfst.....





## **Giften**

In de afgelopen twee maanden kregen we weer een behoorlijk aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor het Preekbeurtenfonds:  
€ 75 + 2x € 22,22 + € 37,50 + € 100
- voor de Wijkkas:  
2x € 17,50 + € 75 + € 120 + € 100
- voor de Vrienden der Kerk: (Onderhoud en orgel)  
€ 70 + € 22,50

Hartelijke dank voor uw steun aan onze gemeenschap!

## **Collectezakken.**

Iedere zondag krijgt u tweemaal per dienst een collectezak onder uw neus geduwd.

Collectes waren vroeger de levensader voor de kerken. Kerkbalans of een andere vorm van kerkbelasting bestond er niet en dus leefden kerk en diaconie van wat de zondagse eredienst opbracht. Vaak kwamen daar wel legaten bij die vooral aan de diaconie werden nagelaten in testamenten. De diaconie had ook zeven tuinderijen in Wijk aan Duin met op zes daarvan huizen, die verpacht werden aan gemeenteleden. Zij besloegen een totaal oppervlak van 12 ha. Onlangs verkocht de diaconie een restantje van een Wijk aan Duinse diaconietuin en ving daar ruim een miljoen voor....

Bekend was de prachtige tuinderij "Het Land van Kanaän", liggend aan het eind van de bekende laan. De pachtsommen waren over het algemeen laag en de diaconie kocht vaak ook de opbrengsten van de tuinderijen om die weer uit te delen aan gemeenteleden. Het was een vaste regel om zo min mogelijk geld uit te delen maar liever goederen, om meer zekerheid te hebben dat het goed besteed werd. Men probeerde te voorkomen dat het aan andere zaken uitgegeven werd dan voedsel of kleding....

Soms hielp de diaconie gemeenteleden uit de brand met wel heel bruikbare zaken: in de jaren '30 kreeg een oudere juffrouw fl. 80,- voor een nieuw kunstgebit.... De motivatie was: *"zij kan het zelf niet bekostigen en verdient het ten volle, gezien haar werk voor de gemeente"* Enige tijd later ontving men van dezelfde juffrouw een bedankbriefje en fl. 15,- *"zijnde de opbrengst van het oude gebit."*

In 1923 werd besloten een vaste jaarlijkse bijdrage te vragen van alle leden. De invoering van deze "kerkbelasting" leverde tientallen bedankjes op van leden.... Tot aan het eind van de jaren '20 waren er opmerkingen in de notulen van de kerkenraad over "opzeggingen en onaangenaamheden" door de hoofdelijke omslag. De diaconie en de kerkvoogdij zijn twee aparte organisaties binnen de kerk die financieel strikt gescheiden waren (en zijn) De diakenen bekommeren zich over de "bedeling van de behoeftigen" een mooi woord voor de armen.



Op het collectebord ziet u dit nog steeds staan boven het zakje van de diaconie. De kerkvoogden en het college van notabelen hadden de taak voor de stoffelijke zaken van de kerk te zorgen: onderhoud en personeelskosten. Vooral het onderhoud baart altijd zorgen door de hoge kosten die er gepaard gaan met het bezit van zo'n groot, oud gebouw.

In de jaren '50 van de vorige eeuw werd besloten de collectes te moderniseren: de lange stokken met collectezakken (hengels) werden opgeborgen en de collectanten hoefden geen zwarte handschoenen meer aan. De nieuwe collecte zakjes: rood en blauw, om diaconie en kerk te kunnen onderscheiden, werden nu doorgegeven door de kerkgangers.



In 1989 troffen we het oude collectebord op zolder aan en de hengels stonden nog achter de preekstoel te verstoffen. We hebben ze toen opgepoetst en afgestoft en weer hun oude plaats naast de preekstoel teruggegeven. En we zijn ze, als dierbare museumstukken, weer gaan gebruiken! Nog altijd zie je bij bezoekende kerkgangers van elders een zweem van een lachje als de zakken tevoorschijn komen en de kerkenraadsleden er mee beginnen te hengelen....

De zak van de diaconie was van ouderdom en door het gewicht van al dat geld doorgezakt en onlangs brak de beugel af. Gelukkig hebben we een zeer handige diaken in huis die de zak op respectvolle wijze weer hersteld heeft: hij kan er weer een eeuw tegen!

## Herinnering:

CHRISTIAN MÜLLERORGEL



1756, GROTE KERK BEVERWIJK

Op 6 juli 2018 zal de organist Geert Bierling de serie openen,  
Op 20 juli 2018 speelt Sander van den Houten,  
Op 3 augustus 2018 komt Bert den Hartog naar Beverwijk,  
en op 17 augustus 2018 zal Minji Choi de serie afsluiten.  
Alle concerten beginnen om 20.00 uur.  
Toegangsprijs € 7,50 inclusief programma.



## Koffierooster

Voor de komende twee maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:

- |        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 01-07: | Truus Cupido en Klaas van Amersfoort  |
| 15-07: | Margriet vd Berg en Leida van Leersum |
| 29-07: | Tini v.d. Heuvel en Alice Martens     |
| 05-08: | Koos Harberts en Bep Reimes           |
| 19-08: | Truus Cupido en Barbara de Bree       |

*Zelfkennis is het begin van alle wijsheid en het einde van de meeste illusies.*

*(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)*

## In memoriam.

Op 21 juni overleed de heer Wim van Leeuwen op de leeftijd van 74 jaar. Hij was een gemeentelid uit Beverwijk maar na de sluiting



van de Grote Kerk, kwam hij 2x per maand naar de diensten in Wijk aan Zee.

Jarenlang was hij kerkvoogd in de Grote Kerk en ook nog een tijd voorzitter van de Centrale Kerkenraad van de Hervormde gemeente Beverwijk-Heemskerk. Hij was recht-door-zee en liet zijn mening duidelijk horen. Als de dienst in onze kerk was afgelopen schoof hij steevast achter de tafel om de collectes te tellen. Hij was al een tijd ziek, maar de laatste maand ging het niet meer en verhuisde hij naar het Hospice. Daar is hij vredig gestorven. Na een afscheidsdienst in de Grote Kerk is hij gecremeerd.

## **Oecumenisch nieuws**

Deze zomer hebben we weer twee oecumenische zomerdiensten in de beide kerkgebouwen in ons dorp. Zoals ieder jaar dreigen er twee weekenden te zijn in juli en augustus dat beide kerken dicht zijn en er dus geen enkele eredienst gehouden wordt in Wijk aan Zee. Dat willen we niet, ook met het oog op de vele bezoekers in de zomer en dus zijn er op de 4<sup>e</sup> zondag twee ingevoegde diensten. Beide diensten zullen oecumenisch zijn en dus herkenbaar voor beide tradities, maar elk met de “kleur” van het ontvangende kerkgenootschap. We hopen dat we velen gezamenlijk onder één van de daken mogen ontmoeten!

### ***Mens in vakantietijd***

*Een mens te zijn op aarde in de vakantietijd,  
dat is de tocht aanvaarden waartoe je werd verleid.*

*Dat is je huis verlaten naar verre landen gaan.  
En telkens wederkeren als alles is gedaan.*

*De moerbeï weer begroeten en spelen met de kat.  
En aan jezelf bekennen dat je vol heimwee zat...*

*(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)*

## Muurwerk.

Nadat in het najaar het zuidelijk deel van de muur rond het kerkhof werd opgeknapt, is afgelopen maand ook de rest van de muur hersteld.

Waar nodig, is het oude voegwerk uitgehakt en vervangen en op verschillende plaatsen zijn stenen vernieuwd.

Het geheel ziet er nu weer prima uit.

De gemeente Beverwijk is gestart met het restaureren van een deel van de toren. Hij vangt natuurlijk veel wind en zeezout en met een storm wordt hij als baken boven de duinen, gezandstraald. Een deel van de voegen wordt uitgehakt en slechte stenen worden vervangen. De aannemer probeert de overlast voor ons zoveel mogelijk te beperken, maar het is soms wat behelpen op zondagmorgen!



De kerkhofploeg zorgt er inmiddels weer voor dat onze begraafplaats er ook deze zomer weer keurig bij ligt. Regelmatig wordt er gemaaid en gewied en op veel graven staan inmiddels weer plantjes en bloemetjes.

Bij een aantal graven zullen we binnenkort de teksten weer wat bijschilderen en dan ziet het kerkhof er voor de rest van het seizoen weer netjes uit!



Inleveren kopij voor Wijkberichten september-oktober 2018 vóór 25 augustus via: [ml@mlindeman.nl](mailto:ml@mlindeman.nl)