

Jaargang 30, nummer 3.

Wijkberichten



Dorpskerk Wijk aan Zee

mei - juni 2018

Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee
0251-822705 ~ ivanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee
0251-375736 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ ml@mlindeman.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- Preekbeurtenfonds
rekeningnummer NL30INGB0003676071
t.n.v. PBF Dorpskerk Wijk aan Zee
- Wijkkas
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- Onderhoudsfonds & restauratie orgel
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.

Welkom

4 mei, 18.45 uur:

Oecumenische herdenkingsdienst voorafgaande aan de
Dodenherdenking.

Voorgangers Ds. A. van Nierop en dhr. C. Castricum.

*

6 mei, 10.00 uur:

Ds. E. Baljet te Monnickendam.

*

10 mei, 10.00 uur:

Hemelvaartsdag, Oecumenische Tentviering.

*

20 mei, 10.00 uur:

Pinksteren, Oecumenische dienst in de Dorpskerk.
Pastor N. Smit en mevr. pastor T. Joosse-Ridder.

*

3 juni, 10.00 uur

Ds. D. Fisser te Amsterdam.

*

17 juni, 10.00 uur

Ds. W.H. Brouwer te Duivendrecht-Diemen.

in onze Kerk!

Rondom de Diensten



Op 4 mei komen we aan het begin van de avond bijeen voor de oecumenische dienst voorafgaande aan de jaarlijkse Dodenherdenking. Bij deze dienst gaan ds. Van Nierop en de heer Castricum voor.

Zondag 6 mei komt ds. Baljet naar Wijk aan Zee. Als oud-predikant van de Vredevorstkerk trekt hij altijd veel van zijn vroegere Beverwijkse gemeenteleden naar onze kerk. Het zijn altijd heel bijzondere diensten als hij voorgaat: je zit op het randje van je bank in afwachting van de komende wendingen in het verhaal. Een aanrader!

Op Hemelvaartsdag komen we bijeen in de tent op de Dorpsweide, een bonte stoet van gelovigen en hen die het niet zo goed meer weten of en wat ze geloven, komen dan bijeen rond het Woord, in gebed en met zang. Een heel andere sfeer dan die binnen onze muren.

Met Pinksteren op 20 mei komen we bijeen binnen de oudste muren die er nog staan in ons dorp: de Dorpskerk is de plaats waar de geloofsgemeenschappen van ons dorp, sinds eeuwen gescheiden, weer bijeen zijn onder het zelfde dak om de uitstorting van de Heilige geest te vieren. Voorgangers die ochtend zijn pastor Smit en ouderenpastor mevr. Joosse-Ridder.

Zondag 3 juni komt ds. Fisser uit Amsterdam naar Wijk aan Zee om voor te gaan in de eredienst: een vertrouwd gezicht!

Het wordt elk jaar lastiger om gastpredikanten te vinden in de maanden rondom de zomer. Pas vorige week is het mij gelukt om de preekbeurtenlijst rond te krijgen doordat ik ds. Brouwer uit Duivendracht-Diemen bereid vond om op 17 juni naar Wijk aan Zee te komen: een hele opluchting. Daarnaast is het fijn om weer een nieuw gezicht en dus een nieuw geluid op het Evangelie te zien/horen!

Preekbeurtenfonds

In 1980 werd na het vertrek van ds. Goudsmit het Preekbeurtenfonds opgericht. De kerkvoogdij in Beverwijk had besloten, na het vertrek van de dominee, dat meer kerkdiensten dan 1x per maand in Wijk aan Zee niet meer betaalbaar zouden zijn. Ds. G.J. de Vries en president-kerkvoogd Gerritse hebben toen besloten het PBF op te richten om een tweede zondag in de maand zelf te financieren. Later is de 5^e zondag daarbij gekomen.

In het moderamen en de kerkenraad is besproken dat het wat vreemd is dat er op twee plaatsen in onze gemeente diensten worden gehouden, terwijl slechts een deel daarvan vanuit de centrale middelen worden betaald. Voor de komende kerkenraadsvergadering staat dan ook het voorstel op de agenda om voortaan ook de diensten in Wijk aan Zee vanuit de algemene middelen te betalen.

Dit besluit zou betekenen dat het PBF overbodig is geworden.

We zullen de geplande collectes in 2018 dan verschuiven naar het doel "instandhouding erediensten" en het opgebouwde tegoed van het PBF zal waarschijnlijk worden overgeboekt naar het Onderhoudsfonds van de Dorpskerk.

We danken u allen, u die er bijna 40 jaar voor hebt gezorgd dat we kerkdiensten konden blijven houden in onze Dorpskerk!

Giften



In de afgelopen twee maanden kregen we weer een aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor het Preekbeurtenfonds:
€ 25 + € 22,22 + € 17,50 + € 100
- voor de Wijkkas:
€ 17,50 + € 50 + € 25 (wijkberichten)
- voor de Vrienden der Kerk: (Onderhoud en orgel)
€ 17,50 + € 22,50 + € 500

Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerk!



Op **6 juli 2018** zal de organist Geert Bierling de serie zomerconcerten op het Müllerorgel in Beverwijk openen. Geert Bierling (1956) is de vaste bespeler van het historische Bätz/Witte orgel in de Oude of Pelgrimvaderskerk te Rotterdam Delfshaven. In deze kerk voerde hij van Bach het gehele orgel-oeuvre uit. Sinds 1990 is hij stadsbeiaardier van Rotterdam en kreeg hij in 1996 zijn aanstelling als stadsorganist van Rotterdam. In die functie is hij de vaste bespeler van het Standaard-concertorgel in de Burgerzaal van het Stadhuis en het vier klaviers Flentrop orgel in Concertgebouw De Doelen.

Op **20 juli 2018** bespeelt Sander van den Houten het orgel. Sander van den Houten (1987) is vanaf april 2017 benoemd tot organist van de Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag en daarmee vaste bespeler van het beroemde Bätz-orgel uit 1762. Tevens is hij titulair-organist van zowel de Burgwalkerk als van de Broederkerk te Kampen en tweede organist van de Bovenkerk aldaar.

Zijn werk als koorbegeleider bracht hem o.a. naar Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Oostenrijk.

Op **3 augustus 2018** komt Bert den Hartog naar Beverwijk, Bert den Hertog werd in 1978 te Gouda geboren.

Vanaf 1 juni 2010 is hij benoemd als hoofdorganist van de Oude Kerk te Scheveningen, waar hij het historische Steevens/Lohman/Flentrop orgel bespeelt.

Op **17 augustus 2018** zal Minji Choi de serie afsluiten.

Minji Choi (Zuid-Korea, 1992) behaalde een Muziek Bachelor in 2014 in kerkmuziek (orgel) aan de Presbyterian University and Theological Seminary in Seoul. Zij studeert momenteel aan de Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, bij Pieter van Dijk.

In juni 2017 won Minji Choi het 12e Internationaal Schnitger Orgelconcours van Alkmaar tevens werd de publieksprijs ook aan haar toegekend.

Alle concerten beginnen om 20.00 uur. Toegangsprijs € 7,50 inclusief programma.

Looft God, *met bazuïngeklank*;
Geeft Hem *eer, bewijst Hem dank*;
Looft Hem, *met de harp en luit*;
Looft Hem, *met de trom en fluit*;
Looft Hem, *op uw blijde snaren*;
Laat zich *'t orgel overal*
Bij het *juichend vreugdeschal*,
Tot des *HEEREN glorie, paren*.
psalm 150, vers 2, bewerking: Datheen 1773

Ziek en zeer....

REUZE KAART

Zo 'n grote kaart als ik in het ziekenhuis vanuit de Dorpskerk van Wijk aan Zee kreeg, had ik nog nooit gezien. En toch pasten er nog maar net alle namen op die mij 'van harte' beterschap wensten. Ik heb een hartoperatie ondergaan en gelukkig is het allemaal heel goed gegaan. Ik ben nu aan het revalideren. Maar in zo'n benarde tijd is het een grote troost om te ervaren dat er (en zoveel!) mensen zijn die meelevén. Ik zag jullie gezichten om mij heen!

Ik dank jullie daar heel hartelijk voor.

Jeroen Bellwinkel.





Koffierooster

Voor de komende twee maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:

- 06-05: Truus Cupido en Barbara de Bree
20-05: Margriet vd Berg en Alice Martens
03-06: Tini v.d. Heuvel en Leida van Leersum
17-06: Koos Harberts en Bep Reimes

Goede manieren zullen deuren openen die de beste scholing niet ontsluiten kan.

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Oecumenisch nieuws

4 Mei 2018 Dodenherdenking: Jaar van Verzet

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw wordt er tijdens een oecumenische herdenkingsdienst stil gestaan bij de slachtoffers van oorlog en geweld. Het landelijke thema van het Comité 4 en 5 mei is het uitgangspunt voor deze dienst, die traditiegetrouw wordt gehouden in de Dorpskerk.

Aanvang 18.45 uur en er wordt voorgegaan door ds. A. van Nierop en dhr. C. Castricum. Het Themakoor Wijk aan Zee verzorgt de zang. Er is een bijzondere bijdrage van enkele leerlingen van basisschool De Vrijheit.

Na afloop start om 19.30 uur een stille tocht vanuit de kerk langs het graf van de onbekende Engelse oorlogsvlieger. Vervolgens gaat via de De Zwaanstraat de tocht naar het oorlogsmonument bij strandopgang Zuid. Daar is dan de officiële herdenking en kranslegging, gevolgd door twee minuten stilte. De *muziekgroep Wijk aan Zee* zorgt voor enkele muzikale intermezzo's en ook hier

zijn weer leerlingen van de Vrijheit bij betrokken.
Na de herdenking kan er in de pastorie van de Odolphuskerk nagepraat worden bij een kopje koffie of thee.



10 mei 2018 Hemelvaartsdag: Tentviering op de dorpsweide

Thema: Voorzichtig! Breekbaar!

Al weer voor het veertiende jaar organiseren we deze bijzondere oecumenische viering op de kermis in Wijk aan Zee. Een kerk zonder drempels waar iedereen van harte welkom is.

Een viering met lezingen, gebeden, overwegingen en liederen over de kwetsbaarheid van ons mensen, die voortgedreven door de tijdgeest, onszelf en elkaar uit het oog dreigen te verliezen.

Voorgangers: ds. Arrie van Nierop, majoor Dinie Veenendaal en pastoor Kaleab.

Muzikale medewerking van de Muziekkapel van het Leger des Heils Kennemerland, het Wijk aan Zee's Collectief WAZCO en de gezamenlijke koren Wijk aan Zee.

Aanvang 10.00 uur.

Het is beter iets moois te verliezen, hoe moeilijk ook, dan het nooit te hebben gehad....

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)



20 mei 2018 Pinksteren

Op 26 mei 1996 hebben de protestantse en katholieke dorpsgemeenschap voor de eerste keer samen het Pinksterfeest gevierd. Het feest van de Geest des Heren is om en om in een van de beide kerken van Wijk aan Zee. Dit jaar zal dat zijn in de Dorpskerk. Het thema van de viering is "Wek Uw kracht en kom ons bevrijden". Aanvang 10.00 uur, voorgangers zijn pastor Nico Smit en ouderenpastor mevrouw Trudy Joosse-Ridder. Het Odulphuskoor zingt o.l.v. Dory Zuid en de samenzang wordt aan het orgel ondersteund door Piet de Reuver.



Muurwerk.

Het afgelopen najaar is het zuidelijk deel van de muur rond het kerkhof aangepakt. Op verschillende plaatsen zitten er scheuren in de muur, het voegwerk valt eruit en stenen verpulveren. Het muurtje begint op leeftijd te komen...



In 1936-1937 werd tijdens de grote restauratie van de kerk het oude smeedijzeren hek weggehaald. Het was zwaar vervallen en men besloot voor het uitzicht op de kerk het kerkhof af te scheiden met een laag stenen muurtje met daarop een zo genaamde "ezelsrug". Het muurtje had echter geen beschermende werking door z'n geringe hoogte. Toen in de jaren '70 en '80 bleek dat het fatsoen zover was verdwenen dat men het kerkhof gebruikte om sneller bij de bushalte te zijn en om honden op uit te laten (lekker, zoveel groen dichtbij huis), is besloten om er weer een hek op te zetten. Een groep vrijwilligers heeft er toen voor gezorgd dat het hek uit Brabant werd overgebracht, een gemeentelid heeft het laten

stralen en coaten en uiteindelijk is het door onze mannen op het muurtje gemonteerd. Het zag er mooi uit en het werkte: de eerder genoemde problemen waren opgelost, je moest nu een poortje open doen om op het kerkhof te komen en dat was voldoende barrière. Nu het weer wat beter is geworden, heeft de voeger de volgende fase aangepakt: de muurdelen aan de kant van het Julianaplein en van de poort tot de snackbar worden nu aangepakt.



De maaiploeg is begonnen met maaien en het gras is van mos ontdaan. Ook zijn de schelpenpaden geschoffeld. Met een hogedrukspuit is de bestrating ontdaan van aanslag en een aantal grafstenen zijn schoon gespoten.

Bij een aantal graven zullen we binnenkort de teksten weer wat bijschilderen en dan ziet het kerkhof er deze zomer weer keurig uit!



Inleveren kopij voor Wijkberichten juli-augustus 2018 vóór 25 juni via:
ml@mlindeman.nl