

Jaargang 30, nummer 2.

# Wijkberichten



## Dorpskerk Wijk aan Zee



maart - april 2018

## Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

## Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)  
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee  
0251-822705 ~ [ivanwieren@live.nl](mailto:ivanwieren@live.nl)

H. van Heerden (ouderling)  
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee  
0251-375736 ~ [hvh09@yahoo.com](mailto:hvh09@yahoo.com)

B. van den Berg (diaken)  
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin  
0251-211898 ~ [bertilvandenbergh@hotmail.com](mailto:bertilvandenbergh@hotmail.com)

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)  
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin  
0251-227612 ~ [ml@mindeman.nl](mailto:ml@mindeman.nl)

**Consistorie** tel. 0251-374070

## Bankrekeningen

- Preekbeurtenfonds  
rekeningnummer NL30INGB0003676071  
t.n.v. PBF Dorpskerk Wijk aan Zee
- Wijkkas  
rekeningnummer NL44INGB0008249175  
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- Onderhoudsfonds & restauratie orgel  
rekeningnummer NL45INGB0007659979  
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.

# Welkom



4 maart, 10.00 uur:  
Ds S. Zitman te Zwolle.

\*

18 maart, 10.00 uur:  
Mevr. ds. M. Myburgh te Amsterdam.

\*

1 april, 10.00 uur:  
Ds. A. van Nierop, Pasen.

\*

15 april, 10.00 uur:  
Ds. G.T. Kindt te Koog aan de Zaan.

\*

29 april, 10.00 uur  
Ds. D. Fisser te Amsterdam.



**in onze Kerk!**

## Rondom de Diensten



Op 4 maart komt de Heemskerkse oud-predikant ds. Zitman naar Wijk aan Zee. De combinatie van een kerkdienst aan de kust en een aansluitend familiebezoek in Heemskerk is een goede vondst!

Onze eigen oud-predikante mevr. ds. Myburgh gaat voor in onze kerk op 18 maart. Doordat zij in ons dorp woont is het een thuiswedstrijd!

Op 1 april is het groot feest: Pasen. Onze eigen predikant ds. Van Nierop zal dan voorgaan. De kerk zal ongetwijfeld vrolijk versierd zijn voor deze dienst. We hopen dat velen erbij aanwezig zullen zijn.

Zondag 15 april brengt ons een nieuwe gastpredikant: ds. Kindt uit Koog aan de Zaan. Hij is jarenlang Doopsgezind predikant geweest in de Zaanstreek en sinds enige tijd nu met emeritaat. Leuk om weer eens een ander geluid te horen!

We sluiten april af op de 29<sup>ste</sup> als onze bekende oud-predikant ds. Fisser zal voorgaan.



## Pasen

We leven nu in de stille weken voor Pasen. De tijd waarin het lijden en sterven van Christus centraal staat. In de komende periode wordt de Matheus Passion weer op vele plaatsen uitgevoerd. In de Matheus heeft Bach 300 jaar geleden met muziek en zang het Lijdensverhaal op indrukwekkende wijze tot leven gebracht. De laatste jaren wordt hij op straat door jongeren weer tot leven gebracht. Een nieuwe manier om het verhaal weer onder de mensen te brengen, wat je er ook van mag vinden.

De opgang naar Jeruzalem op Palmpasen, het laatste avondmaal met Zijn leerlingen, de kruisiging op Goede Vrijdag: het leidt allemaal naar Paaszondag: het feest van de Wederopstanding: leven over de grens van de dood heen! Een dag van vreugde en licht.

Pasen was vroeger naast de kerkelijke feestdag, ook een seizoensgebonden landbouwfeest. Het was het begin van de lente en daarmee het einde van de tijd van schaarste, omdat alle wintervorraden opraakten. Veel paasgebruiken zijn afgeleid van het niet-christelijke lentefeest, zoals het rapen van eieren. De eieren symboliseerden de kiem van de kracht. De mensen begroeven de eieren in velden opdat ze hun kracht aan de bodem zouden geven en voor een goede oogst zouden zorgen.

Pasen is niet elk jaar op de zelfde zondag maar volgt op de eerste zondag na volle maan aan het begin van de lente. Door het mooie weer zie je buiten de lente ontluiken, de natuur "staat weer op". We begrijpen dat het niet voor iedereen een tijd van licht is. Er zijn vele mensen, ook in onze gemeente, die in hun leven of gezin te maken hebben met ziekte of tegenslagen.

Kunnen we de tegenslagen lichamelijk of geestelijk weer te boven komen? We hopen dat er voor alle mensen weer licht zal komen na de moeilijke periode in hun leven, een Pasen, een nieuw begin.



## **Ziek en zeer....**

In ons vorige nummer van Wijkberichten kondigden we aan dat op 18 februari ds. Bellwinkel zou voorgaan. Dat ging niet door: eind januari belde ds Bellwinkel met de mededeling dat hij een hartoperatie moest ondergaan en dat hij dus voorlopig voor kerkelijk werk is uitgeschakeld. Op de februari zondag was dominee Van Nierop bereid en in staat om de open plaats op te vullen. Tijdens de koffie hebben de gemeenteleden die aanwezig waren een kaart voor ds Bellwinkel getekend, die inmiddels aan hem verzonden is. We wensen hem een snel en geheel herstel toe!





## Giften

In de afgelopen twee maanden kregen we weer een aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor het Preekbeurtenfonds:  
 $2x \text{ € } 25 + 2x \text{ € } 22,22 + 2x \text{ € } 17,50 + 2x \text{ € } 100$
- voor de Wijkkas:  
 $2x \text{ € } 17,50 + 2x \text{ € } 100 + \text{ € } 120 + \text{ € } 10$  (wijkberichten)
- voor de Vrienden van de Kerk: (Onderhoud en orgel)  
 $2x \text{ € } 17,50 + \text{ € } 22,50 + \text{ € } 250 + \text{ € } 100 + \text{ € } 50$

Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerkelijke gemeenschap!

*Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het er naar leven.*

*(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)*



## Koffierooster

Voor de komende twee maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:

- 04-03: Margriet vd Berg en Alice Martens
- 18-03: Tini v.d. Heuvel en Janke van Wieren
- 01-04: Truus Cupido en Barbara de Bree
- 15-04: Koos Harberts en Bep Reimes
- 29-04: Leida van Leersum en Margriet v.d. Berg

*Denk niet aan alle ellende, maar aan al het mooie dat er nog is.*

*(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)*



## **OECUMENISCHE BIJBELKRING**

Maandag 5 maart is de vijfde avond van de oecumenische Bijbelkring. ds. Arrie van Nierop leidt het gesprek in. Met als jaarthema “lastige Bijbelverhalen” wordt dit keer ingegaan op het verhaal over Juda en Tamar; Genesis 38. Aanvang 19.30 uur. Plaats van samenkomst is de consistoriekamer van de Dorpskerk aan het Julianaplein.

Iedereen is van harte welkom!

## **Wij gedenken....**

We kregen via een aantal gemeenteleden het bericht dat op 7 februari jl. is overleden mev. Martje Borghardt-Bruijnen. Zij was de weduwe van onze oud-dominee Jan Borghardt die in 2013 overleed. Voor haar huwelijk was zij al gemeentelid in Wijk aan Zee. Na het emeritaat van ds. Borghardt verhuisden zij naar Oosterhesselen, waar zij ook is overleden.

Mevr. Borghardt is 95 jaar oud geworden.



Inleveren kopij voor Wijkberichten mei-juni 2018 vóór  
25 april via: [ml@mlindeman.nl](mailto:ml@mlindeman.nl)