

Jaargang 29, nummer 6.

Wijkberichten



Dorpskerk
Wijk aan Zee
November 2017

Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee
0251-822705 ~ ivanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee
0251-375736 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ ml@mindeman.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- Preekbeurtenfonds
rekeningnummer NL30INGB0003676071
t.n.v. PBF Dorpskerk Wijk aan Zee
- Wijkkas
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- Onderhoudsfonds & restauratie orgel
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.

Welkom

5 november, 10.00 uur:
Ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden,
Oogstdienst.

*

19 november, 10.00 uur:
Ds. D. Fisser te Amsterdam.

*

26 november, 10.00 uur:
Dr. K. Bras te Haarlem,
Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar.

*

3 december, 10.00 uur:
Ds. B. Stobbelaar te Driehuis,
1^e Advent, viering H.A.

*

in onze Kerk!

Rondom de Diensten



Op 5 november komt ds. Bellwinkel naar Wijk aan Zee. Deze zondag zullen we stilstaan bij de vruchten van de aarde die ons toevallen: de jaarlijkse oogstdienst. Na afloop van de dienst zullen we weer een 20-tal fruitbakjes brengen aan gemeenteleden die op leeftijd zijn of die wat extra aandacht van ons allen mogen krijgen. Op zaterdagmiddag 4 november is de consistorie tussen 11.00 en 12.00 open, u kunt dan als u dat wilt fruit inleveren voor de bakjes. De basis inhoud van de bakjes wordt door de diaconie verzorgd.

Zondag 19 november komt onze oud-predikant ds. Fisser uit zijn woonplaats Amsterdam naar Wijk aan Zee. Een bekend en zeer gewaardeerd voorganger.

Traditioneel worden op de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar de overledenen herdacht. Dat is een oud gebruik in onze Protestantse kerk. Helaas zullen we dit jaar vele namen moeten noemen van gemeenteleden die ons ontvallen zijn. We zullen met elkaar de donkere rots van de duisternis met gedachtenislichtjes weer omtoveren tot een Berg van Licht! Deze dienst wordt geleid door ds. Bras uit Haarlem.

*Gedenk hen die gestorven zijn: Gods licht zal voor hen dagen.
En alle tranen, alle pijn zal Hij zich eigen maken
totdat de droom verkeert in zien, verwachten wordt tot weten
en wij in Zijn volmaakte licht voorgoed met Christus leven.*

Sytze de Vries.



Giften

In de afgelopen maanden kregen we weer een aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor het Preekbeurtenfonds:

€ 100 + 2x € 25 + 2x € 22,22 + 2x € 17,50 + € 50 + € 10

- voor de Wijkkas:

2x € 17,50 + € 50

- voor de Vrienden van de Kerk: (Onderhoud en orgel)

€ 250 + 2x € 17,50 + 2x € 22,50 + € 400 + € 100

Hartelijke dank voor uw steun voor onze gemeenschap!

*Zoek voor grote vraagstukken een oplossing als ze nog klein zijn....
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)*



Koffierooster

Voor de komende maand ziet het koffierooster er als volgt uit:

05-11	Koos Harberts en Leida van Leersum
19-11	Margriet vd Berg en Barbara de Bree
26-11	Tini v.d. Heuvel en Bep Reimes
03-12	Truus Cupido en Alice Martens

Nieuwe ouderenpastor!



Beste gemeenteleden in Wijk aan Zee,

U weet het ongetwijfeld, sinds 1 september ben ik de nieuwe ouderenpastor voor Beverwijk én Wijk aan Zee. Nu heb ik begrepen dat er pastoraal prima naar u omgezien wordt door Janke en Marcel, dus het is geenszins mijn bedoeling om hen voor de voeten te lopen. Wel zouden we elkaar kunnen aanvullen. Ook is het zo dat ik natuurlijk altijd bereid ben om met u te komen kennismaken.

Bel me gerust om een afspraak te maken. Ik heb een 06 nummer, laat u daar niet door afschrikken. En als ik niet opneem, wat kan gebeuren als ik bij iemand op bezoek ben, spreek dan mijn antwoordapparaat in zodat ik u kan terugbellen.

In de Vredevorstkerk organiseer ik elke tweede woensdagochtend van de maand een gesprekskring, waar ook u van harte welkom bent. De bedoeling is onderlinge ontmoeting en gesprek. De thema's zijn laagdrempelig, maar niet oppervlakkig. Bent u nieuwsgierig? Kom gerust een keer proberen op 8 november of 13 december. De koffie is klaar om 9.45u, we beginnen om 10.00 u en sluiten om 11.30 u af.

Hartelijke groet, Trudy Joosse-Ridder,

06 27582219 of email: ouderenpastor.pgbwz@gmail.com



Oecumene

OECUMENISCHE BIJBELKRING

Maandag 4 december is er een bijeenkomst van de oecumenische Bijbelkring Wijk aan Zee. Deze avond zal in het teken staan van de

tekst van Genesis 6: 1-4. Als dat u nieuwsgierig maakt: van harte welkom! Aanvang 19.30 uur Plaats van samenkomst is de consistorie van de Dorpskerk.

Herstel.



Zoals met uw eigen woning hebben we ook rondom het kerkhof te maken met slijtage van het metselwerk en het voegwerk van de muren. Aan de zuidkant vertoont de muur schade doordat er in het verleden vrachtauto's te dicht langs de muur zijn gereden. Ook bij de poort waar de hekken aan vast zitten en op de hoek bij het Juliana plein zijn er scheuren geconstateerd. Er zijn verschillende plekken waar de stenen stuk zijn en waar het voegwerk door de tijdsduur van ca. 50 jaar volledig is verdwenen.

Op verschillende adressen bij oude bouwmaterialen handelaren wordt er gezocht naar ca 100 stenen die passen in het geheel. In november vindt de eerste fase van het herstel plaats

Wanneer u op zondag naar de kerk loopt valt het op dat het kerkhof er keurig onderhouden bij ligt. Arie van Amersfoort onderhoudt het kerkhof tegenwoordig in zijn eentje, wat een compliment waard is.

Kerstversiering.

Nu enkele vrijwilligers door hun leeftijd hebben moeten afhaken en er ook enkelen zijn overleden, moeten we op zoek naar personen die willen helpen met het opzetten van de kerstboom en het versieren van de kerk. Het is altijd een flinke klus maar erg dankbaar werk, als je

dan na voltooiing van de werkzaamheden de stekker in het stopcontact steekt en de kerk oplicht! De kerstboom is inmiddels al weer besteld!

Klaas van Amersfoort.

De vogels trekken weg

Bladeren ruisen in de wind

Een storm steekt op en toen werd het stil....

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

In memoriam.

Op 15 oktober is de urn met de as van mevrouw C. Hommes – Schermer in het bijzijn van haar familie op ons kerkhof bijgezet in het graf van haar man Frans Hommes. Zij zijn nu in hun geliefde Wijk aan Zee weer met elkaar herenigd.

In memoriam.

Op 12 oktober hebben wij in onze kerk afscheid genomen van de heer Hero Reintje Martens. Hij overleed 6 oktober op 86 jarige leeftijd. Na afloop van de drukbezochte afscheidsdienst is hij in Westerhout gecremeerd.

Wij wensen zijn vrouw Alice en haar kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe om weer een weg te vinden in de zo plotseling gevallen stilte. De heer Martens woonde op de Brederodelaan in Beverwijk.



Inleveren kopij voor Wijkberichten december 2017 vóór
25 november via: ml@mlindeman.nl