

Jaargang 29, nummer 5.

Wijkberichten



Dorpskerk

Wijk aan Zee

september - oktober 2017

Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee
0251-822705 ~ ivanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee
0251-375736 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ ml@mindeman.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- Preekbeurtenfonds
rekeningnummer NL30INGB0003676071
t.n.v. PBF Dorpskerk Wijk aan Zee
- Wijkkas
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- Onderhoudsfonds & restauratie orgel
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.

Welkom

3 september, 10.00 uur:
Pastor L.H. Stuifbergen.

*

17 september, **9.30 uur**:
Oec. Vredesdienst in de St. Odulphuskerk,
voorgangers pater R. Putman en ds. A. van
Nierop.

*

1 oktober, 10.00 uur:
Ds. D. Fisser te Amsterdam.

*

15 oktober, 10.00 uur:
Ds. A. van Nierop.

*

29 oktober, 10.00 uur:
Ds. E. Baljet te Monnickendam.

*

in onze Kerk!

Rondom de Diensten



Op 3 september gaat pastor Bertus Stuifbergen voor in onze kerk. Deze zomer viel hij plotseling uit door gezondheidsproblemen, maar hij is weer “terug” en we zullen hem deze zondag met veel plezier verwelkomen op de kansel.



In het kader van de Vredesweek 2017 komen we op 17 september bij elkaar in de St. Odulphuskerk. Pater Putman en ds. Van Nierop zullen voorgaan. Denk erom: aanvang 9.30 uur!

Zondag 1 oktober komt onze oud-predikant ds. Fisser naar Wijk aan Zee. Een bekend en zeer gewaardeerd voorganger. Op de 15^e komt ds. Van Nierop weer naar ons dorp, het is dan de 2^e keer dat hij in de Dorpskerk voorgaat. Het zal wel niet zo druk zijn als zijn eerste dienst, maar we hopen dat we toch weer met velen de banken zullen vullen!

Druk zal het zeker zijn op de 5^e zondag van de maand: 29 oktober. Dan komt ds. Baljet uit Monnickendam en deze bevlogen predikant heeft een verleden als oud-predikant van

de Vredevorstkerk. Zijn jaarlijkse komst trekt altijd vele kerkgangers uit het Beverwijkse.



Nieuwe dominee!

Op zondag 6 augustus beklom dominee Van Nierop voor de eerste keer de preekstoel in onze kerk. Zo'n 55 kerkgangers kwamen luisteren naar de nieuwe herder. In de sfeervolle, met bloemen versierde kerk werd het een mooie dienst die de indruk achterlaat dat we het met elkaar wel zullen kunnen vinden!

Na afloop kreeg de dominee bij de gang naar de koffie met petit fours in de consistorie van iedere kerkganger een bloem: de grote bos die ontstond symboliseerde de veelkleurigheid en veelvormigheid van onze Wijk aan Zeese gemeenschap. We heten ds. Van Nierop en zijn vrouw van harte welkom in onze gemeenschap!

Zegen de dag, God, die wij zijn binnengegaan.

Zegen de mensen tot wiens heil en vreugde onze arbeid zal mogen dienen.

Waak over ons, dat wij oprecht en gewetensvol ons werk verrichten.

Woon in ons met Uw genade en vertroosting,

Opdat wij ook de moeilijke dingen aandurven en kunnen dragen.

Draag en beschut, bemoedig en verblijd allen die wij in het hart dragen.

Erbarm U over heel de wereld en leid uw mensen, groot en klein, naar vrede en volkomenheid.

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)



Giften

In de afgelopen maanden kregen we weer een flink aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor het Preekbeurtenfonds:

€ 200 + 2x € 25 + 2x € 22,22 + 2x € 17,50 + 3x € 50 + € 300

- voor de Wijkkas:

2x € 17,50 + € 250 + € 50 (wijkberichten) + € 350 (onderhoud kerkhof) + € 250

- voor de Vrienden van de Kerk: (Onderhoud en orgel)

€ 200 + 2x € 17,50 + 2x € 22,50 + 2x € 100 + € 50

Hartelijke dank voor uw steun voor onze plaatselijke gemeenschap!

Vallen kun je alleen, maar om op te staan is de hand van een vriend nodig.



Koffierooster

Voor de komende twee maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:

03-09	Koos Harberts en Leida van Leersum
01-10	Margriet vd Berg en Barbara de Bree
15-10	Tini v.d. Heuvel en Janke van Wieren
29-10	Truus Cupido en Margriet vd Berg

Het kost nog steeds de grootste moeite om het koffierooster draaiende te houden: als u een keer wilt meehelpen: graag!!

De werkzaamheden bestaan uit het vanaf ongeveer half tien klaarzetten van koffie, melk, suiker en koekjes en het zetten van de potten koffie en thee.

Oecumene

VREDESWEEK 2017: DE KRACHT VAN VERBEELDING

“De kracht van verbeelding is enorm. Het stelt ons in staat om te zien wat er niet is. Het maakt mensen tot visionairs en tot fantasten. Het geeft mensen de kans in uitzichtloze situaties een voorstelling te maken van een wereld die vreedzaam en rechtvaardig is.”

Aldus de Landelijke Vredesorganisatie PAX die in Nederland de motor is rond de jaarlijkse Internationale Vredesweek.



Wat is de kracht van verbeelding anno 2017?

Het is de krachten bundelen met creatieve jonge en oude mensen, met vriend en vijand en geloven dat het anders kan en dat laten zien en delen met anderen. Laat je verrassen door een nieuwe kijk op de werkelijkheid.

In de St. Odulphuskerk te Wijk aan Zee is de start van deze week op zondag 17 september met een oecumenische viering waarin dit jaarthema centraal staat.

Aanvang van de viering 9.30 uur, voorgangers zijn ds. A. van Nierop en pater R. Putman. Het Odulphuskoor zingt o.l.v. Dory Zuid en wordt aan het orgel begeleid door Piet de Reuver.

Diner van de Eenheid.

Zaterdag 23 september is de afsluiting van de Vredesweek. Vanwege het Lutherjaar is dit een bijzondere afsluiting in de Grote Kerk van Beverwijk, daar waar ooit de christenen onverdeeld bij elkaar kwamen. Het wordt een diner met theater, muziek en zang, feestelijk en lichtig gepresenteerd waar alle christelijke geloofsgemeenschappen elkaar ontmoeten. Vanaf begin september kunt u zich op speciale lijsten aanmelden voor deelname bij uw eigen geloofsgemeenschap. De algehele organisatie is in handen van de Sint Eloy Geloofsgemeenschap Beverwijk. Aanvang 16.00 uur.



OECUMENISCHE BIJBELKRING

Maandag 4 september start de 36e jaargang van de oecumenische Bijbelkring Wijk aan Zee. Deze eerste avond zal de kennismaking met ds. Van Nierop centraal staan. Hij werd onlangs bevestigd als de nieuwe predikant voor Beverwijk en Wijk aan Zee.

Aanvang 19.30 uur Plaats van samenkomst is de consistorie van de Dorpskerk.



Cultuur in de kerk.

In het kader van de zomerreeks optredens in onze kerk is er op zondag 3 september om 12.30 uur het "concert "Wintervlinders" met zangeres Sylvia Brandse. Sylvia zingt Carole King met Ruud Zijl en Dave Bos. In het voorprogramma is te horen: jong talent met Sara en haar band.

De afsluiting van het seizoen is op zondag 1 oktober met “Herfststorm” daarin treedt op de bekende en in Beverwijk wonende operazanger Marco Bakker. In het voorprogramma treedt jong talent Levi op.



Bij het vorige optreden in de kerk van een flamingo gitarist met dansers, zat de kerk bijna vol! De toegang is gratis maar er is een open schaal collecte na afloop. Een deel van deze opbrengst komt maandelijks ten goede van de kerk.

Herstel.

Afgelopen augustusmaand is een groot deel van het pleisterwerk in de kerk, waar door veroudering schade was ontstaan, afgekrabd en opnieuw gewit. De muren zijn daar weer aardig van opgeknapt. Helaas zaten een aantal plekken aan de noord-oost muur erg hoog, daar hadden we een speciale (loodzware) lange ladder voor nodig. Ondanks de hoogtevrees is er geklommen en gekrabd, geborsteld en gewit en het ziet er nu op het eerste oog weer aardig uit.

Zodra de stukken pleisterwerk beginnen los te komen worden er regelmatig opmerkingen gemaakt dat de “muren er niet zo best uitzien”. Als het dan weer opgeknapt is, hoor je niets meer, dan is het weer zoals het hoort. Achter de schermen zit er echter heel wat uren werk van vrijwilligers in.....!

Het levert echter altijd een enorme ravage op als je begint met krabben: steeds grotere plakken blijken los te laten en storten naar beneden op de banken. Het opruimen van de troep na afloop kostte meer tijd dan het werk zelf....

Verder is er roestend ijzerwerk bij de ophanging van de preekstoel en de gezangenborden afgebikt, in de menie gezet en zwart geverfd. De door de druk van het roesten ontstane scheuren zijn gedicht en gewit.

Voor alle zekerheid is er nog wat houtwerk met (oude?) houtwormgaatjes met bestrijdingsmiddelen behandeld. Daarmee zit de zomerklus er weer op.



Een zorgelijk punt blijft de muur achter het orgel. Na het herstel van deze muur nu bijna twee jaar terug, is de muur weer volledig aan het verpoederen; niet alleen het hypermoderne witsel maar ook de afwerklaag van het pleisterwerk laat al weer los en veroorzaakt een chaos op het orgelbalkon. We zijn met de stucadoor in overleg over oorzaak (water uit de toren?) en een mogelijke oplossing.

*Heer,
Ik weet niet wat morgen zijn zal.
Evenmin weet ik
wat er na dit leven komt.
Zij die Uw liefde kennen
Vertrouwen blindelings
Op Uw bedoelingen.
Geef mij dit vertrouwen, Heer!*

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Thema 2017: Boeren, burgers en buitenlui

In het weekend van 9 en 10 september 2017 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt, of om mee te doen aan een eenmalige activiteit.

Ook onze kerk zal dit jaar weer geopend zijn voor bezoekers. Het is al weer een aantal jaren geleden dat we voor het laatst meegedaan hebben: door het teruglopend aantal vrijwilligers was de bemensing op zo'n dag niet meer haalbaar. De organisatie van Cultuur in de Kerk van Elly Kroezen neemt dit jaar de organisatie op zich. Mensen lopen rond die over de kerk kunnen vertellen en ansichtkaarten, boekjes en folders zullen te koop zijn.



Op de achterbank

Graag wil ik een herinnering schrijven over personen die de laatste jaren altijd op de achterbank zaten in onze kerk en ons zijn ontvallen. Allereerst over Evert van Leersum die samen met Leida jaren lang in de kerk koster waren en hielpen met het jeugdwerk. Zo'n 50 jaar geleden kwamen ze in Wijk aan Zee wonen in een zomerhuis op de Verlengde Voorstraat bij de familie Hennen.

Zij hielpen mee in de kerk en met Evert mocht ik de Duitse diensten doen in onze kerk. In de zomer om 9 uur ging een Duitse dominee voor die bij de dames Swalve op de Zeecroft verbleef. Evert was de organist en ik mocht voor koster spelen en de liedboekjes uitdelen. Het was een race tegen de klok want om 9.45 uur moest de dienst afgelopen zijn want dan kwamen de kerkgangers binnen voor de dienst om 10.00 uur.

In de tijd van juffrouw Swalve ging Evert na de dienst liederen van Johannes de Heer spelen en dan was het dringen boven bij het orgel om mee te zingen.

Ook wil ik mijn herinneringen aan Jan van den Heuvel met u delen, die samen met zijn vrouw Marty veel voor onze kerk heeft betekend. Wanneer we een rommelmarkt gingen organiseren voor onze kerk dan waren zij er bij om een helpende hand te bieden. Ook met de kerk versieren met de kerst was Jan er bij om te helpen. De versieringen met dennengroen en lampjes langs de muren was Jan op het lijf geschreven. Wanneer Addy Geudeke de koffie klaar had, dan kwamen de koeken die Jan had meegenomen op de tafel om onder het genot van een kopje koffie met elkaar te delen.

Van deze plaats wil ik de families Van Leersum en Van den Heuvel, en in het bijzonder Evert en Jan bedanken voor hun werkzaamheden in onze kerk. Moge zij in vrede rusten!

Klaas van Amersfoort.



Inleveren kopij voor Wijkberichten november 2017 vóór
25 oktober via: ml@mlindeman.nl