

Jaargang 29, nummer 4.

# Wijkberichten



**Dorpskerk**  
**Wijk aan Zee**  
Juli - augustus 2017

## Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

## Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)  
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee  
0251-822705 ~ [ivanwieren@live.nl](mailto:ivanwieren@live.nl)

H. van Heerden (ouderling)  
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee  
0251-375736 ~ [hvh09@yahoo.com](mailto:hvh09@yahoo.com)

B. van den Berg (diaken)  
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin  
0251-211898 ~ [bertilvandenbergh@hotmail.com](mailto:bertilvandenbergh@hotmail.com)

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)  
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin  
0251-227612 ~ [ml@mindeman.nl](mailto:ml@mindeman.nl)

**Consistorie** tel. 0251-374070

## Bankrekeningen

- Preekbeurtenfonds  
rekeningnummer NL30INGB0003676071  
t.n.v. PBF Dorpskerk Wijk aan Zee
- Wijkkas  
rekeningnummer NL44INGB0008249175  
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- Onderhoudsfonds & restauratie orgel  
rekeningnummer NL45INGB0007659979  
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.

# Welkom

2 juli, 10.00 uur:

Ds. M. Visser te Heemskerk.

\*

16 juli, 10.00 uur:

Ds. S. Schippers te Scharnegoutum.

\*

23 juli, **9.30 uur**:

Oecumenische zomerdienst in de St. Odulphus.

drs. J. de Wildt en drs. M. Lindeman

\*

30 juli, 10.00 uur:

Ds. Sytze de Vries te Schalkwijk.

\*

6 augustus, 10.00 uur:

Ds. A. van Nierop.

\*

20 augustus, 10.00 uur:

Ds. S. Zitman te Zwolle.

\*

27 augustus, 10.00 uur:

Oecumenische zomerdienst in de Dorpskerk,

Mevr. J. van Wieren en drs. J. de Wildt

## in onze Kerk!

## Rondom de Diensten



Op 2 juli komt uit Heemskerk ds.

Marco Visser naar onze kerk om voor te gaan. Eén keer per jaar komt hij bij ons langs om het contact met onze buurgemeente te “onderhouden”. Gezien de kwaliteit van zijn diensten zou je wensen dat hij vaker tijd had!

Zondag 16 juli brengt ons een gastpredikant uit het verre Friesland. Sebastiaan Schippers is in Velsen-Noord als voorganger begonnen en later naar het noorden verhuisd. Niet alleen als voorganger maar ook als organist is hij vaak in onze kerk te gast. Ook deze zondag zal dat gebeuren; 's middags heeft hij nog een verrassing voor ons in petto! Daarover leest u verderop meer.

Iedere zomer hebben we twee extra oecumenische zomerdiensten in ons dorp omdat er die zondag geen enkele kerk open zou zijn. Ook dit jaar houden we aan deze traditie vast: Op 23 juli komen we samen in de St. Odulphus (9.30 uur!), op 27 augustus in de Dorpskerk.

30 juli, de 5<sup>e</sup> zondag van de maand, brengt ons de bekende predikant en tekstdichter Sytze de Vries. Ongeveer 10% van de teksten van de liederen in het nieuwe liedboek komen uit zijn pen. Hij preekt niet zo veel meer in het land maar voor Wijk aan Zee maakt hij jaarlijks nog een uitzondering. De aansluitende voortreffelijke lunch op de Zeestraat 99 zal daar vast bij helpen...

Zondag 6 augustus preekt onze nieuwe predikant ds. Van Nierop voor het eerst in onze kerk. Een mogelijkheid om hem in de kerkdienst te horen en na afloop bij de koffie kennis te maken. We hopen dat velen dat ook zullen doen.

Op 20 augustus komt er opnieuw een “oude” bekende: ds. Zitman uit Zwolle. Hij is bij ons een welbekende gast omdat hij

jarenlang predikant van Heemskerk was en in die tijd ook regelmatig als gast voorging bij diensten in Wijk aan Zee.



## **Nieuwe dominee!**

Op zondag 25 juni is in de Vrededorstkerk onze nieuwe dominee in zijn ambt als predikant van Beverwijk-Wijk aan Zee bevestigd. Het was een mooie dienst in een weer eens bomvolle kerk.

In Wijk aan Zee kunnen we voor het eerst met hem kennismaken op zondag 6 augustus, als hij voor het eerst voorgaat in de Dorpskerk.

Op dit moment is afgesproken dat ds. Van Nierop 6x per jaar in Wijk aan Zee voorgaat. We proberen deze zondagen over het jaar te verspreiden.

We heten ds. Van Nierop en zijn vrouw van harte welkom in onze gemeenschap!

Zijn adres is: Heemskerkerweg 270 1945 TL Beverwijk.

Telefoon: 0251-295703.

email: [predikant.pgbwz@gmail.com](mailto:predikant.pgbwz@gmail.com)



## Giften

In de afgelopen maanden kregen we weer een aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor het Preekbeurtenfonds:  
 $€ 75 + 2x € 25 + 2x € 22,22 + 2x € 17,50 + 2x € 100 + € 200$
- voor de Wijkkas:  
 $2x € 17,50 + € 100 + € 30$
- voor de Vrienden van de Kerk: (Onderhoud en orgel)  
 $€ 100 + 2x € 17,50 + 2x € 22,50$

Hartelijke dank voor uw steun voor onze plaatselijke gemeenschap!

## Je ziet ze niet, maar....

Je ziet ze niet, die klokken in de toren, maar hoort ze wel!

Op zo'n 33 meter hoogte hangen in een indrukwekkende klokkenstoel 3 luidklokken die boven ons dorp hangen.

Meestal hoort u op zondag slechts één klok luiden die u ter kerke roept, het is onze grote klok. Deze klok van gieter François Hemony uit Amsterdam stamt uit 1658 en heeft een diameter van 81,8 cm.

De klok weegt 364 kg. Hij draagt als opschrift: "Cantabo Domine Altissimi. F.Hemoy me fecit Amstelod. Ao 1658" Deze tekst betekent: Ik zal de Heer zingen die mij weldoet en de Naam van de Allerhoogste loven. F. Hemony heeft mij gemaakt in Amsterdam anno 1658.

Deze klok heeft op wonderbaarlijke wijze de Tweede Wereldoorlog overleefd. In 1943 haalden de Duitsers hem uit de toren om te laten

smelten. Vanwege zijn historische waarde werd hij voorlopig opgeslagen en pas eind 1944 in een schip ingeladen. Doordat het schip waarmee hij naar Duitsland werd vervoerd door onbekende oorzaak (moedwillig?) zonk op het IJsselmeer bleef hij behouden en keerde na de oorlog terug in de toren. Gelukkig voor de luider is hij in de vorige eeuw geëlektrificeerd, zodat het omzetten van een schakelaar de klokkenmotor nu in beweging zet.



Naast deze klok zijn er eind vorige eeuw twee klokken van Eijsbouts in Asten opgehangen. Deze klokken komen uit de toren van de voormalige kerk “De Opgang” in Wijk aan Duin en werden bij de sloop van deze kerk uitgenomen en naar Wijk aan Zee gebracht. Zij zijn uit 1959 en wegen resp. 205 en 145 kg. De ene draagt het opschrift “de Meester is daar” en de andere: “en Hij roept u”

Deze twee klokken worden handmatig geluid met touwen.

Bij feestelijke gelegenheden luiden alle drie de klokken wat een “stads” effect geeft. Daarnaast wordt de grootste Eijsbouts klok geluid als er een overlijden van een gemeentelid bekend wordt: hij slaat dan het aantal jaren van de leeftijd. Ook kleppert hij (de klepel raakt dan aan één kant de klok, de “doodsslag”) bij het binnendragen van de overledene voor of bij de kerkdienst.

Misschien zult u voortaan bij het wandelen naar de kerk op zondagmorgen met een ander oor luisteren naar het gebeier...?



## **In memoriam.**

Op 9 juni overleed in het Rode Kruis Ziekenhuis ons gemeentelid de heer Johannes Albertus van den Heuvel. Vier jaar geleden kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijk ziek was maar hij heeft het in wat hij noemde zijn “blessuretijd” op zijn wilskracht om te leven nog lang volgehouden. Het zijn vier goede jaren geworden waarin nog veel beleefd en gedeeld is. Sinds midden jaren “70 woonden Jan en Marty in Wijk aan Zee en zij zijn altijd zeer actief betrokken geweest bij onze kerk. Dit varieerde van bezoekwerk, klussen en lidmaatschap van het koor.

Ook na de verhuizing naar Beverwijk bleef Jan aan het werk voor de kerk, afgelopen jaar verzorgde hij in december nog de elektra voor de kerstversiering.

Hij was een religieus mens die een vast vertrouwen had op wat er zou komen aan het einde van dit aardse leven. In die geest hebben hij en Marty dan ook de uitvaartdienst zelf samengesteld: liederen en lezingen zorgvuldig overwogen.



Na een dankdienst voor zijn leven in een volle kerk op 17 juni, is hij op ons kerkhof in het familiegraf te rusten gelegd.

Jan van den Heuvel werd 78 jaar oud.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen en we wensen hen Gods nabijheid toe bij het verwerken van dit verlies van een zo bij het leven betrokken mens.

*De dood is de horizon van ons leven, maar de horizon is niets anders dan de grens van ons gezichtsveld.*



## **Koffierooster**

Voor de komende twee maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:

02-07	Koos Harberts en Tini van den Heuvel
16-07	Margriet vd Berg en Leida van Leersum
30-07	Barbara de Bree en Janke van Wieren
06-08	Truus Cupido en Margriet vd Berg
20-08	Leida van Leersum en Koos Harberts
27-08	Tini van den Heuvel en Barbara de Bree

Het kost de grootste moeite om het koffierooster draaiende te houden: als u een keer wilt meehelpen: graag!!

De werkzaamheden bestaan uit het vanaf ongeveer half tien klaarzetten van koffie, melk, suiker en koekjes en het zetten van de potten koffie en thee.

*Schildpadden kunnen meer over de weg vertellen dan hazen.*

*(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)*

## Orgelconcerten in de Grote Kerk.



Op 23 juni 2017 zal organist Evan Bogerd de 2017 concertserie openen. Evan is met zijn 24 jaar de jongste concertgever ooit in onze serie momenteel studeert hij bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. In 2016 maakte Bogerd zijn eerste cd. Deze cd werd opgenomen op het beroemde Müller orgel van de St. Bavo te Haarlem.

Evan Bogerd is organist van het befaamde Knol orgel van de Grote of St. Stephanuskerk te Hasselt en het fraaie 'Holthuis' orgel in de Gereformeerde Kerk te Hasselt. Daarnaast is Bogerd tevens de vervangend organist van de Westerkerk te Amsterdam. Het programma in Beverwijk bestaat uit werken van N. Bruhns, Sweelinck, vader en zoon Bach, Pachelbel en een improvisatie.

Willem van Twillert bespeelt op **7 juli 2017** het orgel, Willem van Twillert kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn oom Jacques de Jong. Vanaf 1970 studeerde hij aan het Sweelinck conservatorium te Amsterdam bij Piet Kee (orgel, improvisatie en compositie). In 1976

behaalde hij het praktijkdiploma Kerkmuziek en in 1978 het diploma Uitvoerend Musicus cum laude (gemiddelde cijfer een 10).

Een beurs stelde hem van 1978 tot 1981 in de gelegenheid zich te specialiseren in oude muziek bij Gustav Leonhardt. In 1976 was hij de eerste (en tot nu toe enige) Nederlandse finalist van het Franse concours Grand Prix de Chartres.

Het programma in Beverwijk bestaat uit 5 eeuwen orgel muziek, het oudste werk is uit 1450 en jongste werk van eigen hand, een voorbedachte improvisatie op een psalm.

Op **21 juli** komt Gerrie Meijers een concert verzorgen. Gerrie Meijers is organist en pianist. Haar docenten orgel waren Johan van Dommele en Hans van Nieuwkoop. Op de internationale orgelconcoursen van Toulouse en Nijmegen won ze prijzen en van de Soci t  Academique "Arts-Sciences-Lettres" ontving zij de zilveren medaille vanwege haar verdiensten voor de Franse muziek. Zij is organist van de Remonstrantse Kerk te Haarlem.

Het programma van Gerrie bestaat uit werken van Joh. Chr. Kittel, J.S. Bach en een speciale verrassing.

Op vrijdag **4 augustus** komt Bas de Vroome naar Beverwijk voor zijn orgelbespeling. Bas de Vroome (1962) studeerde vanaf 1974 bij Jacques van Oortmerssen en vanaf 1980 bij Piet Kee en Klaas Bolt. Bas de Vroome is als organist verbonden aan de PKN te Delft en als zodanig hoofdorganist van de Oude en Nieuwe Kerk waar hij de 4 fraaie historische orgels bespeelt.

Het programma in Beverwijk bestaat uit werken van J.S. Bach, Engelse orgelmuziek van John Stanley en William Boyce en een trio sonate van H Distler.

Op vrijdag **18 augustus** zal Cor Ardesch uit Dordrecht de zomeravond orgelserie afsluiten. Cor Ardesch (\*1959) studeerde orgel bij Piet Kee aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Sinds 1998 is Cor Ardesch organist van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Dordrecht. Op 26 september 2007 werd Cor Ardesch tijdens de ingebruikname van het Bach-orgel benoemd tot

stadsorganist van Dordrecht. In december 2008 startte Cor Ardesch een groot project waarbij alle werken van Johann Sebastian Bach, gespeeld op het Bach-orgel, op CD werden vastgelegd. Het programma voor Beverwijk bestaat uit orgelwerken van Kittel, J.S. Bach, de Nederlandse componist/organist Bert Matter en een improvisatie van eigen hand.

Alle concerten beginnen om 20.00 uur. Toegangsprijs orgelconcerten € 7,50 inclusief programma overzicht orgelconcerten Grote Kerk van Beverwijk seizoen 2017.

Teven zijn er een viertal Barokconcerten in de Grote Kerk: op 16 juni 1e barokconcert door Schifanoia, op 30 juni 2e barokconcert Kit Spencer Harp en Talitha Cumi Witmer Theorbe. En op 14 juli en 28 juli volgen het 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> concert in deze serie.

<http://www.pknbeverwijk.nl/orgelconcerten>

## **CD**

### **VERBORGEN PARELS VAN MICHAËL MAARSCHALKERWEERD**



Twaalf fraaie Maarschalkerweerdorgels op bijzondere locaties door heel Nederland worden voor het voetlicht gebracht door vier bekende Nederlandse organisten. Gerrit Christiaan de Gier, Eric Koevoets, Gerben Mourik en Arjan Leistra nemen een gevarieerd programma op van muziek daterend van begin 19e eeuw tot nu, passend bij het type orgel. Het resultaat is een box bestaande uit vier CD's met een

toelichtend CD-boekje. Op CD 1 worden een viertal werken op ons Wijk aan Zeese orgel ten gehore gebracht.

De CD-box wordt in een beperkte oplage van 500 stuks uitgebracht en wordt dus een echt collectors-item.

De prijs is € 23,90 inclusief verzendkosten. In het cd boekje zijn het programma en de disposities en afbeeldingen van de orgels

#### BESTELLEN:

Maak het bedrag van € 23.90 ( € 19,95 CD-box en € 3.95 porto) per CD-box over op bankrekening NL73 INGB 0006 6582 41 t.n.v. van de Stichting Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015, o.v.v. aantal en 'CD-box', en uw adres. Zij sturen u de CD-box binnen enkele dagen naar u toe.



## **Orgelconcert in Wijk aan Zee.**

Als u ons prachtige orgel weer eens een keer “live’ wilt horen als concertorgel en niet alleen als begeleidingsinstrument in de eredienst dan heeft u daarvoor de kans op zondagmiddag 16 juli.

Die ochtend is Sebastiaan Schippers voorgegaan in de eredienst maar hij komt 's middags terug om een orgelconcert te geven. Wie hem wel eens eerder gehoord heeft op ons orgel weet dat dit een oren-openende ervaring is: wat een klanken zitten er in die kas verborgen!

Het concert begint om 15.00 uur, de toegang is gratis, na afloop is er een collecte om de onkosten te bestrijden.

## **Cultuur in de kerk.**

Ook dit jaar zijn er elke eerste zondag van de zomermaanden culturele activiteiten in onze kerk.

Op deze manier presenteren we in Wijk aan Zee de culturele potentie van ons dorp en brengen we de monumentale Dorpskerk op een andere manier onder de aandacht van de mensen.

In juni was er een uniek concert van 8 samenspelende harpen waar veel belangstelling voor was.

a.s. zondag 2 juli wordt de kerk gevuld met de klanken van het jong talent van de Plus+klas van de Beverwijkse Muziekschool. Dit optreden is onderdeel van het Jutterspad. Aanvang 13.00 uur.

Op 6 augustus presenteren we "Flamenco aan Zee" met Serge Héman en in het voorprogramma een demonstratie flamencodans.

3 september brengt ons "Oude schatten" met Sylvia Brandse die werken zingt van Billie Holiday. In het voorprogramma is er jong talent te horen.

De afsluiting van het seizoen is op 1 oktober: "Herfststorm" met operazanger Marco Bakker. In het voorprogramma Jong talent Levi. Deze concerten beginnen 12.30 uur. Er is elke uitvoering een korte pauze waarin een drankje te koop is.

## **Bijbelkring op excursie naar Museum Kennemerland.**

In mei heeft de Oecumenische Bijbelkring Wijk aan Zee het jaarlijkse uitje gehad, waarmee traditiegetrouw elk seizoen van de Bijbelkring

wordt besloten. Het uitje was dit jaar dichtbij. Dat is makkelijk en scheelt kosten, maar het was niet minder interessant! We bezochten het Museum Kennemerland, gevestigd in het voormalige Gemeentehuis van de gemeente Wijk aan Zee en Duin tegenover kasteel Westerhout. Onze gids was Jan de Wildt, die al jarenlang actief is in de Bijbelkring, maar ook bij het Historisch genootschap Midden Kennemerland.

Jan had speciaal voor ons een aantal bijzondere etsen opgezocht met Bijbelse voorstellingen, die het museum in bezit heeft maar nooit tentoonstelt. Heel bijzonder om ze te zien! Verder was het leuk om oude voorwerpen te zien uit deze regio, vooral de prachtige tapijten die vroeger in de Beverwijkse tapijtfabriek Kinheim werden gemaakt en het Velsler aardewerk, waarvan het museum een grote collectie bezit.

We vielen met onze neus in de boter, want er was ook een bijzondere tentoonstelling van schilder Sipke van der Schaar, die in deze regio woonde en in Wijk aan Zee en omgeving veel schilderijen heeft gemaakt. Het was ook interessant om foto's te zien van de piepkleine christelijke boekenkraam, die destijds op het strand in Wijk aan Zee stond. Tot slot gebruikten we de lunch bij de brasserie in Westerhout.



### **Ouder worden....**

*Janny heeft problemen met het naderen van haar 30<sup>ste</sup> verjaardag en is gevoelig voor elk onverwacht teken van het voortschrijden van de jaren.*

*Op een ochtend ziet ze dikke grijze haar en wijst geschrokken naar haar voorhoofd.*

*“Heb je dat gezien!?”vraagt ze haar man.*

*“Wat gezien?” wil hij weten, terwijl hij haar aandachtig aankijkt.*

*“Die rimpels??”*

*(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)*



Inleveren kopij voor Wijkberichten september-oktober 2017 vóór  
25 augustus via: [ml@mlindeman.nl](mailto:ml@mlindeman.nl)