

Jaargang 29, nummer 3.

Wijkberichten



Dorpskerk
Wijk aan Zee
Mei - juni 2017

Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee
0251-822705 ~ jvanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee
0251-375736 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ mlindeman@online.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- Preekbeurtenfonds
rekeningnummer NL30INGB0003676071
t.n.v. PBF Dorpskerk Wijk aan Zee
- Wijkkas
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- Onderhoudsfonds & restauratie orgel
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden der Kerk te Wijk aan Zee.

Welkom

4 mei, 18.45 uur:

Oec dienst bij de Dodenherdenking.
Pastor N. Smit en drs. M. Lindeman.

*

7 mei, 10.00 uur:

Ds. D. Fisser te Amsterdam

*

21 mei, 10.00 uur:

Ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden

*

25 mei, Hemelvaartsdag, 10.00 uur
Oecumenische tentviering op de Dorpsweide.

*

4 juni, 19.30 uur:

Pinksteren, oec. dienst in de St. Odulphuskerk
Mevr. pastor K. Kint en drs. M. Lindeman.

*

18 juni, 10.00 uur:

Dr. D. van Arkel te Castricum.

*

25 juni, 10.00 uur:

Intrededienst ds. A. van Nierop in de
Vredevorstkerk te Beverwijk.

in onze Kerk!

Rondom de Diensten



Op 4 mei herdenken wij de gevallen van de oorlogen in onze wereld en in het bijzonder de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Het programma vindt u verderop in deze editie.

7 mei brengt ds. Fisser uit Amsterdam weer naar ons dorp. Het is voor hem en ons altijd een vertrouwd gevoel om bij elkaar te zijn in de oude Dorpskerk: er liggen vele gezamenlijke stappen.

Op 21 mei komt onze oud-predikant ds. Bellwinkel naar Wijk aan Zee om voor te gaan.

Op Hemelvaartsdag komen we bijeen voor de jaarlijkse tentdienst op de Dorpswei. Een werkelijk evenement dat in de hele regio bekendheid heeft gekregen. Vandaar ook de inmiddels honderden aanwezigen!

Met Pinksteren gaan we weer schuilen onder één dak, dit jaar in de Odulphuskerk. Denk erom: half tien aanvang. De gezamenlijke Pinksterdienst is de bekroning van nu al 35 jaar oecumenisch werk in ons dorp: we zijn voorlopers in deze beweging!



Zondag 18 juni komt ds. Van Arkel uit Castricum naar ons dorp. Hij was vorig jaar voor het eerst gastpredikant en zijn dienst heeft diepe indruk gemaakt. Ondanks het feit dat hij een drukbezet voorganger is, komt hij ook dit jaar weer naar de Dorpskerk.

Op 25 juni gaan we naar Beverwijk om onze nieuwe predikant te begroeten: die ochtend is er de intrede van ds. Van Nierop. Een bijzonder moment waarna u in de gelegenheid komt tijdens de koffie om met hem en zijn vrouw kennis te maken.

We hopen dat we velen van u zullen mogen ontmoeten op één of liefst meerdere van deze zondagen in onze gemeenschap!



Giften

In de afgelopen maanden kregen we weer een indrukwekkend aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor het Preekbeurtenfonds:
€ 50 + 3x € 25 + 2x € 22,22 + 2x € 17,50
- voor de Wijkkas:
2x € 17,50 + € 100
- voor de Vrienden van de Kerk: (Onderhoud en orgel)
€ 250 + 2x € 17,50 + € 22,50
- voor Wijkberichten: € 10

Hartelijke dank voor uw steun voor onze plaatselijke gemeenschap!



In memoriam 1.

Na ruim een jaar ziek te zijn geweest, overleed in de nacht van 28 februari op 1 maart ons gemeentelid en onze oud-organist Evert van Leersum.

Evert werd op Texel geboren en ontmoette de uit Lisse afkomstige Leida. Na hun huwelijk zijn Evert en Leida naar Wijk aan Zee gekomen en zij werden al snel het kostersechtpaar van onze kerk. Menig uurtje brachten zij met hun drie kinderen, stofdoek en zuiger tussen de banken door! Als kind had Evert al orgel gespeeld en in Wijk aan Zee werd er zo nu een dan een beroep op hem gedaan om mejuffrouw Swalve te vervangen. Zij bleef tot ver in de tachtig doorspelen, zelfs toe ze haar eigen spel en de gemeentezang al nauwelijks meer kon horen... Na haar uiteindelijke "pensionering" nam Evert het begeleiden van de eredienst van haar over en omdat hij het beter dan goed wilde doen, bracht hij menig zaterdagmiddag én avond door op de orgelbank om te oefenen. Hij was na de restauratie de eerste organist sinds de jaren "60 die weer op het oude vertrouwde orgel speelde en

ook hij had er moeite mee iemand anders achter de toetsen van “de Oude Dame” te laten zitten....!

Na het bereiken van de 80-jarige leeftijd nam hij, in een bomvolle Paasdienst afscheid van zijn periode als actief organist. Achteraf gezien: precies op tijd. Zijn gezondheid ging snel achteruit en na een periode van steeds verder verval van krachten overleed hij in het Hospice in Beverwijk. Hij is 82 jaar oud geworden

Na een afscheidsdienst op 7 maart die door meer dan 100 mensen bezocht werd, is Evert op ons kerkhof te rusten gelegd.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen en we wensen hen Gods nabijheid toe bij het oppakken van hun leven zonder deze geliefde echtgenoot en vader.

In Memoriam 2.

Op 24 maart 2017 overleed ons gemeentelid Grietje Trijntje Gerritse-Kortje.

Mevrouw Gerritse was een bekende verschijning in ons dorp. Ze woonde in een statige villa aan de Relweg die zij had ingericht met antiek uit haar familie maar ook met de vondsten van rommelmarkten en beurzen. Zij had een neus voor antiek en wist regelmatig fraaie objecten aan haar collectie toe te voegen.

Na de dood van haar man vereenzaamde zij langzaam en het was dan ook een zegen dat zij opnieuw in contact kwam met Joep, een Duitse werknemer van de Hoogovens die in hun zomerhuis had gewoond en met wie ze een vriendschapsband hadden opgebouwd. Joep was weduwnaar geworden. Ze pakten de vriendschap weer op en Gré was regelmatig in Duitsland te vinden. Daar is zij verongelukt door een noodlottige val van een trap. Na enige weken in leven te zijn gehouden, overleed zij uiteindelijk in Alkmaar.

Na een afscheidsdienst in onze kerk is zij bij haar man op Duinrust begraven.

Mevrouw Gerritse is 76 jaar oud geworden. Wij wensen haar zoon Jochem, zijn vrouw Annie en verdere familie sterkte toe bij dit zo onverwachte verlies.

DODENHERDENKING 2017

VRIJHEID GEEF JE DOOR

De jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van oorlog en geweld op 4 mei heeft dit jaar als onderliggend thema de kracht van het persoonlijke verhaal.

We kennen ze allemaal: Oorlogswinter van Jan Terlouw, het Dagboek van Anne Frank, de musical Soldaat van Oranje. Maar ook de verhalen van onze (groot)ouders over de oorlog, de razzia's, de kampen en het verdriet om hen die nooit meer terugkeerden. Ze ontroeren ons en doen ons beseffen hoe het is om in vrijheid te leven.

Het steeds weer vertellen van verhalen over de oorlog, welke oorlog dan ook, helpt ons om het leven voort te zetten, ook hier in ons land. En dat geldt zeker ook voor ons dorp Wijk aan Zee.

Daarom vertellen we straks weer het verhaal van de familie Belinfante en de jongens die op de Grebbeberg, in werkkampen en in de Oost allemaal het leven lieten. We hebben de opdracht om die verhalen te blijven vertellen en te delen met elkaar.



Programma van de herdenking:

18.45 uur oecumenische herdenkingsdienst in de Dorpskerk aan het Julianaplein, voorgangers pastor Nico Smit en drs. Marcel Lindeman m.m.v. het Themakoor Wijk aan Zee en Suzannah Corbett en Tim Gosen van basisschool de Vrijheid.

19.30 uur aanvang stille tocht met kranslegging en 1 minuut stilte bij het graf van de onbekende oorlogsvlieger, vervolgens naar het oorlogsmonument aan de Strandopgang Zuid.

19.40 uur toespraak wethouder Cecilia van Weel, gedicht door Sam Jongen van basisschool de Vrijheid en kranslegging diverse organisaties en dorpsbewoners afgewisseld met zang door Mannenkoor WaZMank.

20.00 uur twee minuten stilte afgesloten met het Wilhelmus Na de plechtigheid is er gelegenheid om in de Odulphuspastorie nog wat na te praten bij een kopje koffie of thee.



Koffierooster

Voor de komende twee maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:

07-05	Barbara de Bree en
21-05	Koos Harberts en Ria Rijswijk
18-06	Margriet vd Berg en Leida van Leersum

Tegen de stroom ingaan is de enige manier om bij de bron te komen.

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Oecumene.

PINKSTEREN : EEN OECUMENISCH FEEST

Op Zondag 4 juni 2017, de vijftigste dag na het Paasfeest, komen we deze keer bijeen in de Odulphuskerk om het feest van de Geest te vieren.

Dat doen we sinds 1993 al samen met onze broeders en zusters van de Odulphusparochie. Voor de vijftiengste keer, inderdaad. En dat zal een feestelijke viering gaan worden. We zullen zingen tegen de klippen op, bidden uit dankbaarheid dat dit al zo lang duurt, samen de vriendschapsmaaltijd houden en na de dienst met koffie, thee en een traktatie blij zijn dat de Geest des Heren ons zo bij elkaar heeft weten te houden, soms tegen de verdrukking in.

U bent allemaal van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren.

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorgangers: pastor Kiki Kint en Marcel Lindeman

Muzikale begeleiding: Odulphus- en Themakoorleden o.l.v. Dory Zuid met Piet de Reuver aan het orgel.



VERBINDEN – VERBAND – VERBONDEN

500 jaar na Luther

Oecumenische viering van woord, zang en gebed tijdens de viering van Hemelvaartsdag in de feesttent van het Meifestival op de Dorpsweide

In een versplinterde en individualistische maatschappij zijn we op zoek naar verbinding. Mensen hebben elkaar nodig.

In het Lutherjaar zoeken Christenen na 500 jaar reformatie weer verbinding met elkaar en op Hemelvaartsdag past ook de vraag of we verbinding kunnen ervaren met wat er buiten deze aarde is.

Deze thema's worden uitgewerkt in lezingen, gebeden en korte overwegingen afgewisseld met zang en muziek.

Voorgangers: pater Roland Putman, kapitein Ria Schuiter en dominee Kick Bras.

Het Themakoor Wijk aan Zee voert de samenzang aan, begeleid door het Muziekkorps van het Leger des Heils Kennemerland. Het Wijk aan Zee's Collectief WAZCO speelt passende songs.

Iedereen is van harte welkom in deze kerk zonder drempels.



Bijbelkring

De oecumenische Bijbelkring sluit het jaar af op 12 mei met een bezoek aan Museum Kennemerland en een aansluitende lunch. Het is weer een intensief maar boeiend jaar geweest!

De verschillende gastsprekers maakten dat het iedere keer weer een verrassing was hoe het gesprek zich zou ontwikkelen. Er is weer veel met elkaar nagedacht en van elkaar geleerd.

Gebed om Vrede

Heer, maak mij tot een instrument van Uw vrede.

Waar het het hart verscheurt, laat mij liefde brengen.

Waar wordt beschuldigd, laat mij vergeving schenken.

Waar verdeeldheid heerst, laat mij eenheid stichten.

Waar twijfel knaagt, laat mij geloof brengen.

Waar dwaling heerst, laat mij waarheid uitdragen.

Waar wanhoop mensen vertwijfelt, laat door mij hoop doen herleven.

Waar droefenis neerslachtig maakt, laat mij vreugde brengen.

Waar duisternis het zicht ontnemt, laat mij licht ontsteken.

Amen.

Franciscus van Assisi.

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Terug....

Op 25 april zijn de stoffelijke resten van Tanja van Amersfoort na 30 jaar teruggekeerd in Wijk aan Zee. Nadat zij door een noodlottig ongeval om het leven was gekomen, werd zij op Duinrust begraven. Dit jaar verliep het grafrecht en is er besloten haar naar Wijk aan Zee terug te brengen en te rusten te leggen in een nieuw familiegraf op ons kerkhof.



Inleveren kopij voor Wijkberichten juli-augustus 2017 vóór
25 juni via: ml@mlindeman.nl