

Jaargang 29, nummer 2.

Wijkberichten



Dorpskerk Wijk aan Zee

Maart - april 2017

Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee
0251-822705 ~ jvanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee
0251-375736 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ mlindeman@online.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- Preekbeurtenfonds
rekeningnummer NL30INGB0003676071
t.n.v. PBF Dorpskerk Wijk aan Zee
- Wijkkas
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- Onderhoudsfonds & restauratie orgel
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden der Kerk te Wijk aan Zee.

Welkom

*

5 maart, 10.00 uur:

Mevr. Ds. M. Myburgh te Amsterdam.

*

19 maart, 10.00 uur

Ds. B. Griffioen te Badhoevedorp.

*

2 april 10.00 uur:

Ds. G. van Doornik te Maassluis.

*

16 april, 10.00 uur:

Ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden, Pasen.

*

30 april, 10.00 uur

Pastor L. H. Stuifbergen.

in onze Kerk!

Rondom de Diensten



Op 5 maart gaat onze oud-predikante ds. Myburgh voor in de dienst in de Dorpskerk. Zij is predikante in Amsterdam maar kan lopende naar onze kerk komen: ze woont nu al weer een aantal jaren in Wijk aan Zee. Twee weken later gaat ds. Griffioen uit Badhoevedorp voor in de eredienst. Hij is vorig jaar voor het eerst als gastpredikant bij ons geweest en u weet het: we houden van tradities!

Op 2 april komt ds. Van Doornik uit Maassluis. Hij is welbekend in onze omgeving, niet alleen als gewaardeerde gastpredikant maar ook als oud-predikant van de Middelaarkerk in Beverwijk.

16 april is het Pasen en vieren we met elkaar de feestelijke wederopstanding van Christus uit de dood. Onze oud-predikant ds. Bellwinkel komt over uit Leiden om ons voor te gaan op deze feestdag.

De vijfde zondag van de maand april valt op de 30^{ste}, onze vroegere Koninginnedag. Pastor Stuifbergen zal dan voorgaan in de dienst.

We hopen dat we velen van u zullen mogen ontmoeten op één of liefst meerdere van deze zondagen!





Nieuwe predikant voor Beverwijk-Wijk aan Zee.

Het is nu zeker! De beroepingsprocedure is nu helemaal afgerond. Na de positieve uitslag van de stemming op de gemeenteavond, heeft de Kerkenraad het besluit om dominee Arrie van Nierop uit Zwijndrecht te beroepen bekrachtigd.

Zaterdag 18 februari ging een afvaardiging van Kerkenraad en Beroepingscommissie naar dominee Van Nierop in zijn woonplaats Doorn toe, om hem persoonlijk de beroepingsbrief en de daarbij horende papieren te overhandigen.

Dominee Van Nierop wilde géén gebruik te maken van de bedenktijd die er officieel nog is, want hij liet meteen aan de delegatie uit Beverwijk weten het beroep aan te nemen.

Het is nu dus zeker: Arrie van Nierop is de nieuwe predikant voor Beverwijk en Wijk aan Zee en zij zullen hun intrek nemen in de pastorie aan de Heemskerkerweg, bij de Vrededorstkerk. Dominee van Nierop is gehuwd en heeft twee volwassen kinderen die het huis uit zijn.

Op zondag 11 juni zal dominee Van Nierop afscheid nemen in zijn gemeente Zwijndrecht. Op zondag 25 juni is dan de

intrededienst in onze gemeente. Iedereen is van harte welkom om bij die dienst aanwezig te zijn!
In Wijk aan Zee is op die zondag geen dienst, dus iedereen die naar de intrededienst wil komen, kan dat ook doen.



Giften

In de afgelopen maanden kregen we weer een indrukwekkend aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor het Preekbeurtenfonds:
€ 50 + 3x € 25 + 2x € 22,22 + 2x € 17,50
- voor de Wijkkas:
2x € 17,50 + € 100
- voor de Vrienden van de Kerk: (Onderhoud en orgel)
€ 250 + 2x € 17,50 + € 22,50
- voor Wijkberichten: € 10

Hartelijke dank voor uw steun voor onze plaatselijke gemeenschap!



In memoriam.

Na ruim een jaar ziek te zijn geweest, overleed in de nacht van 28 februari op 1 maart onze oud-organist en gemeentelid Evert van Leersum. Hij is 82 jaar oud geworden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op maandag 6 maart van 19.30-20.00 uur in de Dorpskerk.

De uitvaartdienst vindt plaats op dinsdag 7 maart om 14.00 uur in de kerk waarna hij aansluitend op ons kerkhof begraven wordt. In een volgend nummer van Wijkberichten volgt een uitgebreid in Memoriam.



Koffierooster

Voor de komende twee maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:

| | |
|-------|--|
| 05-03 | Margriet vd Berg en Tini v.d. Heuvel |
| 19-03 | Truus Cupido en Barbara de Bree |
| 02-04 | Koos Harberts en Ria Rijswijk |
| 16-04 | Janke van Wieren en Margriet v.d. Berg |
| 30-04 | Truus Cupido en Tini v.d. Heuvel |

Een mens stoot zich vaak aan dingen waar hij overheen moet stappen.

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Oecumene.

VASTENTIJD, TIJD VAN INKEER EN BEZINNING

Ongeveer 10 jaar geleden werd in Wijk aan Zee gestart met z.g. sobere maaltijden aan het begin van de veertigdagentijd. Leden van

de Protestantse Gemeente en de Odulphusparochie zaten op Aswoensdag samen aan tafel.

De voorbereiding op het Paasfeest gebeurt inmiddels in breder oecumenisch verband met vastenmaaltijden waaraan leden van verschillende geloofsgemeenschappen uit Beverwijk en Heemskerk deelnemen. De Raad van Kerken IJmond Noord coördineert deze activiteit met succes, er zijn meer deelnemende geloofsgenootschappen dan woensdagvonden zodat er elk jaar wisselende plekken van samenkomst zijn en de belangstelling is groot.

Dit jaar is het centrale thema Sterk en dapper, Deel als Jezus! Jezus deelt Zijn kracht en Zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij krachtig Zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus en delen zoals Hij deelt!

Ook dit jaar zijn er weer zeven locaties waar we als christenen samen kunnen aanschuiven bij een simpele maaltijd van soep en brood. We leren elkaar steeds beter kennen en dat geeft een warm gevoel. We eten samen en overdenken de thema's met gebed en zang. Er wordt ook geld ingezameld voor een goed doel. Aanvang 18.00 uur

Data van de vastenmaaltijden:

1 maart: Aswoensdag, tijd van inkeer en bezinning. Odulphuskerk Wijk aan Zee. (deze avond: 17.30 uur maaltijd en aansluitend om 19.00 uur Aswoensdagviering)

8 maart Liefhebben, Apostolisch Genootschap, Jean Monnetstraat 1, Heemskerk

15 maart: Accepteren, Agathakerk, Breestraat, Beverwijk

22 maart Overdenken, Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden 152, Beverwijk

29 maart: Delen, Kritische Gemeente IJmond, Vrijburglaan, Heemskerk

5 april: Bevestigen, Leger des Heils, Geysendorfferlaan 4, Beverwijk

12 april: Stimuleren, PKN Dorpskerk, Kerkplein, Heemskerk

Opgave voor de maaltijd : Janke van Wieren tel. 822705.

Iedereen is van harte welkom!



Pasen 2017

Bij moderne benaderingen wordt de weg die Jezus ging vooral beschouwd en ervaren als een symbolische weergave van het proces van geestelijke bewustwording en vernieuwing. Dat proces vindt plaats in de mens die zich daaraan aandachtig wijdt vanuit inzicht en verlangen naar geestelijke groei.

Het levensverhaal van Jezus toont de geestelijke weg die een mens kan bewandelen. Hoewel het een leven betreft dat zo'n tweeduizend jaar geleden is geleefd, is het voor de mens van de 21ste eeuw nog steeds actueel. De moderne mens kan het evangelie gaan herkennen als een weergave van een innerlijk proces dat hij of zij in zichzelf kan laten voltrekken.

De mens die tijdens zijn leven op aarde deel krijgt aan de opstanding, heeft de dood overwonnen. Dat is de bekroning van het christelijke inwijdingsmysterie. Natuurlijk sterft het stoffelijke lichaam na verloop van tijd, maar de nieuwe persoonlijkheid die tijdens het leerproces van het leven tot stand gekomen is, beschikt over een verheerlijkt lichaam. De kruisdood is hét symbool van schuldloos lijden. Jezus aanvaardt het bewust, ondergaat het volledig, drinkt de beker van het noodlot leeg en herrijst op een hoger niveau.

Wij allen worden als het ware gekruisigd in de stof, in ons lichaam, in de onvermijdelijkheid van het lot van ons leven. Als we dat lot tot op de bodem durven voelen, worden we herboren als wijzere, betere mensen. Zachter en krachtiger, gevoeliger en zorgzamer. Dan zijn we Opgestaan!



Bijbelkring

Maandag 6 maart is de volgende oecumenische gespreksgroep. Als inleider komt ds. Wessel Westerveld deze keer met een verrassend thema. Aanvang **20.00 uur**. Plaats van samenkomst wordt de pastorie van de St. Odulphuskerk, de consistorie is niet beschikbaar i.v.m. een afscheidsbijeenkomst in de Dorpskerk. U bent van harte welkom.



Avondgebed

*Uw schepping God, is mooi,
Onzegbaar, Uw sterren stralen,
Uw maan staat stil te schijnen
en ik zit hier te staren en te denken,
de slaap wil maar niet komen.*

*Laat mij zo maar even,
Maar laat mij niet alleen,
Geef dat ik mij met een gerust hart
Kan overgeven aan de nacht
En aan U.
Amen.*

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Maarschalkerweerdorgel.

In 2015 heeft de Stichting 'Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015' uitgebreid stilgestaan bij het 100ste sterfjaar van de orgelbouwer Michaël Maarschalkerweerd.

In aansluiting hierop wil de Stichting in 2017 ter nagedachtenis van de orgelbouwer een unieke cd box uitbrengen waarop "verborgen parels" van Maarschalkerweerdorgels worden bespeeld door 4 organisten. Dit betreffen orgels die nagenoeg in originele staat verkeren en waarvan vaak (vrijwel) nog geen geluidsopnamen zijn gemaakt.

Voor deze cd is ook ons uit 1905 stammende orgel in Wijk aan Zeel uitgekozen om opgenomen te worden!

Dit klankdocument voor orgelliefhebbers zal bestaan uit een cd box met 4 cd's waarop 12 orgels te horen zullen zijn, gecomplementeerd met een uitgebreid boekje met orgel foto's en beschrijvingen.

De totstandkoming van deze cd-box is mogelijk geworden door de financiële steun van het Mondriaanfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De opname in Wijk aan Zee vindt plaats op zaterdag 22 april.

Zodra de cd beschikbaar komt, houden wij u daarvan op de hoogte.



Herstel.

Afgelopen herfst is een groot deel van het pleisterwerk in de kerk waar schade was ontstaan afgekrabd en opnieuw gewit, de muren zijn daar aardig van opgeknapt.

Toch zijn er nog een paar plekken waar het pleisterwerk ook nodig moet worden aangepakt. Die zitten echter nogal hoog: rond de noordelijke ramen en aan de noordoostkant van de muur. Een flinke ladder is daar voor nodig en een paar mensen zonder hoogtevrees.....

We willen er dit voorjaar mee aan de slag zodat we weer netjes de zomer in kunnen. De kaal gemaakte plekken moeten een paar keer opnieuw gewit worden na een droogperiode.

Het kan dus gebeuren dat u tijdens een kerkdienst plotseling geconfronteerd wordt met een reusachtige ladder die er op zondag nog staat....!



Inleveren kopij voor Wijkberichten mei-juni 2017 vóór
25 april via: ml@mlindeman.nl