

Jaargang 28, nummer 7.



Wijkberichten



**Dorpskerk
Wijk aan Zee**



december 2016 Kerstnummer

Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee
0251-822705 ~ jvanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee
0251-375736 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20b, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ ml@mindeman.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- Preekbeurtenfonds
rekeningnummer NL30INGB0003676071
t.n.v. PBF Dorpskerk Wijk aan Zee
- Wijkkas
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- Onderhoudsfonds & restauratie orgel
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.

Welkom



4 december 10.00 uur
Ds. D. Fisser te Amsterdam.
2^e Advent, viering Heilig Avondmaal
*

11 december, 10.00 uur
Pastor L.H. Stuifbergen, 3^e Advent.
*

18 december geen dienst !.
*

24 december 22.00 uur
Ds. B.J. Stobbelaar te Driehuis
Kerstnachtdienst
*

25 december 10.30 uur
Kerstmorgen, gezinsdienst
*

1 januari 2017: geen dienst!



in onze Kerk!



Rondom de Diensten

Op zondag 4 december gaat onze oud-predikant Ds. Fisser voor in een avondmaal dienst. In deze Advent periode is het een oude traditie om met elkaar om de tafel te zitten. De versierde kerk, de witgedekte tafel en het eeuwenoude zilver zullen weer voor een bijzonders sfeer zorgen.

De 3^e Adventszondag komt pastor Stuifbergen naar Wijk aan Zee om dicht bij de grote kerstboom zijn bijdrage te leveren aan onze opgang naar kerst.

Op zondag 18 december is er geen dienst: we zitten dan al heel dicht tegen de kerst aan.



Kerstmacht vieren we op 24 december 's avonds om 22.00 uur. Voorganger is de welbekende gastpredikant ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis. Het zal weer een sfeervolle avond bij kaarslicht worden in de prachtig versierde kerk!

Op kerstmorgen is er om 10.30 uur een gezinsdienst waarin weer een sfeervol kerstverhaal centraal zal staan. We zingen de traditionele liederen, luisteren naar het Kerstevangelie en tussen door genieten we met elkaar van koffie, warme chocolademelk en kerstbrood. De leden van de kerkenraad en Marjo organiseren deze altijd zeer bijzondere kerstochtend.

Giften

In de afgelopen novembermaand kregen we weer een aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor het Preekbeurtenfonds:
€ 22,22 + € 17,50 + € 25 + € 200 + € 100 en 2x € 50.
- voor de Wijkkas:
€ 17,50 + 2 x € 10.
- voor de Vrienden van de Dorpskerk:
€ 17,50 + € 22,50 + € 100 + € 50 + € 80.
- voor de Restauratie van de kerk: € 200 + € 50 + € 10.

Hartelijke dank voor uw steun voor onze gemeenschap!

Kerstconcerten.

In de kersttijd zullen er verschillende concerten zijn in ons dorp.

Op zondag **18 december** is er om **20.00 uur** in onze kerk het optreden van het kerstkoor '**The Kennemer Christmas Carol Singers**' onder leiding van Wim Duin. Het repertoire bestaat deze avond uit enkele Nederlandstalige kerstliedjes, maar het meeste zijn Engelstalige Christmas-Carols. Het koor bestaat uit zo'n 45 leden die uit een gebied tussen Haarlem en Alkmaar komen.

Na ongeveer 3 kwartier is er een korte pauze waarin koffie, thee en glühwein geschonken worden. Na de pauze volgt het tweede deel van het concert waarna tegen 21.45 uur de afsluiting volgt. De toegang is gratis maar bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten..

De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Kerstconcert Odulphuskoren

Op vrijdag 16 december om 19.30 uur is weer het traditionele kerstconcert van de Odulphuskoren. Voor nadere bijzonderheden zie het huis-aan-huisgidsje dat begin december wordt bezorgd in het hele dorp.

Oecumenische bijbelkring

Maandag 12 december is het gespreksthema van de bijbelkring Exodus 3, 13-18. Ds. Miekie Myburgh is de gespreksleider. Het zal een verrassende avond gaan worden. Aanvang 19.30 uur, plaats van samenkomst is de consistoriekamer van de Dorpskerk. U bent van harte welkom.

Maandag 2 januari 2017 komt pastor Bertus Stuifbergen naar de kring; het thema dat hij gekozen heeft is op dit moment nog niet bekend.

Wees niet bang voor schaduwen, het betekent gewoon dat er ergens dichtbij licht is.

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)



Koffierooster

04-12: Ria Rijswijk en Janke van Wieren.

11-12: Margriet v.d. Berg en Koos Harberts

Hak je hout zelf, dan heb je het twee keer warm.

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)



Geboorte.

Als een kind wordt geboren, breekt een tijd aan van dromen en verwachtingen. Een kind is altijd weer een nieuw begin in onze mensengeschiedenis.

Immers, nieuw leven ligt er voor ons. Een nieuw mensenleven met een eigen nog onbekende levensweg te gaan.

Door de geboorte van een kind worden in ons weer dromen en verwachtingen wakker geschud, wat zal er van hem of haar gaan worden? Hoe zal het leven er uit zien?

Maria keek als moeder neer op haar kindje, onverwacht geboren in een stal, liggend in een kribbe, terwijl zij thuis vast haar wiegje al had klaarstaan....

Een kind dat nog verwarringen brengen zou als hij preekt voor de ouderlingen in de Tempel van Jeruzalem, een kind dat niet in de voetsporen van zijn vader treedt en timmerman wordt, maar die met een groepje vrienden werkloos het land intrekt om te preken.

Een kind dat zij 33 jaar later stervend aan een kruis zal zien hangen. Zou zij gekozen hebben voor zijn lot waarmee hij het aangezicht van de wereld veranderd heeft, of zou zij gekozen hebben dat zij liever rustig in Nazareth, in haar eigen huis gebaard zou hebben in haar vertrouwde omgeving en dat de jongen zijn vader opvolgde in het bedrijf?

Dit kind heeft de wereld voorgoed veranderd, zoals misschien ook uw kinderen uw wereld ingrijpend veranderd hebben!

Kunnen en durven we nog wel te dromen van een goede wereld, van harmonie, gerechtigheid en vrede?

Onze dromen verdwijnen vaak in de loop van ons leven in de kelders van ons bewustzijn en als we niet opletten, groeit er een moslaag van cynisme overheen. Het komt toch nooit meer goed met deze wereld....

De geboorte van een kind kan oude dromen tot leven wekken.

Er komt weer hoop op een goed verloop van dit nieuwe leven, op alle vooruitzichten die in het verschiet liggen.

Dit is ook de boodschap van het kerstfeest; we komen niet bijeen

(en velen van ons nog maar eens per jaar) uit traditie, om de geboorte van Jezus te gedenken zoals we eens per jaar onze eigen verjaardag gedenken met een feest, familie en cadeautjes, we komen bijeen om de geboorte opnieuw plaats te laten vinden.

In onszelf moet de nieuwe mens geboren worden!

Het stilstaan bij de geboorte van Jezus geeft ons uitzicht op de mogelijkheid om opnieuw te beginnen: niets is definitief bij God!

Welke levenswaarden zijn voor ons van belang en welke levensnormen hanteren we?

Dromen, idealen, ze kunnen heel mooi zijn, maar het is aan onszelf om er een werkelijke invulling aan te geven.

Maken we die keuze om samen onze weg te vervolgen naar dat nieuwe leven met onze ogen gericht op dat goddelijke licht; met Christus voor ogen?

Een nieuw leven van liefde. wanneer de sterken de zwakkeren steunen. Dat ouderen de jongeren van advies dienen. Dat wijzen een gids zijn voor de minder wijzen. Dat vijanden elkaar spijt betuigen. Dat tranen van het kind medelijden opwekken. Het verdriet van je naaste wordt het jouwe, evenals zijn blijdschap.

Als dat zó eens zou zijn, dan ontdek je vanzelf jouw levensweg van vertrouwen en bouwen, nemen zoals het komt en geven van wat je bent.

Ontdek die ware weg in je leven, en ga met als gids het kind van Bethlehem, Jezus Christus, onze Heer.

Ik wens u goede, doordachte kerstdagen toe!

Marcel Lindeman



Inleveren kopij voor Wijkberichten januari 2017 vóór
28 december via: ml@mlindeman.nl