

Jaargang 28, nummer 6.

Wijkberichten



Dorpskerk Wijk aan Zee

November 2016

Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee
0251-822705 ~ jvanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee
0251-375736 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ ml@mlindeman.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- Preekbeurtenfonds
rekeningnummer NL30INGB0003676071
t.n.v. PBF Dorpskerk Wijk aan Zee
- Wijkkas
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- Onderhoudsfonds & restauratie orgel
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.

Welkom

6 november 10.00 uur:
Dr. K. Bras te Haarlem.

*

20 november 10.00 uur:
Ds. J.M.F. Bellwinkel te Muiden, Laatste Zondag
van het Kerkelijk Jaar.

*

27 november 10.00 uur:
Ds. P.I.T. Terpstra te Heemstede, 1^e Advent.

*

4 december 10.00 uur:
Ds. D. Fisser te Amsterdam, 2^e Advent.

*

in onze Kerk!

Rondom de Diensten

We beginnen november met de komst van dr. K. Bras uit Haarlem. Deze emeritus predikant is een paar jaar geleden in Haarlem komen wonen en sindsdien zeer actief in de gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee. Naast regelmatig voorgaan in de diensten, verzorgt hij ook lezingen en kringen in onze gemeente.

Deze zondag zal hij voorgaan in de oogstdienst, de dienst waar we de gaven van de oogst weer op tafel zullen leggen. Na afloop wordt er weer een fruitgroet van de kerk gebracht naar een groep van onze gemeenteleden.

Op zondag 20 november zullen we tijdens de dienst op de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar stilstaan bij de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. We zullen de namen noemen en voor hen, en allen die nog in uw herinnering met u meeleven, een lichtje aansteken om de duisternis van het verlies te verlichten.

De eerste zondag van de Advent wordt gevierd met ds. Terpstra uit Heemstede. We zullen de eerste adventskaars in de krans ontsteken.



Na afloop van de diensten drinken we met elkaar altijd een kopje koffie of thee en praten we nog even na. We zoeken nog steeds naar aanvulling van de koffie-zet-ploeg....



Giften

In de afgelopen maanden kregen we weer een flink aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor het Preekbeurtenfonds:

€ 100 + € 200 + 2x € 50, 2x € 22,22 + 2x € 17,50 + € 9,99 + € 25

- voor de Wijkkas:

2x € 17,50 + 2x € 10

- voor de Vrienden der Kerk: (Onderhoud en orgel)

€ 100 + 2x € 17,50 + 2x € 22,50 + € 200.

Daarnaast kregen we van een gemeentelid € 1000, waarvan € 500 naar het preekbeurtenfonds gaat en € 500 naar het Onderhoudsfonds.

Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerkelijke gemeenschap!



Koffierooster

Voor de komende twee maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:

06-11: Ria Rijswijk en Harry van Heerden

20-11 Margriet v.d. Berg en Janke van Wieren

27-11 Truus Cupido en Barbara de Bree

We zoeken dringend aanvulling voor de koffielijst, als u een keer wilt helpen met koffiezetten, (vanaf half tien) dan graag!

Vriendschap is de wijn van het leven.

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Wijkberichten.

Dit maal een korter nummer dan u gewend bent: alleen de maand november. Dit is in verband met de komende decembermaand; we willen het kerstnummer graag in de feestmaand zelf laten uitkomen, dus dit keer wat korter.

Als u Wijkberichten digitaal wilt hebben in plaats van op papier dan is een berichtje aan ml@mliindeman.nl voldoende om u op de verzendlijst te plaatsen, u krijgt hem dan voortaan per digi-post.

Voordeel voor u: hij is in kleur, voordeel voor onze kerk; het is goedkoper!

Oude namen 10.

Een van de misschien wel meest tragische dominees van onze gemeente is ds. Johannes Sutter.

Hij werd predikant van Wijk aan Zee in 1776 toen hij als proponent tot de Heilige Dienst werd beroepen in Wijk aan Zee. Een proponent is een pas afgestudeerd dominee die nog niet eerder beroepen is in een gemeente. Wijk aan Zee probeerde in die periode steeds proponenten te beroepen: dat was goedkoper! In zo'n geval hoefde je namelijk geen losmakingskosten en verhuiskosten te betalen, wat een gevestigd predikant duurder maakte. Het dorp kon dat in die tijd nauwelijks betalen....

Sutter functioneerde echter niet goed en in 1780 werd geconstateerd in de notulen van de kerkenraad dat hij: "door sware melancholy buyten staat is zijnen dienst te kunnen waarnemen." De classis van Haarlem verklaart hem in januari 1780 "krankzinnig" en stuurt hem met vervroegd emeritaat.

Tot 1808 blijft hij terugkomen in de boeken van de diaconie die hem, verzorgd door zijn moeder, ondersteunt. In 1830 wordt bekend gemaakt dat hij op de 28^{ste} juni van dat jaar is overleden.

Oogstdient.

Op zondag 6 november hebben we de jaarlijkse oogstdient in onze kerk.

We zullen met ds Bras stilstaan bij de opbrengsten van de aarde waarvan wij leven. Het is voor ons allemaal zo vanzelfsprekend dat we naar een winkel gaan om te kopen wat we hebben willen. Letterlijk uit alle windstreken. Maar het is niet vanzelfsprekend voor iedereen: op vele continenten, is het binnen halen van het dagelijks voedsel een strijd die de levens van mensen beheerst.

We zullen met elkaar na de dienst weer fruit rondbrengen naar vele van onze oudere gemeenteleden als teken dat we met elkaar verbonden zijn en aan elkaar denken. De meesten van ons kunnen het misschien best zelf kopen, maar het gaat juist om het gebaar van het delen.

Op zaterdag 5 november worden de fruitbakjes weer klaargemaakt in de consistorie; u kunt als u dat wilt daar tussen 13.00 en 14.00 uur fruit afleveren.

Laatste Zondag

In de protestantse traditie komen we op de laatste zondag voor de Advent samen om het kerkelijk jaar af te sluiten.

Afsluiten betekent terugkijken naar wat het jaar gebracht heeft. Dat kan mooi zijn, maar ook verdriet. In die traditie gedenken wij deze zondag de gestorven gemeenteleden van het afgelopen jaar. Dat is een moeilijk, maar goed moment. We noemen de namen, we steken een lichtje aan en laten ze zo weer even een moment in ons midden zijn.

Ook dit jaar zal de zwarte steenklomp op de Avondmaalstafel weer een berg van licht worden, licht wat gedragen wordt door de herinneringen aan allen wiens namen wij met ons meedragen in ons leven.



Inleveren kopij voor Wijkberichten december 2016 vóór
25 november via: ml@mlindeman.nl