

Jaargang 28, nummer 5.

Wijkberichten



Dorpskerk Wijk aan Zee

September- oktober 2016

Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee
0251-822705 ~ jvanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 22, 1949 AM Wijk aan Zee
0251-375736 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ ml@mlindeman.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- Preekbeurtenfonds
rekeningnummer NL30INGB0003676071
t.n.v. PBF Dorpskerk Wijk aan Zee
- Wijkkas
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- Onderhoudsfonds & restauratie orgel
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.

Welkom

4 september 10.00 uur:
Ds. B. Griffioen te Badhoevedorp.

*

18 september 9.30 uur:
Oecumenische Vredesdienst in de St.
Odulphuskerk.
Pater R. Putman en drs. M. Lindeman.

*

2 oktober 10.00 uur:
Ds. Sytze de Vries te Schalkwijk (Utr.)

*

16 oktober 10.00 uur:
Ds. B.J. Stobbelaar te Driehuis.

*

30 oktober 10.00 uur:
Ds. D. Fisser te Amsterdam.

*

in onze Kerk!

Rondom de Diensten

We beginnen september met een nieuwe gastpredikant, ds. Bert Griffioen uit Badhoevedorp. Het zal leuk zijn om weer eens een nieuw gezicht te zien en een nieuw geluid te horen!

Zondag 18 september is de jaarlijkse oecumenische viering in de Vredesweek. Deze dienst is in de St. Odulphuskerk, denk erom: aanvang half tien!

Op zondag 2 oktober komt ds. Sytze de Vries naar Wijk aan Zee. Deze bekende theoloog en dichter is ons welbekend; niet alleen als gastpredikant maar ook vanuit het liedboek. Zo'n 10% van de teksten in het nieuwe liedboek zijn van zijn hand. We zingen ze regelmatig! 16 oktober steekt ds. Stobbelaar uit Driehuis het kanaal over om ons voor te gaan in de eredienst.

De 5^e zondag van oktober komt onze oud-predikant ds. D. Fisser weer naar ons dorp: een bekende en geliefde voorganger.



Na afloop van de diensten drinken we met elkaar altijd een kopje koffie of thee en praten we nog even na. We zoeken nog steeds naar aanvulling van de koffie-zet-ploeg....



Giften

In de afgelopen maanden kregen we weer een aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor het Preekbeurtenfonds:

€ 150 + 3x € 20 + 2x € 25, 2x € 22,22 + 2x € 17,50 + € 55 + 2x € 50

- voor de Wijkkas:

2x € 17,50 + € 20 + € 250 + € 50 + € 55

- voor de Vrienden der Kerk: (Onderhoud en orgel)

€ 100 + 2x € 17,50 + 2x € 22,50 + € 55

Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerkelijke gemeenschap!



Koffierooster

Voor de komende twee maanden ziet het koffierooster er als volgt uit:

04-09: Truus Cupido en Janke v.Wieren
02-10 Margriet vd Berg en Nellie Morren
16-10 Truus Cupido en Barbara de Bree
30-10: Ria Rijswijk en Tini vd Heuvel

We zoeken dringend aanvulling voor de koffielijst, als u een keer wilt helpen met koffiezetten, (vanaf half tien) dan graag!

We zijn geneigd ons succes aan onszelf en onze tegenspoed aan een ander toe te schrijven...

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

In memoriam

Op de avond van de 10e juli overleed ons gemeentelid de heer Antonius Wilhelmus Lindeman.

Bijna 99 jaar geleden werd hij in Haarlem geboren maar sinds 1950 woonde hij in Wijk aan Zee.

Hij liep de deur van de kerk niet plat, maar hij was wel betrokken bij de gemeente.

Na de dood van zijn echtgenote in 2014 was de levensvreugde wat uit zijn bestaan verdwenen, zeker toen hij door gezichtsproblemen niet meer kon autorijden, lezen en televisiekijken. De wereld werd steeds kleiner. Al die tijd werd hij trouw bezocht door burens, dorpsgenoten en gemeenteleden: waar een klein dorp groot in kan zijn!

Met Pasen liep hij een longontsteking op waarvan hij herstelde in Meerstate. Toch bleef zijn gezondheid broos en een terugkeer naar huis werd steeds onwaarschijnlijker. Nog tamelijk onverwacht overleed hij. Dat was voor hem een bevrijding.

Na een drukbezochte afscheidsdienst in de Dorpskerk werd hij herenigd met zijn vrouw in de familiegrafkelder op ons kerkhof.

In memoriam 2

Op 4 augustus moesten wij afscheid nemen van Johanna Catharina Snelleman-Dobber.

Mevr. Snelleman was geboren en getogen in Wijk aan Zee en zij is hier ook gestorven. Als dochter van bakker Dobber was zij een bekend gezicht is ons dorp: jarenlang stond zij in de winkel achter de toonbank. De laatste jaren woonde zij in de Gouden Gunje.

Meer dan 40 jaar, tot aan de opheffing, was zij voorzitter van onze vrouwenvereniging "De Regenboog" Alhoewel zij officieel lid was van de Doopsgezinde kerk, bezocht zij als zij naar de kerk kwam onze diensten.

Haar laatste levensjaren waren moeizaam door gezondheidsproblemen en het was tragisch dat zij vorig jaar de dood van haar oudste zoon nog moest meemaken. Het was voor haar genoeg geweest en de dood zal als een verlossing gekomen zijn. We gedenken haar in dankbaarheid voor het vele werk wat zij voor de kerk verzet heeft.

Annie Snelleman is bijna 93 jaar oud geworden.

Opknapbeurt

Na de grote restauratie van 2014-2015 was het hoog tijd om weer eens wat te “klussen” binnen in de kerk. De oude kalklagen op de muren zijn altijd in beweging en er moet regelmatig onderhoud gepleegd worden. In augustus was het moment aangebroken om de muren schoon te krabben: oude kalklagen eraf en los zittend stucwerk verwijderen en bijsmeren. Vervolgens moet de boel dan weer een drietal keren gewit worden om het weer netjes te krijgen.



Als laatste moet nu nog de bovenkant van twee ramen in de noordgevel en een deel van de top van de oostgevel gedaan worden. Daar is een enorme ladder voor nodig en iemand zonder al teveel hoogtevrees....

U zult het resultaat zelf op de zondagen kunnen volgen.

Hierna wordt, als het stof weer opgetrokken is, de inmiddels wat kale houtenvloer voor het doophek in de lijnolie gezet om hem weer wat op kleur te brengen en op te knappen.

In de zomer van 2017 gaan we met de muur rond het kerkhof aan de gang: er blijft altijd wel wat te doen!

Bijbelkring en Oecumenisch nieuws

VREDE VERBINDT

Vredesweek 17 t/m 25 september 2016

Ook dit jaar heeft de landelijke vredesorganisatie PAX het thema van de vorige vredesweek aangehouden. De situatie in het Midden-Oosten is nog niet veel dichterbij een oplossing gekomen. De discussie in Europa over de vluchtelingenstroom is heftig en de vluchtelingenkampen in Jordanië en de Libanon puilen nog altijd uit. Wij bezinnen ons op zondag 18 september aanstaande tijdens een oecumenische viering in de Odulphuskerk op de mogelijkheid van de strijdende partijen om een begin van vrede te krijgen in Syrië.

En in het door Paus Franciscus uitgeroepen jaar van Barmhartigheid staan we stil bij de kansen die er zijn om vluchtelingen een veilige schuilplaats te bieden tot zij weer naar hun land terug kunnen keren. En heel misschien spoort het thema ons ook aan om in eigen kring de alledaagse vrede als een groot goed te zien dat verbindt en verdedigd dient te worden.

Aanvang van de viering 9.30 uur, voorgangers zijn pater Roland Putman en drs. Marcel Lindeman; het Odulphuskoor zingt o.l.v. Dory Zuid en het geheel wordt begeleid door organist Piet de Reuver.

Na de viering kan er met een kopje koffie of thee nog wat nagepraat worden.

OUD D66-VOORMAN JAN TERLOUW NAAR DE IJMOND.

Noteer ook in uw agenda: woensdag 21 september 19.30 uur.

In het kader van de Vredesweek geeft hij een lezing over het thema in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Jean Monnetstraat 1 te Heemskerk.



Jan Terlouw zet zich al jaren in voor de activiteiten van de Vredesbeweging en dank zij de inspanningen van mevrouw Toos Croese-van Dam, actief in de Raad van Kerken Beverwijk/Heemskerk komt hij nu naar Heemskerk. Terlouw is behalve een bekend politicus ook schrijver en publicist. Het belooft een boeiende avond te worden. Wel van tevoren aanmelden ivm verwachte drukte en beperkte ruimte.

Emailadres Toos Croese: tcroese@ziggo.nl

BIJBELKRING WEER VAN START

De oecumenische bijbelkring begint aan een nieuw seizoen op maandag 5 september a.s

Dit jaar zullen er steeds verschillende inleiders zijn, waaronder bekende gezichten. Pastor Nico Smit bijt het spits af.

Aanvang 19.30 uur, plaats van samenkomst als vanouds de Consistorie van de Dorpskerk aan het Julianaplein te Wijk aan Zee.

De eerste maandag van elke maand is weer vastgezet, behalve december dan schuiven we een weekje door naar 12 december. U bent van harte welkom.



Dank

Bij de uitvaart van onze vader Antonius Wilhelmus Lindeman zijn wij getroffen door de vele blijken van belangstelling die wij ontvingen. De kaarten, brieven, bloemstukken en de komst van zovelen naar de afscheidsdienst in de Dorpskerk hebben ons gesteund bij dit afscheid. Je beseft weer eens goed wat de waarde is van het leven in een dorp: zoveel warmte!

Ik wil u namens onze familie hiervoor hartelijk danken.
Marcel Lindeman.

God zegt:

*Ik droeg je vanaf je prilste bestaan,
Ik nam je op de arm vanaf je geboorte
En ik blijf je dragen, tot je oud en grijs bent.*

*Ik heb het gedaan en blijf het doen:
Ik neem je op mijn schouders, ik red je.*

Jesaja 46:3-4

Het leven heeft zoveel positieve kanten, dat pessimisten er moedeloos van worden....

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)



Rondje Wijk aan Zee 2016

Het boekje met de wandelroutes van het rondje Wijk aan Zee is klaar. Het gaat gepresenteerd worden op zondag 11 september in onze kerk.

Het eerste exemplaar zal overhandigd worden aanwethouder mevr. C. van Weel.

In het boekje is het gedicht "de bussen gaan voorbij" over Wijk aan Zee van Joris Brussel opgenomen en ook hij zal komen om enkele gedichten over Wijk aan Zee voor te dragen.

Het is een gezamenlijke presentatie van Rondje WaZ en De TIP. Zondag 11 september om 12.30 uur is de presentatie, daarna zal Marcel Lindeman een kort verhaal houden over de geschiedenis van Wijk aan Zee en aansluitend volgt de wandeling door het dorp.

Oude namen 9.

De allereerste predikant van Wijk aan Zee was ds. Abraham de Hase. Hij werd in 1601 bevestigd als predikant van Wijk aan Zee en was een zoon van Willem de Haes (ook wel: Haes/Haze) predikant te Rijnsburg en te Haarlem. Zijn vader een gevluchte protestant afkomstig uit Vlaanderen.

Abraham de Hase werd op 14 juni 1595 ingeschreven aan de universiteit van Leiden in de faculteit Letteren. Hij was volgens de inschrijving 20 jaar oud (dus geboren 1574/5). Als herkomst wordt gegeven 'Noordtwicensis', wat staat voor Norwich in Engeland. Hier

hadden zich vanaf 1560 vele gevluchte Vlamingen, werkzaam in de textielindustrie, gevestigd

Op 5 nov. 1600 verlooft hij zich: *“Abraham de Hase, jongesel van Norwits, woonende in de Beverwijk, met Judith van Sonnevelt, jonged(ochter), woonende tot Worcum.*

Abraham was op dat moment nog geen volwaardig predikant: hij had nog geen examen gedaan.

In 1600 bestond er nog geen gemeente in Wijk aan Zee, dat wil zeggen een organisatie met kerkenraad etc., en dus werd hij aangesteld als hulp van de Beverwijkse predikant Bartholdus Wilhelmi. Wellicht kreeg hij wel de speciale taak mee een gemeente in Wijk aan Zee op te zetten. De notulen van de classis melden:

“vergadering 5 sept. 1601: Belangende het versouck des dienaers van Wijck op Zee belangende sijne huijshuere is bij den classe goedgevonden dies aengaende aen de EE Heren Staten te schrijven ende ‘t selve te versoucken.”



Hij krijgt dus een huurkostenvergoeding om in Wijk aan Zee aan de gang te gaan. Dat blijkt ook uit de plannen om weer een kerk te bouwen uit de resten van de ruïne van de oude Odulphus: vergadering 11 april 1602:

“Abraham de Hase heeft voorgesteld van wegen der gemeente tot Wijk op Zee dattet van nooden is eenige plaetse an de kercke aldaer te bouwen [?] daer men bequamelic Gods woort soude mogen prediken.”

Hierover is het laatste woord nog niet gezegd: de Staten van Holland houden de hand op de knip:
vergadering 17 maart 1603:

“Belangende ‘t verzoec van den timmeringe der kercke tot Wijk op Zee, js dat elcke kercke des classis soude wille an de magistraet versoecken om eenich subsidie.”

Uiteindelijk zal de kerk pas in 1609 weer bruikbaar zijn voor de erediensten.

Abraham de Hase zou in 1605 zijn overleden. Dat klopt niet, want de verslagen van de provinciale synode van Gelderland melden de volgende gemeentes waar hij gestaan heeft:

- 1600-1604/5: Wijk aan Zee
- 1604/5-1607: Gennep (Kleve)
- 1607-1609: Fort Nassau en Fort Sint Andries
- 1609-1620: Fort Nassau (tot 1612 tevens Heerewaarden)

In Gennep was een protestantse vluchtelingenkolonie in noord-Limburg. Fort Nassau en Fort Sint Andries waren twee schansen op de plaats waar Maas en Waal samenkomen; zij hadden een rol gespeeld bij het beleg van Zaltbommel in 1599-1600 en waren permanent bemand. Fort Nassau was een groot complex met eigen kerk, school en korenmolen.

In de classicale vergadering van Haarlem vraagt Abraham de Hase zijn ontslag uit Wijk aan Zee aan:

vergadering 7 sept. 1604:

“Abraham de Hase heeft versocht sijn vertreck, voorstellende den laste van sijn swaeren dienst. Is geantwoordt van de broederen des classis dese saeke uut te stellen tot bequaeme tijt ende dat sij hem dan behulpelijck sijn daer ‘t mogelijck is.”

Hij vertrekt en zijn opvolger krijgt opdracht zich nu ook in Wijk aan Zee te vestigen en niet zoals de Hase in Beverwijk te blijven wonen.

vergadering 23 feb. 1605:

“Is in der vergaderinge voorgelesen een brief van Court van Ypren, bailly van Beverwijk, ende versoect bij deselve dat in de plaetse van Abraham de Hase eenen anderen dienaer mochte gestelt worden tot Wijk op Zee ende daer zijn woonste nemen om de gemeente met behoorlicken dienst te voorzien, ende daerbij (dominee) Bartholdus in de Beverwijk te assisteren in de dienst, gelijk te vooren Abraham de Hase gedaen hadde.”



Het tweede huis van links, met de ingang in de zijgevel, was het huis waar uiteindelijk de predikant van Wijk aan Zee zou komen te wonen.

Concert.

Op zaterdagavond 17 september is er een concert in de Dorpskerk van Hein Baljet. (inderdaad: zoon van...)

Hij presenteert The Beatles zoals u ze nog nooit gehoord heeft! Paul, John, George en Ringo op één gitaar!

In slechts acht jaar tijd maakten The Beatles dertien albums, vol met hits die tot de dag van vandaag nog worden meegezongen. Here Comes The Sun, Blackbird, Get Back, Something, Come Together; het zijn er teveel om op te noemen.



De gitarist Hein Baljet bezorgt u een prachtige avond door een reeks van zijn favoriete nummers voor u te spelen, maar dan wel op zijn manier: één gitaar.

Het concert duurt ongeveer 80 minuten

Aanvang 20.00 uur, entree € 10,-



Inleveren kopij voor Wijkberichten november 2016 vóór
25 oktober via: ml@mlindeman.nl



Klein Zwitserland.

Op het Julianaplein staat sinds jaar en dag het restaurant met de naam “Klein Zwitserland”. De naam is afkomstig van een 19^e eeuwse bezoeker die het dorp Wijk aan Zee zag liggen in haar duinkom met de beschermende hoge duinen eromheen.

Hij vond het een idyllische plek van rust en veiligheid onder de blonde toppen van de duinen. Pas door de doorgraving van de Tuinberg door Heinrich Tappenbeck om zijn hotelgasten een snelle toegang tot het strand te bieden, verdween deze beslotenheid. Tot die tijd was de enige opgang naar het strand de Relweg waar de Relbeek uit de duinen op het strand afwaterde. Wijk aan Zee lag zó laag in de duinkom dat het in de 18^e eeuw regelmatig gebeurde dat het centrum van het dorp onder water kwam te staan als het water niet naar het strand maar het dorp in stroomde. De waterwinning door het PWN heeft definitief een einde gemaakt aan deze nattigheid.

Wat bleef was de gemeenschappelijke weide in het centrum: een groene oase die je in geen enkel zeedorp meer aantreft: daar moeten we zuinig op zijn!