

Jaargang 28, nummer 3.

Wijkberichten



Dorpskerk Wijk aan Zee

Mei - juni 2016

Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee
0251-822705 ~ jvanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 23, 1949 AM Wijk aan Zee
0251-375736 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ ml@mlindeman.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- Preekbeurtenfonds
rekeningnummer NL30INGB0003676071
t.n.v. PBF Dorpskerk Wijk aan Zee
- Wijkkas
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- Onderhoudsfonds & restauratie orgel
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.

Welkom

1 mei 10.00 uur.

Pastor L.H. Stuifbergen.

*

4 mei, **18.45 uur:**

Oec dienst bij de Dodenherdenking.

Pater R. Putman en drs. M. Lindeman.

*

5 mei **Hemelvaartsdag**, 10.00 uur

Oecumenische tentviering op de Dorpsweide.

*

15 mei 10.00 uur:

Pinksteren

Oec. dienst in de Dorpskerk

Pater R. Putman en drs. M. Lindeman.

*

29 mei, 10.00 uur:

Dr. K. Bras te Haarlem.

*

5 juni, 10.00 uur:

Ds. D. Fisser te Amsterdam.

*

19 juni, 10.00 uur:

Ds. A. Molendijk te Heemstede.

in onze Kerk!

Rondom de Diensten

We beginnen de drukke meimaand op de 1^e mei met pastor Stuifbergen. Hij preekt niet zo vaak meer nu het aantal levensjaren boven dat der zeer sterken is uitgestegen, maar voor Wijk aan Zee maakt hij gelukkig nog altijd een uitzondering.

Op 4 mei hebben we de jaarlijkse oecumenische dienst voorafgaande aan de Dodenherdenking.

We komen dan om 18.45 uur in onze kerk bijeen voor een herdenkingsdienst. Voorgangers die avond zijn pastoor Putman en de heer Lindeman. Medewerking wordt verleend door het Themakoor, het Odulhpuskoor en leerlingen van basisschool de Vrijheit.

De dag daarop is de jaarlijkse Tentviering op Hemelvaartsdag.

In Beverwijk zijn vele kerken dan gesloten, net als in ons dorp, en die dag komen we allen tezamen in de tent op de Dorpswei.

Zondag 15 mei is het Pinksteren. Dit jaar komen de kerken van Wijk aan Zee bijeen in de Dorpskerk voor een gezamenlijke viering van dit Hoogfeest. Voorgangers zijn pastoor Putman en de heer Lindeman.

Zondag 29 mei komt ds. Bras naar ons dorp om voor te gaan in de eredienst. We hebben hem inmiddels al aardig leren kennen als een bevlogen gastpredikant.

De eerste zondag van juni brengt een bekend gezicht: onze oud-predikant ds. D. Fisser uit Amsterdam. We sluiten de junimaand af op de 19^e als ds. Molendijk uit Heemstede voorgaat. Hij is als gastpredikant ook als eens eerder in ons midden geweest.





Giften

In de afgelopen maanden kregen we weer een flink aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor het Preekbeurtenfonds:
€ 300 + 3x € 50 + 3x € 25, 2x € 22,22 + 2x € 17,50 + € 20
- voor de Wijkkas:
2x € 17,50
- voor de Vrienden der Kerk: (Onderhoud en orgel)
€ 100 + 2x € 17,50 + 2x € 22,50 + € 100

Hartelijke dank voor uw steun voor onze kerkelijke gemeenschap!



Koffierooster

Voor de komende twee maanden ziet het er als volgt uit:

- 01-05: Truus Cupido en Ria Rijswijk
- 15-05: Margriet vd Berg en Nellie Morren
- 29-05: Addie Geudeke en Tini v.d. Heuvel
- 05-06: Truus Cupido en Barbara de Bree
- 19-06: Margriet vd Berg en Ria Rijswijk

We zoeken nog aanvulling voor de koffielijst, als u een keer wilt helpen met koffiezetten, (vanaf half tien) dan graag!

DODENHERDENKING IN WIJK AAN ZEE WOENSDAG 4 MEI 2016

“Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar steviger omarmen” schreef de Duits-Nederlandse schrijver en psychiater Hans Keilson (1909-2011). Hij verloor zijn beide ouders in Auschwitz.

Keilson stelde dat een open en democratische samenleving bij confrontatie met het kwaad haar principes, waarden en morele houvast nooit mag opgeven, ook al bestaat er angst voor eigen veiligheid door bijvoorbeeld verborgen vijanden tussen de grote stromen vluchtelingen die onze kant op komen.

Na de Tweede Wereldoorlog besloot de internationale gemeenschap dat de fundamentele rechten van de mens moesten worden vastgelegd in verdragen waar iedere samenleving zich aan diende te houden. Ze gelden voor iedereen en altijd. Ook voor de zestig miljoen mensen die op dit moment vluchten voor geweld, vervolging en oorlog.

We herdenken op 4 mei de dorpsgenoten en alle andere slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van het oorlogsgeweld sindsdien. Het Nationale thema van 2016 is *de vrijheid omarmd*. Het staat centraal in de herdenkingsdienst die op 4 mei wordt gehouden in de dorpskerk van Wijk aan Zee.

In verband met de toenemende belangstelling voor deze herdenking is besloten om de aanvang van de dienst een kwartier te vervroegen naar 18.45 uur. Voorgangers zijn pastoor R. Putman en drs. M. Lindeman. Het Themakoor, het Odulphuskoor en leerlingen van basisschool de Vrijheit verlenen hun medewerking aan de dienst. Om 19.30 uur start de stille tocht met een kranslegging bij het graf van de onbekende Engelse oorlogsvlieger op het naastgelegen kerkhof. Via de De Zwaanstraat gaat de tocht verder naar het monument bij de strandopgang Zuid. Daar zullen kransen gelegd worden door vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Beverwijk en afgevaardigden uit de samenleving. Hier zal een gedicht worden gelezen door een leerling van de Vrijheit, waarna om 20 uur twee minuten stilte in acht worden genomen, afgesloten met het Wilhelmus.

De muzikale omlijsting is dit jaar in handen van het Wijk aan Zees Collectief WAZCO.

Na afloop is er in de RK. Pastorie aan de Odulfstraat gelegenheid om bij een kopje koffie of thee nog na te praten.

De waarheid heeft niets te maken met het aantal mensen dat van haar overtuigd is.

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)



Jaarlijkse Oecumenische tentviering.

De tentviering in Wijk aan Zee maakt onderdeel uit van het Meifestival: de opening van het toeristenseizoen in onze badplaats. Daarom is dit jaar gekozen voor het thema van de gastvrijheid. Een thema met dubbele betekenis omdat Hemelvaartsdag dit jaar samenvalt met Bevrijdingsdag.

Gast, vrijheid en gastvrijheid zijn de trefwoorden in deze bijzondere viering. Voorgangers zijn dominee Anna Hoekstra, kapitein Ria Schuiter van het Leger des Heils en diaken Marcel de Haas. Zoals gebruikelijk naast woord en gebed, veel zang en muziek in deze viering.

Traditionele samenzang met de koren van Wijk aan Zee onder leiding van Marja Westerbeek begeleidt door de Muziekkapel van het Leger des Heils. Het Wijk aan Zee's Collectief WAZCO levert weer een

bijzondere muzikale bijdrage met liederen van o.a. Claudia de Breij, Frank Boeijen en Mikis Theodorakis.

Iedereen is van harte welkom in onze kerk zonder drempels!

Bijbelkring

Het seizoen van de oecumenische Bijbelkring is weer voorbij en zal worden afgesloten met een uitstapje naar de St. Bavo Kathedraal in Haarlem. Op 3 juni gaat de deelnemers naar Haarlem voor o.a. een uitgebreide toer door de kathedraal. De kerk is al jaren in restauratie en de resultaten zijn nu goed zichtbaar aan het worden.

Een interessant uitje!



Frans vraagt zijn moeder: "hoe heb jij papa eigenlijk leren kennen?"

Zijn moeder zegt: "ik heb een advertentie in de krant gezet."

Frans: "hoeveel kostte dat wel niet?"

"nou," zei moeder, "dat viel wel mee; € 20."

“Tsja” zegt Frans,” voor dat geld kun je ook niet zoveel verwachten...” .

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Oude namen 7.

Ds. Jean Louis Antoine Hovy werd geboren op 5 januari 1878 te Amsterdam. Hij werd in 1902 predikant in Schoonebeek, Drenthe. In 1908 vertrok hij naar Beilen en vandaar kwam hij in 1915 naar Wijk aan Zee.

Hij bleef in ons dorp tot zijn emeritaat in 1940. Ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum werd onderstaande foto van hem gemaakt te midden van zijn kerkenraad in de consistoriekamer.



Hij was niet alleen een geliefd pastor en gewaardeerde voorganger maar schreef ook verschillende theologische werken: “De gang der Godsopenbaring in het Oude Testament” is daarvan het bekendste geworden. Hij was degene die ervoor zorgde dat de toen nieuwe gezangenbundel (1938) werd ingevoerd in Wijk aan Zee. Hij had een zachte stem en in de kerk was het tijdens de preek dan ook muisstil om hem te kunnen verstaan: er was nog geen geluidsapparatuur! Het gezin Hovy woonde in de pastorie aan de Zeestraat in Wijk aan Duin en ieder zondagmorgen reed de koets van jhr. Boreel van Westerhout voor, om de dominee en zijn vrouw te laten instappen. Gezamenlijk reden zij dan naar Wijk aan Zee waar de dominee (in pandjesjas en met hoge hoed) bij de consistorie werd afgezet, daarna reed de koets door naar de toreningang voor de rest van het gezelschap. Ds. Hovy overleed op 22 juli 1956 in Bussum en werd na een kerkdienst in het Verenigingsgebouw in Wijk aan Duin onder grote belangstelling op Duinrust begraven. Het graf, waar later ook zijn vrouw mevr. Ursula Hovy-Gunning is bijgezet, is op het oude deel van de begraafplaats nog te vinden.

Rondje Wijk aan Zee 2016

Net als in voorafgaande jaren is onze kerk deze zomer weer startpunt voor de rondwandelingen door Wijk aan Zee.

Op 1 mei zal de serie om 12.15 uur beginnen met een optreden van het Opleidingsorkest van Tata Steel, zo'n 30 musici zullen dit uitvoeren. Daarna verzorgen leerlingen van dansschool DnD een kort optreden. Vanaf 13.30 uur wordt de film “Vrijheid 3” vertoond: Wijk aan Zeers vertellen over WO II. Om 14.00 uur start de rondwandeling waarbij voor het eerst een bezoek wordt gebracht aan een nieuw geopende bunker in de duinen.



Inleveren kopij voor Wijkberichten juli-augustus 2016 vóór
25 juni via: ml@mindeman.nl