

Jaargang 28, nummer 2.

Wijkberichten

Pasen



Dorpskerk Wijk aan Zee



Maart - april 2016



Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

Kerkenraadsleden

Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee
0251-822705 ~ jvanwieren@live.nl

H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 23, 1949 AM Wijk aan Zee
0251-375736 ~ hvh09@yahoo.com

B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ ml@mlindeman.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- Preekbeurtenfonds
rekeningnummer NL30INGB0003676071
t.n.v. PBF Dorpskerk Wijk aan Zee
- Wijkkas
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- Onderhoudsfonds & restauratie orgel
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk te Wijk aan Zee.

Welkom

6 maart 10.00 uur.
Dr. K. Blei te Haarlem.

*

20 maart, 10.00 uur:
Ds, C. Verhoeven te Haarlem.

*

27 maart, 10.00 uur
Pasen
Ds. B.J. Stobbelaar te Driehuis.

*

3 april, 10.00 uur:
Ds. D. Fisser te Amsterdam.

*

17 april, 10.00 uur:
Ds. J.M.F. Bellwinkel te Lieden.

*

1 mei, 10.00 uur
Pastor L.H. Stuifbergen.

in onze Kerk!





Rondom de Diensten

Op zondag 6 maart komt dr. K. Blei naar Wijk aan zee om ons voor te gaan in de eredienst. Ds. Blei is jarenlang secretaris-generaal van de Ned. Hervormde Kerk geweest en wordt beschouwd als een eminent theoloog. Hij is de leeftijd der zéér sterken inmiddels enige jaren voorbij maar preekt nog vol vuur!

Op 20 maart komt ds. Verhoeven uit Haarlem naar ons toe. Hij is inmiddels een regelmatig gastpredikant in onze kerk.

Op Paasmorgen zullen alle klokken over het dorp luiden: de Heer is opgestaan! Het wordt een feestelijke dienst in de versierde kerk waarin ds. Stobbelaar uit Driehuis zal voorgaan. Met kerst hebben wij hem voor het laatst in de Dorpskerk gehoord.

3 april komt onze oud-predikant ds. Fisser naar Wijk aan Zee. Het is altijd fijn de bekende gezichten weer een keer terug te zien en natuurlijk te horen!

Datzelfde geldt voor ds. Bellwinkel, ook hij is inmiddels met emeritaat en woont nu in Leiden. Hij komt op 17 april.

Daarmee sluiten we de maand april weer af.



Witte Donderdag....

Dit jaar komen we voor het eerst in jaren niet meer bijeen in onze kerk voor een Avondmaalsdienst op de avond van Witte Donderdag.

De afgelopen jaren was het aantal kerkgangers zeer beperkt maar het werd nog enigszins goed gemaakt door de aanwezigheid van

ons koor "Con Spirito" Nu het koor gestopt is, zal het aantal aanwezigen nog verder teruglopen. Gezien de organisatie en de kosten van deze dienst hebben we besloten de dienst te laten vervallen. Dat is jammer, maar onvermijdelijk. Er is deze avond wel een Avondmaalsdienst in de **Grote Kerk** van Beverwijk.



Giften

In de afgelopen decembermaand kregen we weer een indrukwekkend aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor het Preekbeurtenfonds:
 $€200 + € 100 + 2x € 25, 2x € 22,22 + 2x € 17,50 + € 250$
- voor de Wijkkas:
 $2x € 17,50 + € 100$
- voor de Vrienden der Kerk: (Onderhoud en orgel)
 $€ 300 + 2x € 17,50 + 2x € 22,50 + € 250 + € 100$
- voor Wijkberichten: € 10

Hartelijke dank voor uw geweldige steun voor onze kerkelijke gemeenschap!

Onze Vader?

Zeg niet Vader, als je geen kind wilt zijn.

Zeg niet Onze, als je alleen maar om jezelf denkt.

Zeg niet Hemel, als je alleen maar verlangt naar aardse zaken.

Zeg niet Uw Naam worde geheiligd, als je het alleen maar voor jezelf rijker en beter wilt hebben.

Zeg niet Uw wil geschiede, als je geen tegenspoed kunt verdragen.

Bid niet om het dagelijks brood als je de armen niet wilt helpen.

Bid niet om vergeving van zonden, als je niet in vrede leeft met je familie en bureu.

Bid niet om een leven zonder beproeving, als je niet op zoek bent naar het goede.

Zeg geen Amen (moge het zo zijn) als je dit gebed niet ter harte neemt.

Kerkblad protestantse Gemeente van Curaçao



Koffierooster

Voor de komende twee maanden ziet het er als volgt uit:

- 06-03: Truus Cupido en Ria Rijswijk
- 20-03: Margriet vd Berg en Nellie Morren
- 27-03: Addie Geudeke en Tini v.d. Heuvel
- 03-04: Truus Cupido en Barbara de Bree
- 17-04: Leida van Leersum en Ria Rijswijk

We zoeken nog aanvulling voor de koffie lijst, als u een keer wilt helpen met koffiezetten, (vanaf half tien) dan graag!

Veertigdagentijd.

Hoe beter je naar buiten kijkt,

hoe meer je van binnen ziet.

Hoe stiller je naar buiten luistert,

hoe meer je naar binnen hoort.

Hoe eerbiediger je naar buiten omgaat,

hoe hartelijker je van binnen wordt.

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Herdenkingsdienst Razzia 1944.

Bij de Razzia van zondag 16 april 1944 in Beverwijk en Velsen-Noord (Wijk aan Zee was Spergebied) werden 486 jonge mannen opgepakt. In veewagons werden ze naar Kamp Amersfoort afgevoerd en op 6 juli 1944 gedeporteerd naar Duitsland. 65 mannen zijn omgekomen onder vreselijke omstandigheden.



Op zaterdag 16 april 2016 ontvangt de Stichting 16 april 1944 vrienden uit Zöschen en omgeving. Die avond wordt om 19:30 uur een herdenkingsdienst gehouden in de Dorpskerk op het Julianaplein te Wijk aan Zee.

Voorganger is Bertus Stuifbergen en waarschijnlijk ds. Antje Böhme uit Zöschen Het themakoor olv van Marja Westerbeek zingt, met Anja van der Ploeg aan het orgel..

Bijbelkring

Op 7 maart en 4 april komt de oecumenische Bijbelkring weer bijeen in de consistoriekamer. Elke maand komt een flinke groep mensen uit de verschillende tradities bij elkaar om een thema met Bijbelse achtergrond te bespreken. Het is heel boeiend om dat vanuit al de verschillende visies en belevingen te doen!

Op het rooster staat voor 7 maart Mattheus 26, in de aanloop naar Pasen. Aanvang 19.30 uur.

Iedereen is van harte welkom!



VASTENMAALTIJDEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Op de woensdagen in de veertigdagentijd worden er weer vastenmaaltijden georganiseerd door verschillende geloofsgemeenschappen die bij de Raad van Kerken Beverwijk/Heemskerk zijn aangesloten. Er worden maaltijdsoepen met brood geserveerd op de volgende locaties:

2 maart	PKN Dorpskerk	Heemskerk	18.00 uur
9 maart	Regina Caelikerk	Beverwijk	18.00 uur
16 maart	Mariakerk	Heemskerk	18.00 uur
23 maart	PGB Vrededorstkerk	Beverwijk	18.00 uur

Tijdens de maaltijden zijn er meditatieve teksten en wordt er gezongen. Het principe is dat er door elke deelnemer aan de maaltijden een bedrag wordt gedoneerd dat vergelijkbaar is met de kosten voor een maaltijd die men thuis zou gebruiken. De opbrengst van deze donaties gaat dit jaar naar de Stichting GAVE.

Deze stichting zet zich in voor vluchtelingenwerk .

In elke geloofsgemeenschap liggen intekenlijsten voor deelname aan de maaltijden. U kunt zich op deze lijsten ook opgeven voor vervoer naar de locaties als dat een probleem mocht zijn.

Bij deelname aan de maaltijd in de Regina Caelikerk wordt u verzocht om zelf een soepkom plus lepel mee te nemen. Op de overige locaties is dat niet nodig.

Vergeef altijd uw vijanden; er is niets dat hen meer ergert.

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)



Soppen

Op zaterdag 13 februari hebben we met een tiental enthousiastelingen de kerk, consistorie en keuken uitgesopt. Het was een lange, effectieve en gezellige middag. Ongelooflijk hoeveel werk je met elkaar kunt verzetten!

Ramen zijn gelapt, vloeren gedweild en gezogen, koper, tin en porselein schoongemaakt, houtwerk gestoft en in de was gezet. Ons karakteristieke scheepje werd van het gewelf gehaald en helemaal schoongemaakt: hij glimt bijna!

Hartelijke dank aan alle soppers voor de geleverde inspanning.

Oude namen 6.

Ds. Jan Adam Eekhof werd geboren op 26 oktober 1928 in Den Haag. Hij studeerde theologie in Leiden en werd in 1955 hervormd predikant te Wijk aan Zee.

Van 1961 tot zijn emeritaat in 1992 was hij studentenpredikant te Leiden.



Eekhof groeide op in Haarlem en studeerde tussen 1948 en 1954 theologie in Leiden. Hij was eerst predikant in Wijk aan Zee voordat na 1961 jarenlang in Leiden fungeerde als studentenpastor en academiepredikant. Hij werd als pastor, predikant en leider van (theologische) gespreksgroepen door velen gewaardeerd.

Hij trouwde in 1954 met Wicky de Vries, van 1986-2000 lid van de Raad van State; zij kregen twee zonen en een dochter.

Ds. Eekhof was Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Behalve als predikant werd hij bekend als groot verzamelaar van werken van en over Louis Couperus. De enorme collectie en zonder twijfel de grootste die ooit van de schrijver bijeengebracht is of zal worden, is uiteindelijk verdeeld tussen de Koninklijke Bibliotheek het Letterkundig Museum.

Ds. Eekhof overleed op 22 maart 2007.

In Memoriam.

Op de vroege ochtend van woensdag 24 februari overleed ons gemeentelid de heer Piet Kelder. Zolang als ik mij kan herinneren

waren hij en zijn vrouw trouwe bezoekers van onze kerkdiensten, ondanks dat zij officieel onder de Grote Kerk vielen.

De Grote Kerk was een baken in zijn leven, hij was er gedoopt, getrouwd en zal eruit begraven worden. De restauratie van gebouw en het magnifieke Müllerorgel heeft hij van dag tot dag begeleid en vastgelegd in foto's en geschrift. Het was voor hem (en vele anderen) een enorme klap toen de kerk gesloten werd. Na een periode van lichamelijke achteruitgang door ziekte is hij in vol vertrouwen in zijn Heer vredig gestorven. De heer Kelder is 86 jaar oud geworden. De dienst voorafgaande aan de uitvaart is op maandag 29 februari 10.30 uur in de Grote Kerk van Beverwijk.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Kerkbalans.

De lopers voor de actie Kerkbalans 2016 hebben weer een flinke klus geklaard!

Bij 43 mensen in het dorp zijn enveloppen afgeleverd en grotendeels ook weer opgehaald.

Van 3 leden hebben we tot op heden geen reactie gekregen. Van één lid (dat altijd bijdraagt) hebben we geen toezegging gehad, dus deze bijdrage kunnen we waarschijnlijk nog verwachten. In één geval is om uitschrijving gevraagd.

We verwachten dat de totale bijdrage uit ons dorp aan het werk in de centrale gemeente uiteindelijk ongeveer € 7000,- gaat bedragen.

Onze hartelijke dank!

Dokter Netelenbos

Velen van ons zullen hem nog hem gekend hebben als hun huisarts aan de Julianaweg: dokter Netelenbos. Hij kwam in 1936 als arts in Wijk aan Zee als opvolger van dr. De Waard.

Dr. Netelenbos hield praktijk op de Julianaweg en zijn vrouw was zijn rechterhand. Hij fietste door het dorp van patiënt naar patiënt en was een vaste gast bij de familie Schelvis in hotel Sonnevank.

Als huisarts was hij zeer geliefd bij de kinderen want hij had altijd wel een snoepje als hij langs kwam op bezoek. Hij was een trouwe kerkganger in onze kerk en zat altijd op de achterste bank met zijn rug tegen het schot zodat hij er, als ze hem nodig hadden, snel uit kon. Ooit had ik vernomen dat hij in Groenlo was begraven bij zijn ouders. Toen wij daar waren op een camping ben ik op de Hervormde begraafplaats gaan kijken en vond zijn grafsteen.

Hij was geboren op 7 februari 1907 in Middelburg waar zijn vader Jan Bernard Netelenbos predikant was en is overleed op 4 april 1971 te Wijk aan Zee. Op de steen staat: "Willem Netelenbos 7-2-1907 - 14-4-1971 Gedurende 36 jaar arts te Wijk aan Zee".

Klaas van Amersfoort



Inleveren kopij voor Wijkberichten mei-juni 2016 vóór
25 april via: ml@mindeman.nl