

Jaargang 28, nummer 1.

Wijkberichten



Dorpskerk Wijk aan Zee

Januari - februari 2016

Contactadres

Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705

Kerkenraadsleden

H. van Heerden (ouderling)
Julianaweg 23, 1949 AM Wijk aan Zee
0251-375736 ~ hvh09@yahoo.com

Mevr. J. van Wieren (ouderling)
Burg. Rothestraat 75, 1949 CC Wijk aan Zee
0251-822705 ~ jvanwieren@live.nl

B. van den Berg (diaken)
Creutzberglaan 20, 1943 NP Wijk aan Duin
0251-211898 ~ bertilvandenbergh@hotmail.com

M. Lindeman (ouderling-kerkrentmeester)
Zeestraat 99, 1942 AL Wijk aan Duin
0251-227612 ~ mlindeman@online.nl

Consistorie tel. 0251-374070

Bankrekeningen

- Preekbeurtenfonds
rekeningnummer NL30INGB0003676071
t.n.v. PBF Dorpskerk Wijk aan Zee
- Wijkkas
rekeningnummer NL44INGB0008249175
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee
- Onderhoudsfonds & restauratie orgel
rekeningnummer NL45INGB0007659979
t.n.v. Vrienden der Kerk te Wijk aan Zee.

Welkom

3 januari 10.00 uur.

Ds. G. van Doornik te Maassluis.

*

17 januari, 10.00 uur:

Oecumenische dienst voor de Eenheid van de kerken.

Pater R. Putman en drs. M. Lindeman.

*

31 januari, 10.00 uur

Mevr. prof. dr. M. van Veen te Weesp.

*

7 februari 10.00 uur:

Ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden.

*

21 februari, 10.00 uur:

Ds M. Visser te Heemskerk.

*

6 maart, 10.00 uur

Dr. K. Blei te Haarlem.

in onze Kerk!

Rondom de Diensten



Op 3 januari beginnen we 2016

met een dienst waarin zal voorgaan ds. Van Doornik uit Maassluis. Hij is de oud-predikant van de Middelaarkerk in Beverwijk. Als gast voorganger brengt hij altijd behoorlijk wat mensen met zich mee naar de Dorpskerk.

Op zondag 17 januari komen we bijeen in de Dorpskerk voor de jaarlijkse gebedsweek voor de Eenheid van de Kerken. De leden van beide kerkgenootschappen in ons dorp onder één dak. Voorgangers deze morgen zijn pater Putman en de heer Lindeman. Vermoedelijk zullen we ook wel weer enige gasten van het Tata Schaaktoernooi mogen ontvangen.

De 5^e zondag van de maand wordt ingevuld door mevr. ds. Van veen uit Weesp. Zij is al een aantal jaren een vaste gastpredikant in onze gemeente. Een uitgebalanceerde dienst waarin schriftlezingen, liederen en een scherpzinnige preek een mooie eenheid zullen vormen.

De eerste zondag van februari komt ds. Bellwinkel naar Wijk aan Zee. We zijn blij dat hij als emeritus en oud-predikant van onze gemeente ook dit jaar weer bereid is om in een aantal kerkdiensten in onze kerk voor te gaan.

We blijven in eigen streek als op de 21^{ste} februari ds Visser uit Heemskerk naar Wijk aan Zee komt. Het is fijn dat hij ook dit jaar weer een keer naar ons dorp kan komen uit onze buurgemeente.



Giften

In de afgelopen decembermaand kregen we weer een indrukwekkend aantal giften binnen voor onze plaatselijke kerk:

- voor het Preekbeurtenfonds:
€ 50 + € 25 + € 22,22 + € 17,50 + € 200
- voor de Wijkkas:
€ 17,50 + € 50
- voor de Vrienden der Kerk: (Onderhoud en orgel)
€ 50 + € 17,50 + € 22,50 + € 150 + € 75 + € 200
- voor Wijkberichten: € 25 + € 50
- Van een gemeentelid ontvingen we € 1250 waarvan € 250 naar het PBF gaat en € 1000 naar de restauratie van de kerk.

Hartelijke dank voor uw geweldige steun voor onze kerkelijke gemeenschap!

Wijkberichten.

Sinds we vorig jaar digitaal zijn gegaan zijn er van de 125 Wijkberichten die we moesten laten drukken, nog zo'n 85 over. De rest gaat inmiddels via de mail.

Ondanks dat het grootste deel door onze vrijwilligers wordt bezorgd in Wijk aan Zee en Beverwijk, gaat er ook nog een deel over de post. Dat alles maakt dat Wijkberichten toch nog een kostenpost blijft. Zoals u bij de giften ziet, zijn er altijd een paar gemeenteleden die aan het einde van het oude jaar of het begin van het nieuwe jaar een gift voor Wijkberichten overmaken.

We waarderen dit enorm en het drukt de kosten voor de Wijkkas.
Als u een gift overweegt: Wijkkas Dorpskerk Wijk aan Zee,
rekeningnummer NL44INGB0008249175.
Met elkaar houden we deze belangrijke informatiebron levend!



Koffierooster

Eind vorig jaar kwamen we tot de conclusie dat door het uitvallen van Cox Bekker en de geringe bezetting van de koffie-ploeg, het zo niet verder kon.

Er werd gespeeld met het idee van een afwasmachine maar spontaan kwamen er aanmeldingen van dames die wilden gaan helpen.

Zo zijn we tot een nieuwe opzet gekomen: één roulerende koffiedame die weet hoe alles werkt en daarbij dan volgens een rooster hulp bij het klaarzetten en aanzetten van de machines.

Na afloop hopen we wel op een paar behulpzame handen bij het afwassen en weer in de kastjes zetten van de kopjes!

Voor de komende twee maanden ziet het er als volgt uit:

- 03-01: Truus Cupido en Tini Slings
- 17-01: Leida van Leersum en Nellie Morren
- 31-01 Addie Geudeke en Tini v.d. Heuvel
- 07-02 Truus Cupido en Barbara de Bree
- 21-02: Leida van Leersum en Ria Rijswijk

Aangezien tegenwoordig een groot deel van de ochtendbladen voor dag en dauw met luidruchtige scooters wordt bezorgd, is de Telegraaf niet meer de enige krant van "wakker Nederland"...
(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Bijbelkring

Op 4 januari komt de oecumenische Bijbelkring voor de eerste keer in het nieuwe jaar bijeen in de consistoriekamer. Elke maand komt een flinke groep mensen uit de verschillende tradities bij elkaar om een thema met Bijbelse achtergrond te bespreken. Het is heel boeiend om dat vanuit al de verschillende visies en belevingen te doen!

Op het rooster staat voor deze avond het boek Jesaja. Aanvang 19.30 uur.

Iedereen is van harte welkom!



Piekeren neemt de zorgen voor morgen niet weg, maar wel de kracht voor vandaag.

(uit de scheurkalender van moeder Houtwipper)

Soppen

Op zaterdag 13 februari willen we in de kerk aan de slag met een flinke schoonmaakactie. Na het weghalen van de kerstboom en de versiering kan het opgehoopte stof van de restauratie eindelijk de kerk uitgewerkt worden!

Met elkaar willen we de moeite verdelen door een middag af te spreken om met een ploeg kerk, consistorie en keuken weer eens helemaal van binnen: ramen, muren, plinten en vloeren, uit te soppen. We kunnen alle mogelijke hulp gebruiken!

Aanmelden via Janke van Wieren, 822705 of ivanwieren@live.nl

Oude namen 4.

Sommigen van u herinneren zich misschien ds. Alexander Johannes Bronkhorst nog.

Geboren in 1914 te Amsterdam wilde hij al jong predikant worden. Na colleges te hebben gevolgd van de beroemde theoloog Karl Barth stond zijn keuze voor het predikantschap vast.

Hij werd opgeleid door prof Berkelbach van de Sprenkel in de traditie van de door hem opgerichte Oecumenische beweging.

Op 6 oktober 1940 werd Bronkhorst te Wijk aan Zee en Duin door zijn bevriende leermeester Berkelbach in diens oude gemeente bevestigd als hervormd predikant. Het was dezelfde Berkelbach die op 18

augustus 1943 zijn huwelijk bevestigde met Laura Johanna Büller.

Zij was de dochter van dr Büller, de directeur van het RKZ.

Het huwelijk resulteerde in 7 kinderen. In 1943 vertrekt Bronkhorst naar Willemstad. In 1947 volgt zijn promotie tot doctor in de Godgeleerdheid.



Vrij snel daarna wordt hij hoogleraar systematische en Nieuw-testamentische vakken aan de faculteit voor protestantse godgeleerdheid te Brussel. Na zijn vertrek naar Utrecht werd hij benoemd tot Commandeur in de Kroonorde van België.

Van 1966 tot zijn emeritaat in 1984 was hij hoogleraar Godgeleerdheid aan de universiteit van Utrecht.

Hij overlijdt 6 dec 1994, 80 jaar oud, te Bilthoven.

Na een uitvaartdienst in onze kerk werd hij op Duinrust begraven.



Actie **Kerkbalans**

MIJN KERK VIERT

MIJN KERK IN BALANS

Doet u mee?!

Van 17 tot 31 januari loopt de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Ook in ons dorp zullen alle ingeschrevenen weer bezoek krijgen van één van onze trouwe vrijwilligers die de enveloppe zullen afgeven en hem een weekje later weer zullen ophalen met uw toezegging.

Komend jaar hoopt onze Protestantse Gemeente Beverwijk/Wijk aan Zee weer een nieuwe predikant te beroepen om onze gemeente te leiden. Daarnaast zijn er andere personele kosten en het onderhoud, de verzekering en gas, licht en water van de gebouwen. In totaal worden de lasten van de gemeente in 2016 begroot op € 270.000. Voor een deel zal dat weer moeten komen van uw vrijwillige bijdragen aan de kerk.

Dank voor uw steun!

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

17-24 JANUARI 2016

Oecumenische viering: HET WOORD IS AAN JOU

Het materiaal voor de week wordt dit jaar aangeleverd uit Letland.

Er is daar een actieve oecumenische situatie aan het ontstaan, waarin christenen uit verschillende tradities elkaar steeds vaker ontmoeten.

Dat gebeurt in een groeiend aantal plaatsen en bij steeds meer gelegenheden. Een deel van deze dynamische groei is te danken aan het feit dat de drie grootste kerken ongeveer even groot zijn terwijl de kleinere kerken zeer actief zijn. Het land erkent officieel zes religieuze tradities: lutheranen(34 %), katholieken(25 %), orthodoxen en oud-gelovigen (samen 19%), baptisten en joden.

Er is een regelmatig overleg over godsdienstige en maatschappelijke zaken tussen de leiders van al die gemeenschappen. De vriendschappelijke relaties die hierdoor onderling zijn ontstaan zorgen voor gezamenlijke vieringen van de belangrijkste gedenk- en feestdagen. Daarbij wordt het Woord van God verkondigd, er worden toespraken gehouden en muzikanten uit veel christelijke kerken worden erbij betrokken.

De voorbereidingsgroep van het Oecumenisch Beraad Wijk aan Zee heeft van het materiaal uit Letland weer een mooie viering voorbereid. We nodigen u van harte uit op zondag 17 januari in de Dorpskerk van Wijk aan Zee.

Het thema van deze dienst is: "Het Woord is aan jou"



Aanvang van de viering: 10.00 uur

Voorgangers: pater Roland Putman en de heer Marcel Lindeman
Gedurende de week van gebed zullen er elke avond om 19.30 uur op verschillende locaties bijeenkomsten zijn.

De Raad van Kerken Beverwijk/Heemskerk zal hierover in de plaatselijke pers berichten.

Kerstgevoel....

Soms is het moeilijk uit te leggen waarom iets "goed" voelt..

De afgelopen kerstperiode voelde goed!

Op 20 december was er het jaarlijkse midwinter concert van Dockside.

Een sfeervol gebeuren dat door zo'n 95 mensen bezocht werd.

's Avonds was er het feestelijk concert van de Kennemer Christmas Carol Singers met warme chocolademelk en glühwein. Het was een geweldig succes in de prachtig versierde kerk. Zo'n 190 mensen waren daarbij aanwezig.



De kerstnacht was prachtig een ouderwets volle kerk, brandende kaarsenkronen, de kerstboom, het afwisselend zingen van mannen en vrouwen en de massale samenzang bij het jubelende orgel: een feest!



Op eerste kerstdag waren er een 40-tal kerkgangers die onder het genot van koffie, chocolademelk en kerstbrood luisterden naar de evangelielezingen, het kerstverhaal van mevr. Van 't Wout en samen de bekende liederen zongen.

Voor de kerkenraad geeft dit alles het gevoel: nou zie je weer eens waar je het toch allemaal eigenlijk voor doet. We vormen met elkaar een levende gemeente rondom het Woord!



Inleveren kopij voor Wijkberichten maart-april 2016 vóór
25 februari via: ml@mindeman.nl